

# Het gaat om Hém

## Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2004/2005, nr. 2

Bijbelstudie: Prediker 1: 1-15

### Doel van dit gesprekspapier

Richting geven aan de bespreking van “Dag” 1 en 2 van Doelgericht leven geschreven door Rick Warren. De gespreksleider dient dit boek erbij te houden!

De “ontmoeting met elkaar” is bedoeld als “binnenkomer”. Dit zet de gedachten op een bepaald spoor. Van daaruit ga je naar het gesprek over de bijbelgedeelten.

Je kunt na vraag 8 beslissen wat je doet: Als het tijd is: stoppen! Als er nog tijd over is: kiezen welke vragen je nog aan de orde wilt stellen. Vraag 9 is mooi om het gesprek mee af te ronden.

### Bezinning vanuit de Bijbel

- In andere bewoordingen “Zoek eerst het Koninkrijk van God”. We zullen ons leven moeten richten op Hém. Het is goed om met elkaar na te denken over wat dat zoal in zou kunnen houden voor de praktijk van iedere dag!
- Op een bepaalde manier is Prediker een moeilijk boek. Dit deel van Gods Woord is naar vorm en inhoud oud-oosterse wijsheidsliteratuur. Er wordt gezocht en getast. Als je dit wil vangen in exacte westerse redeneringen (dogmatiek!) dan loop je vast. Dat wil niet zeggen dat er geen heldere lijnen uit dit boek te halen zijn! Voor veel “zoekers” is dit bijbelboek erg aansprekend. Als je het kunt hebben dat er 3000 jaar afstand zit in tijd en nog meer in cultuur dan wordt je getroffen door menselijk nadenken en goddelijke wijsheid!  
In elk geval wordt de vraag naar de zin van het leven met klem en verrassend actueel gesteld!
- Betrek bij deze vraag blz. 30-35 van Doelgericht leven.
- Het is dwaas om niet te rekenen met God....
- Op het eerste gezicht zou je zeggen: inderdaad: God leidt en regeert alle dingen.  
Toch zou je de vraag kunnen stellen of de Here op bepaalde onderdelen niet de verrassing van het “toeval” heeft ingebouwd. Bij de bestudering van de “natuurwetten” werden we eerst getroffen door de orde en wetmatigheid. Later in de tijd kwam de verrassing dat binnen de wetmatigheden variatiemogelijkheden bestaan..... Wellicht dat de Schepper van dit alles die door Hem bepaalde “vrije speelruimte” ook in zijn regeren van alle dingen een plaats heeft gegeven.....
- 6, 7 en 8 zijn open vragen. Let erop dat bepaalde dingen best gevoelig kunnen liggen! Ga met fijngevoeligheid en respect met elkaar om!
- Het is niet altijd gemakkelijk om in de praktijk wat met dit soort teksten te doen. En toch vormt het een houvast waar je je aan vast moet/mag klampen. Het mag ook heel veel rust geven.
- 10, 11 en 12 zijn open vragen.
- 13 en 14 Het feit dat de Here je door en door kent geeft de dichter een geweldige rust en vrede. Je bent geborgen in zijn liefde. Aan het eind van de Psalm flitsen scherpe gevoelens op in de richting van hen, van wie de dichter zoveel heeft moeten lijden. Waarschijnlijk daarom ook dat indrukwekkende slot, waarin de dichter zich toevertrouwt aan Gods leiding.
- Het is vooral in het landschap van het oude Israël een sprekend beeld. Waar water is, daar is leven....  
Het gaat niet allereerst om de kwaliteit van de boom, maar om de kwaliteit van de Bron. Wij zijn geen bomen. Wij kunnen ons bewegen in de richting van de Bron....!

### Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groiegroepen worden de besproken gesprekspapieren altijd geëvalueerd en de nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. We moedigen de gespreksleiders dan ook van harte aan op deze avonden aanwezig te zijn.

Wanneer je niet bij deze avonden aanwezig kunt zijn en heb je toch:

- vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;
  - reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;
  - ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,
- dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!