

Geloofs-leven

Gods goedheid proeven

Bijbelstudie: Psalm 34

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 3

Doel van dit gesprekspapier

Zicht krijgen op deze psalm en de inhoud “proeven”.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Merk je wel eens iets van Gods aanwezigheid? Zo ja, hoe dan?
- ☛ Veel mensen lopen er op stuk dat ze niets van God merken. Wat zou jij tegen zulke mensen willen zeggen?

Achtergrondinformatie

Psalm 34 is allereerst een danklied. David vertolkt zijn blijdschap en verwondering over de redding die hij mocht ervaren. De dingen die hij zegt over Gods hulp en bewaring zijn uit het leven gegrepen. Wie er een uitgebalanceerde dogmatiek in wil lezen slaat de plank mis! Zo mocht David de dingen ervaren. We weten uit andere Psalmen en uit de levensverhalen van mensen om ons heen dat veel lijden nergens in een boekje of schema past. Toch moet ons dat er niet van weerhouden om te spreken van de zegen op de gehoorzaamheid aan de Here. Bij alle raadsels blijft dat overeind. Denk b.v. ook maar aan het boek Prediker: en toch weet ik dat het de godvrezende wél zal gaan!

In het hebreuws begint elk vers van deze psalm met een volgende letter van het alfabet. Dat geeft wel wat beperkingen voor een dichter....

Deze psalm wordt in het Nieuwe Testament nog al eens aangehaald. Bij de vragen zijn die gedeelten er bij betrokken.

Bezinning vanuit de Bijbel

📖 Lezen: Psalm 34: 1 en 1 Samuël 21: 10-15

Abimelek (Vader is koning) was mogelijk een titel voor de Filistijnse stadsvorst, Akis was zijn naam.

1. Wat valt je in deze geschiedenis op?
2. Men zegt wel eens: *Nood leert bidden*. Herken je dat in je eigen leven en/of bij anderen? Vertel eens!
3. Veel mensen vinden het moeilijk om vorm te geven aan een stuk dankbaarheid tegenover God vanwege de hulp die men ontvangen/ervaren heeft. Herken je dat? Hoe kun je concreet uitdrukking geven aan je dankbaarheid tegenover God?

📖 Lezen: Psalm 34: 2-6

4. David zingt van het wonder dat hij mocht ervaren. Zijn leven liep groot gevaar, maar God redde hem. Als je nog eens denkt aan 1 Samuël 21: 10-15, is het dan niet veel meer de slimheid van David zelf, waardoor hij Akis te vlug af is?
5. Wat zegt het jou, dat David z'n mond vol heeft over de redding door God, i.p.v. zijn eigen slimheid?
6. Nu zijn wij natuurlijk David niet. Bespreek de stelling: *Wij hebben te snel de neiging alles aan God toe te schrijven, terwijl het meestal gewoon gaat om onze inzet (of het ontbreken daarvan), onze slimheid (domheid), etc.*

📖 Lezen: Psalm 34: 7-11

7. Laat vers 9 eens op je inwerken. Hoe kunnen wij “smaken” en “zien” dat de Here goed is?
8. Lees 1 Petrus 2: 1-3. Welke dingen verbindt Petrus aan deze tekst? Kun je dit toepassen op je eigen leven? Hoe?
9. “Schuilen bij God”. Het is zo gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Welke

belemmeringen zie je daarbij? Kunnen we elkaar helpen om bij God te schuilen? Hoe dan?

10. Laat vers 10-11 op je inwerken en vergelijk dit eens met Psalm 23: 1. Wat valt je op?
11. Bespreek de stelling: *Als je echt leeft met God, dan heb je nergens gebrek aan.*

 Lezen: Psalm 34: 12-15

12. Wat valt je op?
13. Probeer deze woorden eens te betrekken op het leven vandaag. Noem eens voorbeelden waarin deze werkelijkheid zichtbaar wordt: mensen die het goede najagen en het goede mogen genieten; mensen die kwaad deden/spraken en geen geluk kennen op aarde.
14. Lees 1 Petrus 3: 8-12. Zijn wij bezig om het goede na te jagen, zetten we ons daar echt voor in? Wat is voor jou moeilijk?
15. Lees Titus 3: 1-11. Wat is het goede, dat God van ons vraagt? Waar haal je de moed en kracht vandaan?

 Lezen: Psalm 34: 16-23

16. Wat “zegt” dit gedeelte jou?
17. Lees Johannes 19: 36, waar het gaat om dé Rechtvaardige. Voor Hem gold wel dat zijn beenderen niet gebroken werden omdat Hij hét Paaslam was (Exodus 12: 46). Maar God hielp Hem niet. Want Jezus had de zonde van de wereld op Zich genomen en droeg Gods toorn daarover. Hij was als de goddeloze (degene die willens en wetens Gods wetten overtreedt en spot met Gods gezag) en heeft onze zonden “geboet”. Er zijn mensen die moeite hebben met deze leer van “verzoening door voldoening” (b.v. Romeinen 3: 25-26; 2 Corinthiërs 5: 14-21). Hoe beleef jij dit?
18. Lees 1 Petrus 3: 13-17 en 4: 12-19. Wat leer je hieruit? Kun je dit toepassen in je eigen leven? Hoe dan?

Dankgebed en voorbede

Het lijkt me belangrijk om de dank uit te spreken voor de hulp die wij in ons leven mochten ervaren. Bovenal dank voor wat Christus wilde doen voor ons door Zijn leven te geven! Voorbede lijkt me op z'n plaats voor al diegenen die moeite hebben om Gods goedheid te “proeven”. Die niets van Hem merken en soms vermorzeld worden door het leven. Wellicht ook goed om te bidden voor hen die vanwege hun geloof veel moeten lijden.

Zingen

♪ Opwekking 215

De Heer is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar zijn wil;
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.

Al ga ik door een duister dal,
Ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.

Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag,
en ik verkeer in 's Heren huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

Hij is het, die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen om de eer
zijns naams in eeuwigheid.

Gij zijt het, die mijn dis bereidt
voor 't oog van wie mij krenkt;
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
tot overvloeiens schenkt.