

Vriendschap

Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 14

Bijbelstudie: 1 Samuël 18-23

Doel van dit gesprekspapier

Dit gesprekspapier wil een hulpmiddel zijn om met elkaar te praten over dingen die met vriendschap te maken hebben. De Bijbelgedeelten zijn daarbij vooral illustrerend. Vanuit de vriendschap tussen Jonathan en David bekijken we onze vriendschappen. Ga dus niet te diep op de Bijbelgedeelten in maar concentreer je op het gesprek over onze relaties.

Ontmoeting met elkaar

Let erop dat dit onderwerp best gevoelig kan liggen. Er zijn mensen bij wie het gewoon niet lukt om echte vrienden te krijgen. Wie vrienden in overvloed heeft kan soms wel erg gemakkelijk ideeën aan de hand doen om vrienden te krijgen. In de regel heeft men zulke dingen al geprobeerd..... Belangrijk is om de moeite bespreekbaar te krijgen. Dat helpt meer dan een serie oplossingen....

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Het is "liefde op het eerste gezicht". Belangrijk daarbij zal wel de verbondenheid in het geloof zijn geweest. De overtuiging waarmee David Goliath tegemoet ging (1 Samuël 17: 45-47) was ook de kracht waarin Jonathan (1 Samuël 14: 6vv) tegen de vijanden streed. Jonathan erkent David als broer/gelijke.
2. Omdat Saul jaloers is op David wordt de relatie tussen Jonathan en David steeds problematischer. Jonathan kan praten als brugman en heeft een positieve houding naar ieder toe.
3. Open vraag.
4. Als deze vraag thuis is voorbereid kan er gesproken worden over wat opviel. Anders moet je als gespreksleider in korte trekken aangeven wat je opvalt. Deze vraag is opgenomen om iets van het verloop van de geschiedenis helder te krijgen. Zorg ervoor dat je hier niet te veel tijd in steekt.
5. Het moet een enorme bemoediging zijn geweest dat Jonathan z'n hachje waagt om naar David toe te komen in die benarde omstandigheden (David voelt zich als een veldhoen, opgejaagd door jagers). Opvallend is ook de kern van dit bezoek: Jonathan versterkte het vertrouwen op God!
- 6.7 Open vragen.
8. Als vriend van de ouders kun je veel betekenen op allerlei terrein. Ik wil hier vooral wijzen op het ondersteunen bij een stuk geloofsopvoeding. Kinderen hebben identificatie-figuren, mentoren, praatpalen etc. nodig. Als het goed is geniet je een stuk vertrouwen en je kent hen....
9. Als de vrienden van Job hun mond open doen gaat het mis. Ze hebben een verkeerd theologisch beeld over hoe de zaak in elkaar zit. Daarmee maken ze het lijden van Job nog veel erger. Uiteraard is het belangrijk dat vrienden er in moeilijke omstandigheden gewoon zijn en niet te veel gaan verklaren en oplossen. Toch moet er natuurlijk op een gegeven moment wél iets gezegd worden....
10. Het gaat om de grondhouding. Ouders hebben (normaal gesproken) hun kinderen lief. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit iets voorvalt..... Zo is dat ook bij vrienden.
11. De werkelijkheid is dat veel wat minder geacht wordt afgewezen wordt. Het is een enorme uitdaging om wat in "de wereld" niet in tel is als "kerk" en "christen" wel een volwaardig plaats te geven.
12. Naar mijn gedachte zijn we geneigd om te veel te denken en te weinig uit te spreken naar elkaar toe. In een goede vriendschap is er de basis om (bijna) alles met elkaar te delen. De manier waarop je de dingen uitspreekt is daarbij natuurlijk wel van het grootste belang. Het gaat niet om eigenwijsheid, betutteling, bemoeizucht, gevoelens van meerderwaardigheid of de behoefte om gelijk te hebben.....!
13. Deze waarheid geldt ook andersom: je moet vrienden de ruimte geven om naar jou toe vriend te zijn!
14. Vriendschap kan doodbloeden als je er geen energie in steekt. Wees zuinig op goede vriendschappen, werk eraan, je hebt het nodig voor je mens-zijn!
15. Jezus Zelf kiest ervoor om Vriend te zijn voor zijn leerlingen. Het is een geweldig wonder dat Hij, onze Redder, die alle macht heeft (Mattheüs 28: 18) ook met ons een relatie wil aangaan, waarin Hij Vriend wil zijn. Die vriendschapschap is daar waar het verlangen leeft de wil van de Here God te doen.
16. Jezus begrijpt je volkomen als het jou gebeurt. Hij leed diep onder het verraad van Judas....

Evaluatie

Vragen, ideeën, reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort kunt u sturen naar ds. L.C. Buijs: lcbuijs@cggk-gn.nl, eventueel per telefoon (050-4028803).