

Gods goedheid proeven

Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 3

Bijbelstudie: Psalm 34

Ontmoeting met elkaar

Let erop dat deze vragen diep kunnen gaan. Zorg ervoor dat mensen zich begrepen en veilig voelen! Kijk er voor uit dat je met alle geweld de Bijbelse waarheid wil verdedigen. God verdedigt Zichzelf wel.....

Achtergrondinformatie

Je kunt dit gedeelte (laten) lezen of in eigen woorden samenvatten.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Open vraag. Het valt mij op dat David zijn heil zoekt bij de meest uitgesproken tegenstanders van Israël. Dat is wel heel riskant..... Het valt ook op dat David snel het risico inschat en dan via een enorme komedie zich eruit weet te redden.
2. Open vraag. Inderdaad komen veel mensen tot (levend) geloof via moeilijke omstandigheden. Maar: Nood kan ook leren vloeken! Heel belangrijk is wat er voor basis in je leven gelegd is voordat de nood geleden wordt!
3. Open vraag. Juist hier kun je van elkaar leren en elkaar helpen.
4. We moeten deze dingen niet tegen elkaar uitspelen. Het is én én!
5. We zien een stuk ootmoed. David laat hier iets zien van de mens naar Gods hart. Mensen die niet zichzelf op de borst kloppen, maar oog hebben voor wat ze mogen ontvangen.
6. De één zal te gemakkelijk naar God verwijzen, de ander heeft God in de praktijk van het leven niet in beeld.... Belangrijk is de regel van de Bijbel. God wil onze inzet zegenen. Hij kan zo koren geven, maar doet het via het proces van zaaïen en oogsten! Jezus kon 5000 mensen best te eten geven zonder die 5 broden en 2 visjes, maar Hij kiest ervoor om het kleine beetje van ons in Zijn handen te nemen en te vermenigvuldigen!
7. Als je het heel bewust op je af laat komen, dan is het soms bijna tastbaar. B.v. tijdens de viering van het avondmaal: de liefde van Christus voor ons. Of tijdens het zingen van een loflied: de goedheid van God. Of als je 's nachts naar de sterren kijkt: de grootheid van God. Het is belangrijk tijd te nemen om stil te staan bij dit soort zaken.....
8. Als je geproefd hebt van de goede melk, dan wil je meer! Daarom is het zo belangrijk om inderdaad die smaak te pakken te krijgen!
9. Om bij God te kunnen schuilen moet je wel een juist beeld van Hem hebben. Je moet bij Hem thuis durven komen (Lukas 15). Belangrijk is dat je met elkaar deelt Wie en Hoe God is. Vaak zie je dat mensen zich optrekken aan anderen bij wie ze iets van Jezus ontdekken.
10. Aan niets gebrek. Tenminste, niets van wat de Herder vindt dat ik nodig heb....
11. Psalm 34: 20 spreekt over de rampen die ook de rechtvaardige treffen..... Het gaat erom dat we mogen weten dat de goede Herder toch over ons waakt. Of in de termen van Psalm 121: Israëls wachter sluimert niet..... Wij worden opgeroepen om te volharden. Ondanks al onze vragen. Uiteraard is dit gemakkelijk gezegd, maar een enorme strijd in de praktijk. En toch.....
12. Open vraag.
13. Open vraag.
14. Open vraag.
15. Heel treffend wordt hier gezegd: niet te moeilijk doen: datgene waar een ander wat aan heeft is het goede dat wordt bedoeld. Wij moeten onze naaste helpen. Dat mag in de kracht die God ons geeft!
16. Open vraag.
17. Open vraag.
18. Wij worden geroepen om achter Christus aan te gaan en daarbij ons eigen kruis te dragen.....

Evaluatie

Vragen, ideeën, reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort kunt u sturen naar ds. L.C. Buijs: lcbuijs@cgc-gn.nl, eventueel per telefoon (050-4028803).