

Keuzes maken

Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 1

Bijbelstudie: Psalm 1

Ontmoeting met elkaar

Voor niet ieder is het gebruikelijke voorstellingsrondeje even prettig. Jij hebt b.v. geen vrouw, geen kinderen, geen werk, geen.....

Toch is het belangrijk elkaars naam te kennen en een eerste indruk van elkaar te krijgen. Vandaar deze variant, waarbij tevens helder wordt wat de deelnemers van de groeigroep verwachten: Belangrijk!

De rest spreekt voor zichzelf.

Inleiding

Deze achtergrondinformatie kan men thuis lezen. Je kunt er -vertellenderwijze- iets van naar voren brengen. Of, als dat past bij de groep, juist een bepaald punt uitgebreid bespreken.....!

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Ieder zal iets anders in de psalm zien. De “twee wegen” waarop men “wandelt” zijn wel heel herkenbaar. Belangrijk lijkt me het punt dat je er voor kiest om afstand te nemen van verkeerde wegen. Wij hebben nog wel eens de neiging een heel eind mee te gaan en van twee walletjes te eten....
 2. Wandelen, staan, zitten; raad, weg, kring; goddelozen, zondaars, spotters; geen stand in het gericht, in de vergadering, en een doodlopende weg; daarnaast staan vs. 3 en 4 prachtig tegenover elkaar: beeld van de boom die fris blijft in droge tijden vanwege het water van de beek en het wegwaaiende kaf als het koren omhoog geworpen wordt.
 3. B.v. *Welzalig*: te feliciteren, gelukkig; *zondaars*: missen het doel; *spotters* hier waarschijnlijk de climax: tarten God, dagen Hem uit; *Gods wet/onderwijzing*; *vrucht*; *rechtvaardig*, namelijk in de beoordeling van God: niet zonder zonde, maar levend naar Gods Woord, waarbij er vergeving ontvangen mag worden!
 4. Het leven met en zonder God wordt tegenover elkaar geplaatst. Daarbij wordt het leven zonder God in een climax weergegeven. Dat leven zonder God en tegen Hem in loopt op alle mogelijke manieren dood. Waarschijnlijk is in deze psalm nog niet gedacht aan het eeuwige oordeel. Vanuit het Nieuwe Testament bedenken we die diepte-dimensie er wel bij.
 5. Hier vind je eigenlijk dezelfde gedachte. Deze gedeelten vormen waarschijnlijk de basis van waaruit de dichter psalm 1 vorm gegeven heeft.
 6. Leven en dood staan tegenover elkaar, zegen en vloek. Wij worden met klem opgeroepen om God te gehoorzamen en ons leven op Hem te richten.
 7. Opvallend is dat de wet hier als “eenvoudig” getekend wordt. Het gaat er namelijk niet om dat wij nooit in zonde zouden vallen. Het gaat er niet om dat we altijd en overal precies doen wat God zegt. Het gaat er wel om dat er oprechte liefde tot de Here is en een oprecht verlangen om Hem te gehoorzamen, te dienen en te eren. Voor ons als nieuwtestamentische christenen zie je dezelfde keus nu vallen bij voor of tegen Christus!
 8. Vergelijk Prediker 8: 10-17; Johannes 9:2-3; Job etc. Het gaat er niet om dat als je maar oprecht en goed gelooft alles voor de wind gaat. Wat in de psalm tegenover elkaar staat is zegen en vloek; de boom met vrucht en groen blad, tegenover het kaf. Dit is een beeld, geen absolute wet. Dan maak je van een poëtische uitspraak een regel van een klerk..... Wél mag je, als je de Here gehoorzaamt, zegen verwachten. God is goed en Hij wil ons gelukkig maken. Zalig is wie bij Hem schuilt.
- 9-11 Dit zijn een open vragen!
12. Jezus vraagt de bereidheid het “kruis” op ons te nemen. Het gaat er hierbij om, dat het volgen van Hem tegenstand oproept en offers kan vragen. Staat Jezus en Zijn Rijk bij ons op de eerste plaats?
 13. Prachtig om te zien dat Jezus niet dwingt! Er is ruimte om voor of tegen te kiezen! Die ruimte moeten we elkaar ook geven, hoeveel pijn dat soms ook doet. Je kunt niemand de hemel in persen.....

Evaluatie

Vragen, ideeën, reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort kunt u sturen naar ds. L.C. Buijs: lcbuijs@cγκ-gn.nl, eventueel per telefoon (050-4028803).