

Geloofs-leven

Boven, binnen, buiten

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 16

Bijbelstudie: 1 Korinthiërs 10:23-11:1

Inleiding

Doel: dit gesprekspapier wil bijdragen aan het vormen van een visie op de gemeente.

Visie

Volgens de dikke Van Dale is 'visie'. de wijze van zien of waarnemen. Bij een visie op de gemeente gaat het dus om: zien naar de gemeente. Een visie op de gemeente zegt dan ook iets over:

- waar de gemeente vandaan komt;
- waartoe de gemeente bestaat en
- waar het naartoe zal gaan met de gemeente.

We staan voor de uitdaging de antwoorden op deze vragen te vinden In de bijbel.

Roeping

Door bovendien de plaatselijke situatie goed te kennen, wordt duidelijk wat er nodig is in de stad, waar mogelijkheden liggen om metterdaad te functioneren als gemeente zoals God het graag wil. Zo is het mogelijk een antwoord te vinden op de roeping waar je als gemeente voor staat. Eventueel zou je deze roeping ook 'missie' kunnen noemen.

Beleid

En dan is het natuurlijk nodig om te antwoorden op die roeping door metterdaad aan de slag te gaan. Hierbij is een beleidsplan nuttig. In een beleidsplan wordt duidelijk:

- welke keuzen gemaakt moeten worden;
- welke middelen moeten worden ingezet en
- in welke tijdsvolgorde moet worden gewerkt om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de genoemde roeping.

Waarom is het belangrijk?

Een duidelijke visie geeft een duidelijke koers, zowel op papier (waar je elkaar op kunt 'aanspreken') als in de praktijk (waar je samen aan werkt). Zeker voor een christelijke gemeente is het van belang een duidelijke koers te hebben. Immers, de gemeente is niet maar een hobby van een paar enthousiaste christenen, maar een zaak van God zelf! Trouwens, het is niet alleen *nodig* om een visie te hebben, het is zelfs *onvermijdelijk*. Iedereen heeft een visie. Iedereen heeft immers 'gedachten' over wat wel en wat niet belangrijk is in de gemeente, alleen heeft niet iedereen die 'gedachten' ook keurig verwoord.

Is het bijbels?

In de bijbel is regelmatig sprake van het hebben van visie en van de noodzaak visie te hebben. In het boek Spreuken wordt daar bijvoorbeeld nogal eens over geschreven. Het begrip *tagbuloot* speelt daarbij een belangrijke rol. Dit slaat op: een gerichte en wijze koers en heeft vaak met (vele) raadgevers te maken (1:5; 11:14; 12:5; 20:18; 24:6). Ook staan in de bijbel diverse praktische handvatten:

- Jetro geeft een concreet gemeenteopbouw-advies aan zijn schoonzoon Mozes (Exodus 18).
- Voor de inname van het land Kanaän wordt strategisch advies gevraagd aan een delegatie van het volk (Numeri 13).
- Nehemia zien we met beleid bouwen aan Jeruzalem en de tempel; vooraf stelt hij een onderzoek in om zo wijs mogelijk te kunnen opereren (Nehemia 2:13-16).
- Veel later spreken de apostelen af dat sommigen naar de joden zouden gaan met het evangelie en anderen naar de niet-joden (Galaten 2:9).
- In de christelijke gemeente zijn allerlei taken te verrichten en daar gaf God dan ook uiteenlopende gaven voor (1 Korintiërs 3).
- Ook de Here Jezus zelf ging doelbewust te werk en stelde duidelijke prioriteiten.

We zien aan dit alles dat het belangrijk en 'normaal' is om visie te hebben. We zien ook dat God het menselijke verstand en zelfs menselijke slimheid wil gebruiken om Zijn werk te voltooien.

Om kort over door te praten

1. Begrijp je wat hierboven staat? Zo nee, wat niet? (Help elkaar om het te begrijpen.)
2. Vertel elkaar wat nieuw is in bovenstaande. En vertel elkaar wat je vooral aanspreekt.

Bijbelstudie

Intro

We lezen zo meteen een gedeelte uit een brief van Paulus aan (onder andere) de christelijke gemeente in de havenstad Korinte, Zuid-Griekenland. Deze stad was ten tijde van Paulus nog geen 100 jaar oud: herbouwd na een verwoesting. Er woonden Romeinse staatsburgers uit Italië en Griekenland, mensen uit het Oosten en nogal wat joden. Er werd handel gedreven, de twee havens waren heel belangrijk, er waren de zogenoemde Istmische Spelen, er werden theatervoorstellingen gehouden en muziek gemaakt, er was een belangrijk 'red light district' en er woonden nogal wat mensen die door allerlei redenen hun wortels kwijt waren geraakt en in de stad hun heil zochten. Kortom, een echte stad! De christelijke gemeente in die stad was ontstaan uit gemeentestichtend werk door de apostel Paulus (Handelingen 18) rond het jaar 50 na Christus. De gemeente bestond voornamelijk uit mensen die sociaal, economisch en intellectueel niet tot de bovenlaag van de bevolking behoorden (1:26). Uit de brief blijkt dat in de gemeente nogal wat dingen gebeurden die niet door de beugel konden. Ook heeft de gemeente diverse vragen. Onder andere zijn er vragen of het is toegestaan om vlees te eten wat betrokken was geweest bij afgodenoffers, bijvoorbeeld bij een niet-christen aan huis, waar je als christen was uitgenodigd.

 Lezen: 1 Korintiërs 10: 23 - 11: 1.

Vragen

3. Waar komt het volgens vers 31 in de allereerste plaats op aan in de gemeente? Welk verband zie je met vers 23-30?
4. Waar komt het volgens vers 32-33 vervolgens op aan? Welk verband zie je met vers 23-30?
5. Wat wil de afsluiting van dit gedeelte in 11:1 zeggen?

Toepassing

We proberen nu de lessen uit het bijbelgedeelte toe te passen op onze gemeente.

Vragen

6. Hierboven werd aangegeven dat 'visie' onder andere iets zegt over de vraag waartoe de gemeente bestaat. Welk antwoord geeft het gelezen bijbelgedeelte op deze vraag?
7. Vertel elkaar hoe jij vindt dat deze drie B's functioneren.
8. Vertel elkaar hoe deze drie B's in jouw eigen leven functioneren.

 Lees tot slot Matteüs 18: 12 - 14.

Bid samen of je Jezus mag navolgen in alles en door zijn Geest vervuld zult zijn.

Zingen

Liederen om te zingen: Psalm 24:1,5 / Gezang 481 / Gezang 255 / Opwekking 167, 334, 346

♫ Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!