

Even verder met de Preek van Eerste Pinksterdagmorgen in de Jeruzalemkerk, mei 2023

In de dienst spelden we met elkaar Handelingen 2, 17-21. Wat een geweldige belofte! God heeft deze belofte met de uitstorting van de Heilige Geest vervuld.

*'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees en jullie zonen en dochters zullen profeteren, jullie jongemannen zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen.'* (HSV)

Maar is deze belofte ook *concreet* voor jou geworden? Misschien ervaar je weinig of zelfs niets van het werk van de Heilige Geest.

In de Bijbel lezen we dat het ervaren van het werk van de Geest alles te maken heeft met geloven in de Drie-enige God, met geloof in God, de Vader, in God, de Zoon *en.. in God, de Heilige Geest*. Zo werkt God. Het is een zaak van geloven. En geloven is je persoonlijk overgeven aan God, jezelf afhankelijk maken van Hem en van wat Hij belooft. Zo belooft God ook concreet Zijn Geest.

De volgende Bijbelteksten wijzen hier ook op. Neem ze tot je:

Galaten 3, 14

*'..de belofte van de Geest ontvangen wij door het geloof.'* (HSV)

Galaten 5, 16

*'Maar ik zeg u: Laat u leiden door de Geest.'* (NBV21)

Wat God belooft, doet Hij. Geloof het.

Een fijne Pinksterzondag verder!

*Ds. Wim-kees van Slooten*