

Gesprekspapieren Seizoen 2019-2020

Ontvangen en doorgeven

Gesprekspapier 2 Dat klinkt goed!



Inleiding

De psalmen zijn niet alleen van die keurige en deftige liedjes, veel van de psalmen worden uit het diepst van iemands ziel gezongen of gebeden. In de lofliederen wordt God geëerd, geprezen en toegezongen. Er zijn van die dagen, dat je misschien niet in een opgewekt stemming uit bed komt om daarna vol goede moed aan de dag te beginnen. Toch kan het helpen om dan wel eerst God te eren. Hij heeft je weer een dag gegeven, Hij wil met je mee gaan. Een nieuwe dag, waarin je Hem mag eren met je hart en ziel. Dat is best bijzonder.

Lees Psalm 113: 1-5 uit de Herziene Staten Vertaling

Aansporing om de HEERE te loven

1. Halleluja!

Loof, dienaren van de HEERE,

loof de Naam van de HEERE.

2 De Naam van de HEERE zij geloofd,

van nu aan tot in eeuwigheid.

3 Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,

zij de Naam van de HEERE

geprezen.

4 De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,

boven de hemel is Zijn heerlijkheid.

5 Wie is als de HEERE, onze God?

Die zeer hoog woont,



Als je deze psalm leest dan kun je je voorstellen dat de dichter dit lied als bedoeling heeft dat het uit volle borst meegezongen wordt. Loof de Heer! Vaak hebben we even een zetje nodig om op gang te komen. Logisch ook, want niet elk moment sta je te springen om te zingen. Dus hebben we aansporing nodig om God te blijven eren elke dag. Liederen kunnen daar enorm bij helpen. De muziek en de tekst geven je moed en brengen je aandacht bij God. En als je aandacht bij God is, dan geef je hem de ruimte om in jou aan het werk te gaan, misschien wil hij je deze dag of morgen wel gebruiken om een ander te bemoedigen met een opbeurend woordje of iets anders.

Vragen:

- Wat was je lievelingslied toen je jong was?
- Begin jij je dag wel eens met het luisteren naar de radio? Wat luister jij het liefst in de ochtend? En kun je dan meezingen tot eer van God?
- Loof de Naam van de Heer, daar begint de psalm mee. Zijn Naam is blijkbaar heel belangrijk. Waaraan denk jij als jij aan Gods Naam denkt?
- Wat betekent Halleluja eigenlijk?
- Als je blij bent, dank je Jezus dan ook op zo'n moment?
- Als je zelf een lied voor God zou mogen schrijven om Hem te eren, wat zou er dan in ieder geval in moeten staan?
- Waar kun je God voor eren en danken vandaag?

Psalm 145: 1-14 uit de Basisbijbel

1 Een danklied van David.

Ik zal U eren, mijn God, mijn Koning!

Ik zal U voor altijd en eeuwig prijzen.

2 Alle dagen zal ik U prijzen.

Ik prijs U voor altijd en eeuwig.

3 U bent geweldig.

U verdient het te worden geprezen.

U bent zó machtig, het is niet te begrijpen.

4 Door de eeuwen heen zullen de mensen blij zijn over wat U heeft gedaan.

Ze zullen vertellen wat U voor geweldige dingen heeft gedaan.

5 Ik zal vertellen over uw macht en majesteit en over uw wonderen.

6 Dan zullen mensen spreken over de geweldige dingen die U heeft gedaan.

Ik zal over uw macht vertellen.

7 Ze zullen vertellen over uw grote

goedheid.

Ze zullen juichen over uw rechtvaardigheid.

8 De Heer is vriendelijk en vol medelijden.

Hij is geduldig en vol liefde.

9 De Heer is goed voor iedereen.

Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is.

10 Alles wat U heeft gemaakt, zal U prijzen, Heer.

Ook uw vrienden zullen U prijzen.

11 Ze zullen erover vertellen wat een machtige en geweldige Koning U bent.

12 Ze zullen de mensen vertellen over de machtige dingen die U heeft gedaan.

13 U bent voor eeuwig Koning.

Door alle eeuwen heen zult U regeren.

14 De Heer steunt iedereen die dreigt te vallen.

Hij troost de mensen die bedroefd zijn.

David is hier stuiterend enthousiast over de grootheid en goedheid van God. Zijn hart is er zo vol van, dat de woorden van deze psalm als het ware zijn mond uitstromen in dit lied.

- Sommige mensen kunnen heel mooi en enthousiast vertellen over hun hobby of sport, wie ken jij die uren kan doorpraten over iets waar hij of zij enthousiast over is?

- Zou jij je kunnen voorstellen dat je zo enthousiast bent over God en over de wonderen die hij heeft gedaan in het verleden en over de schepping die hij heeft gemaakt dat je daar het liefst elke dag over praat?
- Als je nog eens naar de tekst van de psalm kijkt, waar wordt jij dan enthousiast van?
- Als jij enthousiast wordt van deze psalm, dan kun je er van overtuigd zijn dat anderen ook iets hebben aan deze mooie tekst. Je kunt andere mensen bemoedigen met een mooie tekst of met iets wat je door deze psalm in je eigen woorden deelt. Heb je wel eens nagedacht over het delen van een bijbeltekst of tof christelijk lied met iemand die je kent?
- Denk eens samen na of je iemand kent die echt wel een bemoediging kan gebruiken in je familie, op je sport of in je omgeving?
- Wat weerhoudt je ervan om iets uit de bijbel met iemand anders te delen?
- In Engeland heb je een tv programma dat heet Send to all. De programmamaker verzint een tekst, meestal iets idioots en deelt dat met alle contactpersonen in de telefoon van iemand anders. In het programma lezen ze dan de reacties voor die er terugkomen op de foute grap.

Bedenk wat er zou gebeuren als je een bijbeltekst of een mooi christelijk lied met iedereen uit je contactenlijst deelt. Misschien zit het telefoonnummer van je buurvrouw, je, je beste vriend of vriendin of je niet zo favoriete collega erbij...

- Als je zou mogen kiezen, welke bijbeltekst of welk christelijk lied zou jij delen als het dan toch naar iedereen uit je contactenlijst zou gaan?
- Welke reacties zou je dan terug krijgen denk je? Zou je je schamen voor de reacties?

Bidden en danken, zingen en loven onder alle omstandigheden, dat is waar God ontzettend naar verlangt. Als je Hem groot maakt, dan gebeurt er iets in de hemel, op aarde en in jouw hart. Dan zet je God op de eerste plaats en dan kan hij je bemoedigen door zijn woorden. In de psalm lees je dat David alle dagen God wil loven. Hij heeft vast gemerkt dat het goed is om daar tijd voor te maken.

Opdracht:

Maak een week lang ruimte om psalm 145 vers 1-9 te lezen. Je kunt er voor kiezen om er ook een mooi lied bij te luisteren. Bedenk samen hoe je hier invulling aan kunt geven.

Tips: schrijf iedere dag op wat je opvalt als je psalm 145 leest.

Bidden

- Dank en loof God om zijn grootheid
- Dank God voor zijn liefde en geduld.
- Bid dat God je helpt om zijn liefde te delen met de mensen om je heen
- Bid God dat hij je woorden geeft om te vertellen over zijn grootheid