
HET ONTWERP

Bouwen op Jezus – deel 2

Huis op de rots | Stad op een berg

Het ontwerp

We gaan een begin maken met de Bergrede. Dat doen we – gek genoeg – door eerst naar het einde te kijken. Het verhaal van twee mannen die een huis bouwen laten zien waar het Jezus om te doen is. Vanuit dat einde gaan we vervolgens terug naar het begin, waar Jezus spreekt over geluk en onze roeping als leerlingen van Hem.

Het eerste deel van dit gesprekspapier – bouwen aan je levenshuis – heeft behoorlijk wat raakvlakken met de papieren over Simson. We kunnen ons daarom voorstellen dat je hier niet te lang bij stil staat. Wellicht kan ieder dit gedeelte van tevoren vast voor zichzelf lezen en verwerken.

DE PREKEN OVER DIT GEDEELTE ZIJN GEHOUDEN OP 7 JANUARI (MK), 14 JANUARI (JK) EN 21 JANUARI (HS)

Luisteren naar God

Neem voordat je Matteüs 7:24-29 gaat lezen enkele ogenblikken de tijd om na te denken over dat wat jouw houvast geeft. Wat is de vaste grond onder je voeten in dit leven? Schrijf het voor je zelf op.

Bouwen aan je levenshuis

Het verhaal dat Jezus vertelt is vrij eenvoudig. Je moet een huis goed gefundeerd - op een rots - neerzetten, want anders stort het in bij storm en regen. Maar hoe vertaal je dat naar onze eigen levens? Op welke manier leggen wij eigenlijk een fundament onder ons leven?

Mogen we een poging wagen? Je legt een goed fundament onder je leven door verstandig in het leven te staan. Een goede opleiding kiezen. De juiste keuzes maken als het gaat om je carrière. Een goede en solide relatie opbouwen met de man of vrouw van wie je houdt. Een goede financiële huishouding: een goede hypotheek en goede verzekeringen afsluiten. Goed investeren in je gezondheid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Dat klinkt aannemelijk, of niet? Eerlijk gezegd niet. Dit soort dingen zijn belangrijk. Absoluut. Maar ze zijn niet het fundament, ze zijn veel meer het huis zelf. Het zijn de muren van je huis, of de dakkapel, of zelfs je riolering. Stuk voor stuk dingen die kunnen wegvallen. Het zijn allemaal dingen die je leven vormgeven, maar het is niet de vaste grond ons je leven.



Jesus als fundament

Jesus zegt: Een goed fundament leg je door naar Mij te luisteren, en dan vervolgens ook echt te doen wat Ik zeg. Daar kun je je levenshuis op bouwen. Een huis dat niet instort.

Wat dat concreet inhoudt gaan we de komende tijd ontdekken door naar Jezus te luisteren. Nu nog een korte opmerking: bouwen op Jezus is geen recept voor een probleemloos leven zonder tegenslag. Ook de man die het huis op de rots bouwde kreeg met storm en regen te maken. Maar zijn huis bleef staan. Daar gaat het om!

Gebed

Sluit dit gedeelte af met een gebed waarin je God vraagt of Hij de rots onder je leven wil zijn. Bid of Hij je het verlangen, de kracht en de wijsheid wil geven om je levenshuis op Hem te bouwen.

Verwerking

- Kom terug op de vraag over wat je vaste grond onder de voeten geeft in dit leven. Deel met elkaar wat je opgeschreven hebt. Herken je wat je hebt opgeschreven terug in het verhaal van Jezus?
- Geloof je Jezus als Hij zegt dat je levenshuis alleen overeind blijft als je op Hem bouwt? Als je dat moeilijk vindt: wat zorgt ervoor dat je twijfelt? Hoe zou je hierbij geholpen kunnen worden?
- Een leerling van Jezus krijgt ook te maken met storm en regen, maar zijn/haar huis staat stevig. Kun je ervan getuigen dat God je vaste grond onder voeten gaf toen het stormde in je leven? Of, wat doet het met je als je anderen hierover hoort getuigen?

Luisteren naar God

- Praat met elkaar door over de volgende vragen:
 - Wat is geluk?
 - Wanneer ben je als mens gelukkig?
- Lees Matteüs 5:1-12
- Inventariseer eerst welke reacties de woorden van Jezus oproepen. Wat voor gevoel komt er bij je naar boven als je dit leest? Deel dit met elkaar.

Op zoek naar geluk

Jezus begint zijn onderwijs door mensen gelukkig te prijzen: de zaligsprekingen. Als wij deze uitspraken van Jezus lezen, dan komen ze een beetje vreemd over. Hoezo ben je gelukkig als treurt? Waarom ben je te feliciteren als je wordt vervolgd? Moet je echt blij zijn als mensen je uitschelden? Wat bedoelt Jezus eigenlijk te zeggen?

Om deze woorden van Jezus te kunnen begrijpen moeten we de twee kringen voor ogen houden die om Hem heen zitten: de kring van zijn toegewijde leerlingen en de kring van de nieuwsgierige luisteraars.

Laten we beginnen met die nieuwsgierige luisteraars. Wie waren dat? Dat waren mensen die zich door het leven ploeterden en te maken hadden met onrecht, armoede, verdriet en onderlinge haat. Mensen zoals wij, die er soms geen heil meer in zien en de wanhoop nabij zijn. Tegen die mensen zegt Jezus: gelukkig ben je! Waarom? Omdat Ik er voor je ben en omdat door mij het koninkrijk van de hemel nabij is gekomen. Deze woorden zijn dus een geweldige belofte voor mensen die gebukt gaan onder verdriet, onrecht en haat: in Jezus is er verlossing voor je! Vandaar de felicitatie.

Maar er is ook die andere kring: de discipelen. Jezus praat hier allereerst tegen zijn leerlingen, die alles achter zich gelaten hebben en Jezus zijn gevolgd. Die arm zijn geworden vanwege Jezus. Die in Zijn spoor verdriet hebben leren kennen over de pijn van deze wereld. Die vervolgd worden vanwege Hem. 'Jullie zijn gelukkig', zegt Jezus, 'omdat jullie achter Mij aan gaan en daarom leven in een koninkrijk dat nooit vergaat'. Deze woorden zijn daarom niet alleen een geweldige belofte, maar ook een klemmende oproep om Jezus te volgen en in Zijn spoor echt geluk te ontdekken.

De contouren van het huis dat op Jezus gebouwd wordt beginnen zichtbaar te worden. Het is een huis dat gebouwd wordt met het oog op geluk. Niet door altijd maar op zoek te zijn naar blijdschap, rust en waardering van anderen, maar juist door het hart op Jezus te richten. Dan ontvang je van Hem, wat geen werelds bouw materiaal je kan geven: troost, toekomst, verzadiging, barmhartigheid, zich op God, Gods Vaderschap...kortom: het koninkrijk van de hemel

Gebed

Neem de tijd voor gebed waarin je God vraagt of Hij door Zijn Heilige Geest je hart op Jezus wil richten en echt geluk wil geven.

Verwerking

- Lees de woorden van Jezus nog een keer rustig voor jezelf door. Wijs een uitspraak aan die er in positieve zin voor je uitspringt. Wijs er ook een aan die je ongemakkelijk vindt. Spreek met elkaar hierover door.
- Probeer in eigen woorden weer te geven waar het geluk dat Jezus aanprijst uit bestaat.
- Pas de zaligsprekingen eens toe op Jezus zelf? Wat levert dat op? En wat zegt dat over Jezus?

Luisteren naar God

- Lees Matteüs 5:13-16

Zout en licht

Bouwen op Jezus om gelukkig te worden. Dat klinkt best mooi, maar ook een beetje egoïstisch. Moeten we allemaal alleen maar bezig zijn met ons eigen geluk? Is het

voldoende als ons eigen huis staat? Voor Jezus niet. Dat wil zeggen: dat levenshuis en die stad bouw je niet alleen voor jezelf. Daar moet smaak van uit gaan. Dat moet licht geven.

‘Jullie zijn het zout en het licht van de wereld’, zegt Jezus. ‘Jullie *zijn* zout en licht’, zegt Jezus. Hij zegt niet: jullie *moeten* zout en licht zijn. Nee, we *zijn* het, zelfs al doen we er niets voor.

Maar wat is dan precies wat Jezus ons duidelijk wil maken met deze vergelijkingen? Dit: bij zout is het simpelweg onmogelijk om te denken dat het geen zoute smaak aflevert. Als er ergens zout doorheen zit, dan kan dat niet verborgen blijven. En zout bestaat niet voor zichzelf, maar is bedoeld om z'n werking te hebben. Zo is het ook met licht. Als het licht schijnt dan zie je dat. En ook licht bestaat niet voor zichzelf, maar om licht te geven.

Zó is het dus ook met gelovigen. Als ze leven in navolging van de Here Jezus, dan kan het niet anders of er gaat werking van hen uit. Dan kan het niet anders of de mensen proeven dat ze niet voor zichzelf leven, maar dat Jezus hun Heer is.

Maar Jezus noemt toch de mogelijkheid dat zout z'n smaak verliest en licht onzichtbaar wordt, of niet? Klopt. Biologisch en natuurkundig onmogelijk, maar toch gebeurt het.



Wanneer dan? De enige manier waarop het zout van het evangelie en het licht van Jezus Christus in ons als gemeente z'n kracht kan verliezen is als we niet verbonden blijven aan Jezus zelf. Christenen zonder Jezus smaken naar niets en stralen niets uit.

Jullie *zijn* zout en licht, zegt Jezus. Dat geeft ontspanning: het hangt niet van onze prestaties af. Maar we mogen onszelf best afvragen of wij wel voldoende smaakmakers en lichtbrengers zijn. Heeft ons huis wel smaak? En is onze stad een lichtstad?

Verwerking

- We verlangen ernaar als gemeente om missionair te zijn. Wat is het geheim van missionair zijn volgens deze woorden van Jezus? Waar zouden we als gemeente dus als eerste op moeten focussen?
- 'Zo moet jullie licht dus schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' Zien mensen in jouw omgeving jouw goede daden? Wijs jij mensen naar de Vader als ze je vragen naar je daden?

Gebed

Vraag God of hij jou en de gemeente wil gebruiken om andere mensen bij Hem te brengen. Probeer het concreet te maken, door specifieke mensen te noemen.

Verder lezen

Bij Matteüs 7:24-29

Jakobus 1:19-25 | Jakobus 2:20-26 | Psalm 62 | Psalm 46

Bij Matteüs 5:1-12

Psalm 1 | Psalm 37: 1-11 | Psalm 24:3-6 | Jesaja 61:1-3

Bij Matteüs 5:13-16

Jesaja 49: 1-7 | Psalm 87

Zingen

Opwekking 124 | Gezang 481: 1, 2, 3 Liedboek voor de Kerken | Opwekking 575 | Gezang 326: 1, 3, 4 Liedboek voor de Kerken

Zie ook

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KX4aaHaZEsc