

De brief aan de Hebreëën

Jezus: sprekend God

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2010/2011, nr. 8

Bijbelstudie: Hebreëën 1

Inleiding

Hoeveel mensen zullen de brief aan de Hebreëën als hun lievelingsboek uit het Nieuwe Testament noemen? Dat zullen er, denk ik, vrij weinig zijn. Deze brief (is het wel een brief?) is het bekendst om het elfde hoofdstuk; daarin staat een reeks van namen opgesomd, een lijst van geloofshelden. Maar waar gaat dit Bijbelboek nu over? Enig idee?

De komende maanden willen we dit boek samen gaan lezen. Een mooie ontdekkingsstocht in een boek dat de Here God ons ook geschonken heeft met het oog op het leven met Hem.

De *schrijver* van deze brief (of is het eerder een soort toespraak?) is naar alle waarschijnlijkheid niet de apostel Paulus. Was Barnabas (Hand.4:36) of Apollos (Hand.18:24) dan de auteur? We weten het niet. De kerkvader Origenes (ca.185-253/254) heeft zich er verstandig over uitgelaten: “alleen God kent de auteur van Hebreëën”. Ook over de oorspronkelijke *lezers* heerst onzekerheid. Is het geschrift nu gericht aan jodenchristenen in Rome of is het adres Jeruzalem? Hoe het antwoord ook uitvalt het is niet vreemd als we zeggen dat de lezers een joodse en/of joods-christelijke achtergrond hebben gehad. Je moet wel aardig thuis zijn in een aantal begrippen uit het Oude Testament en in de daarin beschreven offerdienst om de brief aan de Hebreëën goed te begrijpen. Als je dit Bijbelboek leest krijg je een goede indruk van de sfeer onder de lezers. Die sfeer is te omschrijven als ‘wegdrijven’, gebrek aan volharding (volhouden), afval, mensen die Christus de rug toekeren. Deze afval viel samen met het niet meer opgewassen zijn tegen de christenvervolgingen. De geloofsmoed zakte menige gelovige in de schoenen. Een korte blik op ons werelddeel en de tijd waarin wij leven en we kunnen stellen dat dit geschrift zeer actueel is! Niet zozeer in verband met de vervolgingen maar wel met betrekking tot het ‘wegdrijven’.

De brief moet geschreven zijn voor het jaar 70 na Christus. In het jaar 70 werd de tempel in Jeruzalem door de Romeinen verwoest. Uit ‘Hebreëën’ wordt duidelijk dat de schrijver uitgaat van een bestaande tempeldienst. Het geschrift moet dus voor de verwoesting zijn geschreven. Als je op dit boek een thema zou willen plakken dan zou je kunnen kiezen voor - aan de ene kant – ‘Jezus overtreft alles en iedereen’ en – aan de andere kant – ‘Gemeente, blij doorgaan!’ Je zou kunnen denken aan Johannes 6 (v.67-69) waar veel mensen teleurgesteld Jezus verlaten. De Here Jezus vraagt dan: Willen jullie soms ook weggaan? Het antwoord van leerling Petrus: Naar wie zouden we moeten gaan, Heer. U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Bij wie anders dan bij Jezus die alles en iedereen overtreft. De schrijver zegt: houd vol, blijf in beweging, ga door!

Om te beginnen

- ☛ (Hebr.1:3: In hem schittert Gods luister) Wat heb jij van je vader en moeder? Het artistieke? Je technisch inzicht? Sportiviteit? Vergeetachtigheid? Is dat fijn of lastig? Vertel elkaar daarover.

Bezinning vanuit de bijbel

📖 Lezen Hebreëën 1:1-2

1. *God sprak door profeten. En uiteindelijk door zijn Zoon. Wat is de overeenkomst tussen Jezus en de profeten? Wat is het verschil? Wat is het verschil tussen “in het verleden” (v.1) en “nu de tijd ten einde loopt” (v.2)?*
2. *Een sprekende God? Veel mensen herkennen dat niet: een sprekende God. Hoe is dat bij jou? En als Hij spreekt, hoe dan?*
3. *Had God meer kunnen doen dan eerst door de profeten en daarna door zijn eigen Zoon te spreken?*

📖 Lezen Hebreëën 1:3-4

4. *In de NBG-vertaling van 1951: de Zoon als “de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn [Gods] wezen”. Ga met elkaar na waarin Jezus overeenstemt met (een stempelafdruk is van) God. Lees ook Johannes 14:9.*
5. *Welke ‘kwaliteit’ van Jezus spreekt jou het meeste aan?Waarom?*

 Lezen Hebreëën 1: 5-14

6. *Welke nieuwe zaken worden er in deze verzen vermeld over Jezus? En met welke wezens wordt Hij vergeleken? Met welk belangrijk hulpmiddel maakt de schrijver die vergelijkingen?*
7. *Hoe denk je over engelen?*
8. *De schrijver citeert veel uit het Oude Testament. Hoe komt dit Bijbelgebruik op jou over? Ken jij één of meerdere Bijbelteksten uit je hoofd. Deel die teksten met elkaar en vertel kort wat die voor je betekenen.*
9. *De engelen zijn heilig en zuiver. Ze worden door God uitgezonden. De positie van de Zoon gaat ver uit boven het heiligste schepsel. Hij is de schepper zelf! Vijanden als een voetbank voor zijn voeten. De heerlijkheid (majesteit) van Jezus wordt getekend. Wat zegt het jou dat Hij die macht en majesteit heeft?*

Om over door te praten

- a. *God heeft gesproken door de Zoon. En, zoals we lazen ook door de profeten. Spreekt God ook nog op een andere manier dan door zijn Zoon?.*
- b. *Bespreek de stelling: Niemand is te verontschuldigen in zijn of haar onverschilligheid of onwetendheid want God heeft tot iedereen gesproken.*
- c. *De brief aan de Hebreëën werd in een tijd van vervolging geschreven. Wat zou de brief ons vandaag – waarin in Nederland geen sprake is van vervolging - dan te zeggen kunnen hebben?*
- d. *Het beeld van Jezus in Hebreëën 1, herken je je daarin? Zou jij iets hebben willen toevoegen? Of zet je bij dat beeld uit hoofdstuk 1 ergens vraagtekens?*
- e. *Lees de veertien verzen van dit hoofdstuk nog eens door. Welke tekst spreekt je het meest aan?*

Zingen

 Liedboek Gezang 446: 1 t/m 5

| | |
|--|--|
| 1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor; | 4.al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt. |
| 2.uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft. | 5.Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht. |
| 3.Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed; | |

 Opwekking 461

| | |
|--|--|
| Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer.Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem,al wat ik ben, brengen U voortdurend eer. | Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij, zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. |
|--|--|