

De leerschool van het leven

De kunst van het loslaten 4

Gesprekspapier
Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2010/2011, nr. 4

Bijbelgedeelte: Genesis 29-30:2

Inleiding

Boemerang

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zeggen we wel eens.

Al geldt waarschijnlijk ook het omgekeerde: als je andere mensen lelijk behandelt, zullen ze jou waarschijnlijk ook lelijk behandelen. Waar kom je het tegen in Genesis 29-30,2?

Ontmoeting

☛ Herken je dit boemerang-effect?

Lees Genesis 29-30:2

1. Waar kom je het boemerang-effect tegen in Genesis 29-30:2

Leerschool

Als je zit op de leerschool van het leven, word je gevormd. Door mooie dingen, maar ook door moeilijke gebeurtenissen. En zo blijft God aan ons schaven en werken. En dan is het goed om daar op te letten en je te laten vormen naar het beeld van Jezus Christus. Wat is het mooi als je steeds meer op hem gaat lijken. Maar wat kan het een moeilijk proces zijn. Zo leidt God Jakob in zijn leven. Twee keer zeven jaar werkt God aan Jakob. Als de grote Beeldhouwer beitelt en slijpt God aan Jakob. En dat zal voor Jakob niet gemakkelijk geweest zijn. Want soms kan God je een spiegel voorhouden: wat jij hier met die ander deed, zie, nu overkomt het jezelf. Nu weet je hoe het voelt. En zo kan God op allerlei manieren in allerlei omstandigheden ons dingen leren. Zo gebeurt het hier bij Jakob. Soms kan God heel duidelijk tegen je spreken in Zijn Woord en andere keren gebeurt dat door dingen die gebeuren. Omstandigheden waarvan anderen zouden zeggen: dit is toeval. Maar waarvan Jakob in een flits weet: dit kan geen toeval zijn, maar dit is de hand van God. En dat gebeurt drie keer, dat God zo met Jakob bezig is.

De eerste keer: bij de put

Meer dan 800 km heeft Jakob er op zitten. Lopend heeft hij de afstand moeten afleggen. Want hij bezit niets. Het is eigenlijk meer een vlucht. Hij ligt met zijn vader en broer overhoop. Maar gelukkig heeft hij nog familie in Haran. Zijn moeder hoopt dat hij daar een vrouw zal kunnen vinden. Maar hoe in de wereld zal hij daar oom Laban vinden?

En dan bij de put ontmoet hij Rachel. Het is een moment vol emotie. Hoe vaak had hij misschien niet het verhaal van zijn moeder gehoord over Eliezer, die op weg ging naar Laban en hoe hij ook een bron aantrof. En de eerste die hij ontmoette, na zijn gebed tot God, was Rebekka, Jakobs moeder. Komen die herinneringen bij Jakob boven? Nu ontmoet hij zelf bij een put Rachel. Dan gaat er toch iets door je heen. Is dit geen leiding van God? Terwijl Jakob zo graag de dingen in eigen handen houdt, ziet hij nu de hand van God. Dat laat je niet onberoerd.

De tweede keer: de eerste zeven jaar

En zouden wij Jakob dit geluk niet gunnen? Maar Laban is er ook nog! Als hij Jakob ontmoet is hij een en al vriendelijkheid. Wel, wel. Dus jij bent de zoon van mijn lieve onvergetelijke zuster Rebekka. Kus op de ene wang. Hartelijk, hartelijk welkom. Kus op de andere wang. Hier sjeik Laban.

Maar terwijl hij overvloed van vriendelijkheid, draait de rekenmachine op topsnelheid. Een huwbare jongeman. En hij heeft twee huwbare dochters. Een flinke sterke kerel zo op het oog en gewend aan werk in landbouw en veeteelt. En hij heeft een grote boerderij. Hier moet voordeel te behalen zijn.

En ja hoor, hij heeft de situatie goed ingeschat. Na een maand staat Jakob bij hem. Oom, ik zou graag Rachel tot vrouw hebben. En het slot van het liedje is dat Jakob zeven jaar aan het werk gaat voor de bruidsschat.

Maar na de grote dag komt de aap uit de mouw: en zie, het was Lea. Jakob woest natuurlijk, maar Laban was goed voorbereid en Jakob kan er niets meer aan doen.

De bedrieger wordt nu bedrogen. En Jakob heeft van deze gebeurtenissen moeten leren. Je kunt niet zeggen dat alle omstandigheden uit de hand van God komen. Dat leert de bijbel niet. Maar in alles wat gebeurt wil God wel met ons bezig zijn. Zo werkt God heen naar een andere Jakob.

De derde keer: de tweede zeven jaar

Jakob blijft nog zeven jaar om Rachel te kunnen trouwen. Maar Rachel blijft zonder kinderen. En ze uit haar verdriet naar Jakob toe. Die reageert nogal ontactisch, maar heeft toch iets geleerd: neem ik soms de plaats van God in? Eindelijk gaat Jakob beseffen dat hij het in zijn leven van God moet verwachten en niet alles in eigen hand moet nemen.

Gespreksvragen

2. *Wat kunnen wij leren van deze geschiedenis van Jakob?*
3. *Kun je de leiding van God in je leven zien? Wat helpt om die te herkennen?*
4. *In Job 33,14 staat: 'want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op (33,15). Wat is het verband tussen dit vers uit Job en deze fase uit Jakobs leven?'*
5. *'En zie, het was Lea.' Je zou toch denken: dit kan toch niet?'*
6. *Op welke manieren werkt God 'aan ons'?*

Voor de liefhebbers:

* Probeer meer aan de weet te komen over de rol van de bruidsschat bij het huwelijk en gebruiken bij het huwelijk in die tijd.

* Studiemateriaal: W.G.Rietkerk: De kunst van het loslaten

Lied 78

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sloop, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Opwekking 123

GROOT IS UW TROUW, O HEER

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.