



Altijd bidden en de moed niet opgeven

Afhankelijk van de Bron

Jaarthema: Leven uit de Bron

Groiegroepen C.G.K. Groningen

Bijbelgedeelte: Lucas 18:1-8 en Psalm 13

Seizoen 2008/2009, nr. 9

Inleiding

In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het gebedsleven. Daar hebben we het in ’t verleden al meer over gehad. In het seizoen 1999/2000 heeft, toen nog kerkelijk werker, Siebrand Wierda twee maal een gesprekspapier gemaakt over het gebed in ’t algemeen. En in de periode 2001-2007 maakte Ds. Buijs verschillende gesprekspapieren m.b.t. bidden; specifiek toegespitst op: Leer ons bidden; het kringgebed; Samen bidden; Aanbidden; Waarom bidden en Variatie in gebeden. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over de vraag: Wat het voor ons betekent dat we in ons gebedsleven afhankelijk zijn van de bron?

In dit gesprekspapier gaat het over '**Altijd bidden en de moed niet opgeven**' Met het oog daarop vertelt Jezus in Lucas 18 die korte gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Dat zijn twee dingen die wél met elkaar samenhangen, maar die toch van elkaar onderscheiden moeten worden. We moeten blijven bidden én we moeten niet de moed verliezen, niet het hoofd laten hangen (kun je ook heel goed vertalen). Dat is makkelijk gezegd. Maar, hoe doe je dat? Daarvoor lezen we ook Psalm 13; waar ook iemand aan het woord is die zich afvraagt of God hem wel hoort.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Wat vinden we moeilijk bij het bidden en zijn er mensen in de groep die wel eens een gebedsverhoring hebben ontvangen? Praat daar met elkaar hooguit 10 minuten over.

Gebed: *“Hemelse Vader, ik verlang er oprecht naar u lief te hebben met heel mijn hart, mijn ziel, mijn verstand en mijn kracht. Ik wil ook graag mijn gezinsleden, mijn familie, mijn burens en vrienden en zelfs mijn vijanden liefhebben. Ik ben mij ervan bewust dat ik U en mijn naaste niet in eigen kracht kan liefhebben. Op grond van Uw opdracht om lief te hebben en op de basis van Uw belofte dat U dit gebed wilt horen en verhooren, wil ik daarom in geloof de hand leggen op Uw belofte dat U om Jezus' wil dit gebed zult verhooren.”.... Amen.*

Achtergrond/Denkkader

In de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter spoort Jezus zijn leerlingen aan om te volharden in het gebed; ‘*altijd te bidden en niet op te geven*’. Het gaat hier om een voortdurende houding van het gebed, een houding die steeds Gods hulp verwacht en de gelegenheden tot daadwerkelijk bidden niet voorbij laten gaan (Vlgs de Studiebijbel IdR). Spurgeon vergeleek, als het ging over *het altijd bereid moeten zijn om te bidden*, dit met ridders die wel altijd in oorlog waren, maar daarom niet altijd te paard zaten om met de lans hun tegenstander uit het zadel te lichten. Zij droegen wel altijd hun wapens. Zij sliepen dikwijls met hun wapenrusting aan. En zo waren zij altijd bereid om de strijd aan te gaan. Nu zo moeten wij als gemeente van Jezus, zelfs als wij slapen, in de geest van het gebed zijn, zodat wij altijd met God zijn. In de gelijkenis wordt de gemeente van Christus vergeleken met de weduwe die dag en nacht tot God roept om recht. Er wordt een beeld geschetst van een weduwe die *altijd* erop uit is om haar recht te halen. Zij laat zich door niets en niemand tegenhouden. Velen zeggen: “Ik heb al zo vaak gebeden en geklopt maar er is niemand die opendoet?” Ze hebben een fase in hun leven gehad dat ze met heel hun hart tot God baden, maar telkens hadden ze het gevoel dat de deur voor hun gezicht met een klap werd dichtgeslagen. Die ervaring is ook terug te vinden in veel psalmen. Zulke tijden van dorheid, van leegte, van je in de steek gelaten voelen, hebben veel geloofshelden gekend. Het gevaar hiervan is dat het ons gebed laat verflauwen omdat we denken: waar dient het voor, is Hij er wel echt? Was het niet allemaal inbeelding toen ik zo spontaan en vertrouwelijk begon? Belangrijk is dat we ons gebed op een goede manier tot God richten. Dus zoals Hij zich in de Bijbel heeft geopenbaard. De Heidelbergse Catechismus vat in



Zondag 45, vraag 117 goed samen wat de bijbel daarover zegt, juist ook als we het gevoel hebben dat we steeds een ingesprektoon krijgen. Het antwoord komt op het volgende neer

1^e; Wat we moeten doen als de hemel gesloten lijkt, is nagaan of we wel het goede nummer gedraaid hebben. Je pakt de gids, in dit geval de Bijbel en je gaat na of je je gebed wel goed geadresseerd hebt. Is het wel gericht tot de God die zich in zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, de God die zelf gezegd heeft waarvoor we moeten bidden? Luther zei: theoloog word je maar op één plek en dat is in de aanvechting. Dan leer je echt je te focussen op wie God is. (Zie Joh. 4:20-24; Openb. 19:10; Jac. 1:5, 4:3,8; Rom. 8:26; 1Joh. 5:14).

2^e; Wij moeten tot Hem komen in een juiste houding. We moeten beseffen dat we alleen tot Hem kunnen naderen, na een grondig zelfonderzoek, waarin we vaststellen dat we het zelf helemaal hebben verknoeid. We kunnen niet meer bouwen op onszelf of ons gevoel maar leren dat het gebed waaraan kracht wordt verleend, een gebed is waarin we met lege handen voor Gods aangezicht komen. (2Kron. 20:12; Ps. 2:11, 51:19, 143:2; Jes. 66:2).

3^e; Dan nemen we in ons bidden de toevlucht tot de '**Bron**' of de '**Wijnstok**' en pleiten alleen op het volkomen werk van Jezus Christus. Dan hebben we de vaste grond gevonden en weten we dat de Vader onze gebeden alleen om Jezus wil en overeenkomstig Zijn woord zal verhoren. (Rom. 8:15-16, 10:14; Jac. 1:6-8; Dan. 9:17; Joh. 14:13-14, 15:16, 16:23; Ps. 27:8, 143:1; Matth. 7:8).

We zien dus dat aan het bidden met volmacht een weg van worsteling, zelfonderzoek, groei en leren bouwen op God voorafgaat. Het is niet een plek waarop we ons meteen of ook altijd bevinden. Maar het is wel de richting die Jezus ons wijst als Hij de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter afsluit met de woorden: "Maar als de mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?"

Bezinning vanuit de bijbel

Het is misschien goed dat ieder thuis persoonlijk de vragen uit de bezinning vanuit de Bijbel bestudeert en maakt. Dan kan in de groep wat sneller aan de toepassing en verdieping worden begonnen.

 Lezen: Lucas 18 : 1-8

1. In vers 1 gaat het over 'de noodzaak om **altijd** te bidden en niet op te geven'. Hoe moeten we dat opvatten? (zie ook Rom. 12:12 en 1Tess. 5:17).
2. Waarom staat deze rechter als de onrechtvaardige rechter bekend? Wat zegt Pred. 3:16-17 hierover? Waar moet een goede rechter aan voldoen? (Zie Deut. 16:18; 2Kron. 19:5-7; Ezra 7:25-26 en Lucas 12:58)
3. Waarom is de rechter niet in de weduwe geïnteresseerd? En waardoor wordt aan deze weduwe tenslotte toch recht gedaan? (Zie vers 2-5)
4. Wat is de conclusie die de Here Jezus aan deze gelijkenis verbindt? (Zie ook Gen. 18:25)
5. Waarom zegt Jezus in vers 8: 'Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?' Wat wordt in dit verband met 'geloof' bedoelt? (zie ook Matth. 21:18-22; Marc. 9:23-29)

 Lezen: Psalm 13

6. Welke twee accenten komen in deze psalm naar voren? Welke 5 waarom vragen zijn er (vers 2 en 3)? Welke 3 oproepen zijn er aan God om tot actie over te gaan (vers 4)? Welke 3 situaties noemt de bidder die hij **niet** wil laten gebeuren (vers 4 en 5)? En waar loopt het op uit (vers 6)?

Toepassing/verdieping

7. Is de gemeente van Jezus Christus te vergelijken met de weduwe in de gelijkenis van Lucas 18? Motiveer je antwoord.
8. 'Dag en nacht tot Hem roepen...' (vers 7). Dat is nogal wat! Dat is een volkomen afhankelijk zijn van en gericht zijn op God. Als we ons eigen leven en dat van de gemeente daarnaast leggen, wat is dan de conclusie? Hoe gaan we daar mee om?
9. Vindt u, vind jij het moeilijk om te volharden in het geloof? En in gebed?



10. Zijn er tijden van verlaten of geestelijke dorheid in je leven geweest? Hoe ben je daar weer uitgekomen?
11. Kun je je vinden in de weg die hierboven bij Achtergrond/Denkkader, bij HC, zondag 45, antwoord 117 vrij vertaald staat beschreven van je (opnieuw) richten op God (1), verootmoediging (2) en door ervaring leren dat God zich daadwerkelijk houdt aan zijn beloften (3)?

 Lezen: Joh. 15 : 1-7 en vers 16.

12. In dit Bijbelgedeelte komt prachtig uit wat ook ons jaarthema is: 'Leven uit de Bron' en dat we daarbij ook helemaal 'afhankelijk zijn van de Bron'. Leeft Jezus in jou? En als je vers 7 en 16 leest wat komt er dan bij je boven? Wat is een vruchtbaar gebed? Zie Kol. 1:10-12; Jac. 5:7,13-18 ; Gal. 6:9; Psalm 1; Jesaja 55:11; 1Kor. 2:9-12)
13. Jezus zegt in Joh. 15:7 en 16 maar ook in Joh. 14:13-14; "Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en Ik en mijn Vader zal het jullie geven". Maar wat doe je dan met schijnbaar onverhoorde gebeden? Zie Psalm 66:16-20; Filipp. 4:6-7; Rom. 8:26-28; Lees ook eens Gen. 17:18-26.

Voor de totstandkoming van dit gesprekspapier heb ik diverse sites op het internet geraadpleegd. Een prachtige vertolking van Psalm 13 is te horen op onderstaande website.

http://www.share-the-vision.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:psalm-13-&catid=1:muziek-clips-overig&Itemid=55

Reactie

De gesprekspapieren worden dit jaar door verschillende mensen geschreven. Wij willen de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de gebruikers. Wij willen daarom graag reacties horen ! Bv wat er bij praktijkvragen uitkomt of vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier. Is de vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Laat eens wat van je horen en mail naar de commissie Jaarthema: jaarthema@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.