



Een stem uit de hemel

Op bergen en in dalen, overal is God?

Jaarthema: Leven uit de bron

Groiegroepen C.G.K. Groningen

Bijbelgedeelte: Marcus 9: 2-8 en 14-29

Seizoen 2008/2009, nr. 5

Inleiding

In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het *persoonlijk* leven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over de vraag hoe je persoonlijk tegenover God staat. Is God altijd bij jou en kun jij je altijd dicht bij God voelen?

Het doel van dit gesprekspapier is om na te denken over de verschillende ervaringen die je als mens kunt hebben in je leven. Soms gaat het geweldig met jouw geloofsleven, maar soms lijkt het alsof er geen contact is, of God je niet hoort of niet helpt. Daarom hebben we als onderwerp voor dit gesprekspapier gekozen het voor het gedeelte over een stem uit de hemel – een topervaring, boven op de berg, gevolgd door de rauwe werkelijkheid van elke dag.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Het leven is vol ups en downs. Wie wil een voorbeeld geven van een eigen ervaring van een “up” of een “down” ervaring?
- ☛ Er wordt wel eens gezegd dat je het meest leert van de zwartste bladzijden uit je leven. Klopt dit met jullie ervaring?

Gebed

Denkkader

Als je God wilt ontmoeten dan moet je de berg op. Om boven op een berg te komen moet je moeite doen, maar als je er bent heb je een weids uitzicht. Terwijl je klimt zie je dit niet je kijkt tegen de berg aan, je hebt een verlangen naar het uitzicht maar je ziet het nog niet.

Als je God ontmoet, wil je dat dit altijd zo zal blijven. De discipelen willen deze geweldige ervaring vasthouden, maar je kunt geen tent opslaan en geen tempel bouwen voor het levende woord van God. Het is niet iets dat je kunt ‘vangen’. Het is een woord dat werkt, dat schept en herschept. Dat we op de berg willen blijven komt door geestelijk egoïsme. We voelen ons goed en denken dat we de hele wereld aankunnen als we daar maar konden blijven. We willen steeds herhaling van deze momenten.

God stuurt je weer naar beneden. De test voor je geloofsleven is of je in staat bent om naar beneden te komen. Je moet het leven weer in. Leven in de dalen als discipelen van Jezus. Daar waar tegenslag en vernedering is. Hoe houd je je op-de-berg-ervaring in stand als je in het dal zit, waar niets is om je aan te vergapen?

Enkele woorden uit het Bijbelgedeelte:

1. Berg: Plaats waar de hemel de aarde schijnt te raken. Symbool voor de ontmoeting tussen God en mens. In de bijbel is de berg de plaats waar God zich laat kennen: Abraham (Moria) Mozes (Sinai, Horeb), Elia (Sinai/Horeb), Jezus gaat de berg op om te bidden, Jezus spreekt een rede uit op de berg.
2. Licht/wit: Kenmerk van de sfeer van God.
3. Mozes: Vertegenwoordigt de wet. Zijn naam betekent: ‘uit het water gered’. Hij werd niet alleen zelf uit het water gered, hij redde ook het joodse volk uit Egypte door de Rietzee naar het beloofde land.
4. Elia: Vertegenwoordigt de profeten. Zijn naam betekent: ‘Mijn God is JHWH’. Heel zijn leven was een afwijzen van de afgodendienst en het centraal stellen van JHWH.
5. Wolk: Symbool voor de geheimzinnige, ongreepbare, overweldigende onzichtbare aanwezigheid van God (zie Exodus 33,9-10 en Lucas 9:34-35).
6. Dit is mijn Zoon: In Jezus kan men God zien en horen. In Hem kan men Gods aanwezigheid aanvoelen.



Bezinning vanuit de bijbel

 Lezen Marcus 9: 2-8

1. In vers 6 staat dat Petrus niet wist wat hij moest zeggen zo “vol ontzag” (Willibrordvertaling) was hij. Vergelijk dit ontzag met Exodus 3:6, Exodus 20:18-20, 1 Koningen 19:13 of Jesaja 6:1-5. Wat kun je hieruit opmaken?
2. Jezus gaat de berg op, een hemelse ontmoeting. Vergelijk dit met Exodus 24: 12, 14 en 16. Wat is de overeenkomst in de rol van Mozes en Jezus?
3. Waarover spraken Jezus, Mozes en Elia? Dit staat in Lukas 9:31
4. In Marcus 8:31 is Jezus begonnen met het onderwijs aan de discipelen over de weg van het lijden. Wat betekent het dat Jezus op dit moment een ontmoeting heeft met Mozes en Elia (vertegenwoordigers van de wet en de profeten)?
5. Petrus heeft deze ervaring goed onthouden (zie 2 Petrus 1: 16-21). Wat is volgens Petrus het effect geweest van deze ervaring?
6. Het hemels moment was weer verdwenen. Jezus bleef. Bespreek eens hoe diep deze inhoud van 9: 8 is, vooral na de uitspraak uit vers 7.

Na de geweldige ervaring boven op de berg, even een stukje hemel, de eenheid met zijn Vader ervaren, daalt Jezus weer af van de berg en belandt in het dal midden in ruzie, ziekte, trieste verhalen, onmacht.

 Lezen Marcus 9: 14 -29

7. De vader van de zieke zoon begint op vrij hoge toon. Jezus laat hem zijn verhaal doen. Vervolgens vraagt de vader of Jezus “iets zou kunnen doen”? Hoe draait Jezus deze vraag om?
8. Jezus verlegt het probleem van de nood van de zieke jongen naar de geloofsnood van de vader. Hangt het genezen af van de grootte van het geloof van de vader?
9. De discipelen hadden de volmacht om demonen uit te drijven (Marcus 3:15). Nu lukte het niet. Wat was er mis met hun methode?
10. Wat is de boodschap achter de uitspraak van Jezus, “Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven”?
11. Zowel op de berg als in het dal ging het over lijden. Wat is de les die de discipelen uit deze ervaringen kunnen leren?

Toepassing/verdieping

12. Wat bedoelt Paulus met de uitspraak uit Filippenzen 4:13, “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft”? Let op de dingen waar Paulus in vers 12 over spreekt. Wat houdt dit voor jou in?
13. In Matteüs 12: 39 noemt Jezus de mensen die een teken verwachten “een boos en overspelig geslacht”. Wat bedoelt Hij daarmee?
14. Wat vind je van de volgende uitspraak: “Een teken is niet hetzelfde als een bewijs. Een teken is alleen een richtingaanwijzer voor iemand die in de juiste richting kijkt”
15. In psalm 24 wordt de vraag gesteld wie er de berg op mag gaan, uitzicht krijgen op Gods grootheid.
 - (a) Durf jij vrijmoedig bij de Heer binnen te lopen (v. 3)? Wat kan voor jou een belemmering zijn?
 - (b) Welke oneerlijkheden tref je in jezelf aan? (zuiver hart, v. 4). Durf je ook eerlijk te zijn over jou minder mooie gedachten?
 - (c) Ik heb altijd geleerd dat God onvoorwaardelijk van je houdt (Romeinen 8: 38,39), maar moet ik nu toch niet aan voorwaarden (schone handen, zuiver hart) voldoen?

Lied

op bergen en in dalen, ja overal woont God
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

Reactie: jaarthema@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.