



Reikhalzend uitzien

Goed leven en leven náár het goede toe

Jaarthema: Leven uit de bron

Bijbelgedeelte: Hebréeën 11: 8-16

Groeigroepen C.G.K. Groningen

Seizoen 2008/2009, nr. 2

Inleiding

In het kader van het jaarthema “Leven uit de Bron” besteden we deze maand aandacht aan het deelhema: “het goede leven: op zoek naar het goede leven”. In de maand september willen we als gemeente nadenken over de vraag waar we het “goede” leven kunnen vinden.

Het doel van dit gesprekspapier is te ontdekken waar we als christenen naar verlangen. Daarom hebben we als onderwerp voor dit gesprekspapier gekozen voor Hebréeën 11: 8-16.

In dit Bijbelgedeelte plaatsen we het zoeken naar het goede leven in het kader van leven uit Gods beloften.

Gebed

Om in jullie gebed mee te nemen (Leven uit de Bron!):

*Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.*

Achtergrond/Denk kader

“Leven”, dat woord heeft nogal wat kanten. Als we daarnaar op zoek zijn is het wel belangrijk te weten wat de Bijbel onder leven verstaat. Alle leven is door God geschapen. Leven en geschapen zijn horen bij elkaar. Leven is een cadeau van God. Ons leven staat onder zijn zorg. Dan past het ons om Hem daarvoor te prijzen. En ook om naar zijn wil te leven. Tegelijk zijn wij mensen kwetsbaar. Vergankelijk is een woord dat daar bij past: wij vergaan tot stof. Met dat besef mogen we ons tegelijk afhankelijk weten van God. We mogen Hem vertrouwen en ervan weten dat met de dood of de doodse dingen die ons in het leven overkomen niet het laatste is gezegd. Leven met God houdt bij verdriet, ellende en ook het daadwerkelijk sterven niet op. Dat blijkt o zo duidelijk uit het kruis en de opstanding van de Here Jezus. Jezus’ leven (Hij ging en gaat ons voor!) en sterven en opstaan geven alle ruimte om God te vertrouwen. Voor Jezus ging de weg van kruis naar Vaderhuis. Dat mag ook onze weg zijn! Als christenen leven we in deze spanning: dankbaar voor het leven als cadeau van God en tegelijk verlangend naar het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

We zijn, raar gezegd, “tussenmensen”. Of om het woord uit de Bijbel te gebruiken: pelgrims. Pelgrims die mogen genieten van hun “pleisterplaats” (hier op aarde mag je je plekje voluit innemen) en tegelijk mogen we uitzien naar de totale gemeenschap met God. Gods woorden (Bijbel) en Gods Geest zijn de trouwe metgezellen in de reis door ons leven.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Vertel elkaar een mooie (de mooiste?) gebeurtenis in je leven. Waarom was die gebeurtenis zo mooi? “Het goede leven is.....” (ieder groepslid geeft drie woorden of korte zinnestjes waarmee hij of zij omschrijft wat het “goede leven” is.)



Bezinning vanuit de bijbel



Lezen Hebrëen 11: 8-10

1. Erg eenvoudig staat het er: toen hij geroepen werd ging Abraham gehoorzaam op weg. Er zal wel wat strijd aan vooraf zijn gegaan... Welke roepstem klinkt er in jou leven? Zou je die stem willen bestempelen als parallel lopend met jouw zoektocht naar het goede leven? Of zou je die stem liever negeren om "zelf" het goede leven te vinden?
2. Gehoorzaamheid. Abraham gaat! Hoe functioneert dat bij jou? Zou jij jezelf willen omschrijven als een gehoorzaam kind van God? Waarom wel / niet?
3. Abraham vertrok zonder te weten waarheen. Hij deed dat op grond van Gods woord. Hoe ga jij om met onzekerheden en open eindjes in je leven? Hoe heeft daarbinnen Gods woord een plaats?
4. In tenten (v. 9). Zou jij je leven van vandaag omschrijven als "wonen in tenten"? Zo ja, ervaar je dat als een goed leven? Zo nee, moet er dan iets veranderen in je leven?



Lezen Hebrëen 11: 11-12

5. Vertrouwen op Gods belofte. Hoe werkt dat bij jou? Heb je daar Gods woord voor nodig? Heb jij wel eens een belofte in je leven vervuld gezien?
6. Vers 12 toont een enorm effect van het vertrouwen van Abraham. Wat valt jou het sterkst op in dit vers?



Lezen Hebrëen 11: 13-16

7. Bespreek met elkaar dat we op doorreis zijn. Wat betekent het voor jou? Geeft dat beperkingen aan je leven vandaag, of biedt dat juist ruimte voor het goede leven?
8. Praat met elkaar over het reikhalzend uitkijken naar een "beter vaderland". Hoe ervaar je daarbij het woord "daarom" in vers 16?

Toepassing/verdieping

1. *Op zoek naar het goede leven. Dat is eigenlijk iedereen. Wat zou er moeten veranderen in je persoonlijk leven, of in de groep of in de gemeente (prediking, pastoraat, etc.) zodat nog helderder wordt dat we pelgrims zijn die op zoek zijn (vandaag, morgen en overmorgen).*
2. *Hoe verhouden zich "pelgrim-zijn" en Prediker 6:9: Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars met 6:12: Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? (lees ook Prediker 12:1 en 13)*

Lied 🎵 Gezang 488

- | | |
|--|--|
| 1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft. | 2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam |
| 3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld. | 4. Daarom moet alles u aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht. |

Reactie

De gesprekspapieren worden dit jaar door verschillende mensen geschreven. Wij willen de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de gebruikers. Wij willen daarom graag reacties horen! Bv wat er bij praktijkvragen uitkomt of vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier. Is de vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Laat eens wat van je horen en mail naar de commissie Jaartheema: jaartheema@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.