

# Handelingen II

## Grenzeloos

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2007/2008, nr. 10

Bijbelstudie: Handelingen 5 t/m 28

### Het boek Handelingen: schematisch overzicht

- 1: 1-3 Inleiding
- 1: 4-11 Hemelvaart
- 1: 12-26 Mattias in de plaats van Judas
- 2: 1-40 Pinksteren
- 2: 41 – 8: 3 Het leven van de gemeente in Jeruzalem
- 8: 4-40 Verkondiging in Judea en Samaria én aan de Ethiopische hoveling
- 9: 1-31 Saulus komt tot bekering
- 9: 32 – 11: 18 Petrus verkondigt het Evangelie buiten Judea
- 11: 19 – 12: 25 Barnabas betreft Saulus in de verkondiging te Antiochië
- 13: 1 – 14: 28 De Heilige Geest zendt Saulus en Barnabas uit: eerste zendingsreis
- 15: 1-34 “Synode” van Jeruzalem
- 15: 35 – 18: 22 Tweede zendingsreis van Paulus
- 18: 23 – 21: 26 Derde zendingsreis van Paulus
- 21: 27 – 26: 32 Gevangengenomen, aanklacht en verdediging (voor koningen en stadhouders)
- 27: 1 – 28: 31 Paulus overgebracht naar Rome

### De Geest doorbreekt de grenzen

Het thema “Grenzeloos” heeft te maken met de macht van de Here: Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Dat zie je gedemonstreerd in de geweldige tekenen en wonderen die je in Handelingen kunt lezen. Maar er is meer. In het Oude Testament lees je al dat het heil van God niet alleen bedoeld is voor Israël. God heeft de hele wereld op het oog. Jezus draagt zijn volgelingen dan ook op “alle volken” te maken tot zijn leerlingen (Mattheüs 28: 19). In Handelingen 2 komen de volken ook in beeld (vers 17, 21, 39). Toch is het opvallend dat pas nadat de gemeente van Jeruzalem met geweld uiteengeslagen wordt het zendingswerk naar “buiten” op gang komt (8: 1-5). In hoofdstuk 10 kun je lezen hoeveel moeite de Here moet doen om Petrus over de drempel naar de heidenen te tillen. In hoofdstuk 11 lees je hoe hij zich moet verantwoorden t.o.v. de Joodse broeders en zusters in Jeruzalem. Als het zendingswerk van Paulus gezegend wordt en vele niet-Joden tot geloof komen rijst heel indringend de vraag naar het onderhouden van de geboden die de Here in het Oude Testament aan zijn volk gegeven heeft. In hoofdstuk 15 kun je lezen hoe de Heilige Geest daarin leiding geeft. Uiteindelijk wordt besloten niet-Joodse christenen niets anders op te leggen dan vier dingen die onder “heidenen” min of meer “normaal” waren, maar voor Joden een gruwel: seksuele gemeenschap buiten het huwelijk, eten van aan afgoden gewijd voedsel, eten van dode dieren (dus niet speciaal geslacht met het oog op consumptie), en consumeren van bloed (met name vlees van niet-kosjer geslachte dieren waarbij het bloed onvoldoende is weggevoerd). De motivatie is dat ook heidenen meestal wel weten hoe belangrijk deze dingen voor Joden zijn. Het gaat om de eenheid van de kerk van Christus, waarbij deze dingen niet onnodig scheiding moeten maken (Handelingen 15: 19-21).

Overigens zie je b.v. in 1 Korinthiërs 8: 1-13 dat Paulus in de situatie van de heiden-christenen nadrukkelijk een stap verder gaat: de vrijheid in Christus en het leven uit genade (niet uit onderhouden van geboden) wordt telkens onder druk gezet door mensen die allerlei regels aan anderen opleggen. Zelfs al zijn dat oudtestamentische regels van God voor Israël en daarmee principieel zuiver en goed, als je daar verkeerd mee omgaat komt het tussen jou en Christus te staan! Juist “zwakke” gelovigen hebben daar last van. Ze worden onzeker gemaakt, voelen zich schuldig en klampen zich vast aan regels en formele zaken. Zie ook Galaten 5: 1-26.

Paulus is de Joden een Jood (1 Korinthiërs 9:20; vergelijk Handelingen 21: 17-26), de Grieken een Griek (vergelijk Handelingen 17: 19-34) met het uitdrukkelijke doel om mensen bij Christus te brengen (1 Korinthiërs 9: 19-23). Wij moeten ons niet verliezen in bijzaken. Christus kan gekend en gediend worden onder alle mogelijke culturele verscheidenheid. Wat ons bindt of scheidt is de vraag: Volg jij Jezus? Lucas maakt op deze manier ook aan zijn Romeinse lezers duidelijk dat de christenen inderdaad die plek verdienen als onderdeel van de in het Rijk toegestane Joodse godsdienst. Christenen vormen geen gevaar voor de Romeinse overheid (zie b.v. ook 26: 30-32; 28: 30-31).

## Om te beginnen

- ☛ Noem eens een gebied waar christenen vanwege hun geloof vervolgd worden. Waarom noem je dit gebied?
- ☛ Probeer je eens voor te stellen dat je zelf in zo'n gebied zou wonen. Welke dingen zouden voor jou in zo'n situatie belangrijk kunnen zijn?

## Bezinning vanuit de bijbel

📖 Lezen Handelingen 4: 32 – 5: 16

1. *Waarom zouden Ananias en Saffira zo zwaar gestraft zijn?*

📖 Lezen Handelingen 6: 1-4

2. *Bespreek de stelling: "Predikanten moeten zich beperken tot gebed, bijbelstudie en verkondiging"*
3. *Welk belang hechten wij aan het gebed? Hoe blijkt dat in onze levenspraktijk?*

📖 Lezen Handelingen 9: 19-31

4. *Barnabas betreft Paulus bij de gemeente (vers 27). Wie laten wij "links" liggen? Hoe kunnen wij anderen betrekken bij het werk in de kerk?*

📖 Lezen Handelingen 9: 36-42

5. *Dorkas betekende veel voor velen door haar eenvoudige praktische hulp. Wat zou jij voor anderen kunnen doen?*

📖 Lezen Handelingen 13: 1-3

6. *Welke dingen vallen je in dit gedeelte op?*

📖 Lezen Handelingen 15: 1-21

7. *Welke dingen leer je uit dit gedeelte (zie ook "De Geest doorbreekt de grenzen" hierboven)?*
8. *Met welke verschillen van inzicht tussen christenen heb jij te maken? Hoe ga je daarmee om?*
9. *Lees ook Handelingen 15: 36-41. Wat maakt dit gedeelte ons duidelijk?*

## Om over door te praten

- a. *In het boek Handelingen zie je dat Paulus veel tijd doorbrengt in belangrijke steden (Jeruzalem, Antiochië, Rome, Efeze, Korinthe etc.). Waarom zouden juist die steden zoveel aandacht gekregen hebben? Zou dit ook in onze tijd nog een punt van aandacht moeten zijn?*
- b. *De Evangelische Alliantie heeft een heel aardige brochure uitgebracht onder de titel "Vuistregels voor vredestichters" ([www.ea.nl](http://www.ea.nl)). Daaruit kun je veel leren m.b.t. het omgaan met conflicten. Bespreek de vier opmerkingen die daaruit zijn overgenomen:*
  - "Conflicten zijn normaal"
  - "Achter elk verwijt zit verlangen"
  - "Achter veel conflicten zit niet een kwestie maar een kwetsuur"
  - "Ruzie maken doen we vaak op een disfunctionele manier; de stijl uit de kinderjaren is vaak overheersend: dreigen, manipuleren, zeuren, zielig doen etc."
- c. *Wat weet jij eigenlijk van het Jodendom? Wellicht een onderwerp voor een interessant uitstapje als groep: Israël, een synagoge, contact met ds. Rien van der Vegt (Hamburg).*

## Zingen: Gezang 303

1. De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.
5. Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
met alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.