

Ezechiël

Een heilige God en een onheilig volk

Groeigroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2007/2008, nr. 5

Bijbelstudie: Ezechiël 1: 1 – 3: 15

Persoon

Ezechiël kwam uit een priesterlijke familie. In het jaar 597 voor Christus werd hij als balling weggevoerd naar Babel (zie 2 Koningen 24: 14). Daniël en zijn vrienden waren al eerder naar Babel gebracht (605 voor Christus, zie 2 Koningen 24: 1). De uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem is in 586 voor Christus (zie 2 Koningen 24: 8-17).

Als Ezechiël dertig jaar is wordt hij door God geroepen tot profeet. Daarbij maakt de HERE gebruik van de eigenheid van deze persoon. Het boek Ezechiël heeft een “priesterlijk” karakter. We weten dat hij gelukkig getrouwd was (24: 15-27), maar ook zijn “privé-leven” wordt door God in dienst genomen. . . .

Ezechiël verbleef in tegenstelling tot Daniël op het platteland. Hij woonde bij de rivier de Kebar (een kanaal ten zuidoosten van Babel, dat een bocht in de rivier de Eufraat afsneed) waar een grote groep Joodse ballingen verbleef.

Inhoud

1. roeping van de profeet Ezechiël (1 – 3)
2. aankondiging van het oordeel over Jeruzalem vanwege haar zonden (4 – 24)
3. profetieën tegen landen rondom Juda (25 – 32)
4. beloften met betrekking tot het herstel van Juda (32 – 39)
5. beloften met betrekking tot het opnieuw wonen van God temidden van zijn volk (40 – 48)

Thema's

Het boek Ezechiël begint met blik in de hemel. De heiligheid van God is overweldigend. De HERE wordt getekend als Koning op de troon. Vier wezens omgeven hem. Het zijn machtige engelen. De grootheid van de Koning komt ook tot uitdrukking in zijn dienaren. Het beeld dat Ezechiël in het visioen getoond wordt is vol van oud-oosterse symboliek. Deze wezens hebben iets van een mens (verstand), een leeuw (vechtkracht), een stier (onverzettelijkheid) en een arend (snelheid). De vleugels maken dat zij zich boven de aarde kunnen bewegen: het zijn hemelse gestalten. De benen hebben geen knieën, dit is niet nodig, ze kunnen zo al alle kanten op. De hoeven zijn nog glad als bij een kalf. De troon van de Koning is een troonwagen die alle kanten op kan. Bliksemsnel verplaatst deze troon zich waarheen de Koning maar wil (alomtegenwoordig). De wielen van deze troonwagen zijn vol ogen (alles wordt gezien). De glans die de troon omstraalt doet denken aan de regenboog (teken van Gods majesteit en trouw). Tevens is daar ook het motief van de wolkkolom (vers 4 en 28), die we kennen van de tocht van het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaän, maar ook van de inwijding van de tempel door Salomo!

Ezechiël wordt geroepen om Gods woord door te geven aan zijn volk. Maar in alle toonaarden wordt gezegd dat Israël weerspannig is en niet naar hem zal luisteren.

Ezechiël krijgt de functie van “wachter” (3: 16-21). De wachter op de stadsmuur moest aangeven of de omgeving veilig was of dat er gevaar dreigde. Zo moet Ezechiël alle alarmbellen laten rinkelen die er maar te bedenken zijn.

Het oordeel moet wel komen. God kan de ongerechtigheid van Jeruzalem niet over z'n kant laten gaan. O.a. in hoofdstuk 22 hoor je daar een impressie van. Er is onrecht op elk terrein van het leven. De adel vergrootte de macht door moord en doodslag en ordinaire diefstal. Men graaide naar zich toe wat men te pakken kon krijgen; ook op het terrein van genot: slemppartijen en seksuele losbandigheid. De profeten vertelden bedrieglijke verhalen om er zo veel mogelijk aan te verdienen. In Gods tempel werden afgoden gediend. Aangrijpend wordt de ontrouw van Jeruzalem getekend in de hoofdstukken 16 (een ondankbaar aangenomen kind) en 23 (een ontrouwe echtgenote). Kern hierbij is de persoonlijke relatie tussen God en zijn volk. Gods liefde wordt vertrappt. . . .

In alle toonaarden klinkt de waarschuwing. Ezechiël moet het uitbeelden in handelingen (b.v. hoofdstuk 4 en 5) en aanzeggen in woorden (b.v. hoofdstuk 20). De gruwelijkheden die aangekondigd worden hebben te maken met de hartstochtelijke toorn van God. Maar het is geen noodlot! Het wordt in felle kleuren getekend met als doel dat Juda zich zou bekeren. Men wist toch hoe het afgelopen was met het tienstammenrijk Israël? De wreedheden die beschreven worden komen niet voort uit het hart van God, maar zijn de “gewone” taferelen van de toenmalige oorlogsvoering.

Met nadruk wordt gesteld dat temidden van die oordelen elk mens persoonlijk verantwoordelijk is (o.a. hoofdstuk 18).

Maar Juda luistert niet en het oordeel komt. De heerlijkheid van de HERE wijkt van de tempel (11: 22-25). God vertrekt uit Jeruzalem.....

In de hoofdstukken 25-32 klinkt het oordeel over de volken rondom Juda vanwege hun vijandigheden t.o.v. het volk van God.

In hoofdstuk 33 komt een nieuw begin. Jeruzalem is gevallen. Het oordeel is werkelijkheid geworden. Maar Ezechiël wordt opnieuw aangesteld als wachter en mag nu een hoopvolle toekomst schilderen, die schril afsteekt tegen de ellende die er op dat moment nog is.

In hoofdstuk 34 vinden we een tekening van de wijze waarop de leiders van het volk met de hun toevertrouwde “kudde” waren omgegaan. Maar nu zal God zelf zijn “kudde” weiden. Nu komt er een andere herder.....

Het onvoorstelbare herstel van Israël wordt verteld in het visioen in hoofdstuk 37. Israël leek “morsdood”, maar door Gods werk zou dit volk weer “tot leven” komen. Dat is ook gebeurd!

Gog (hoofdstuk 38 en 39) is de verpersoonlijking van het kwaad dat tracht het volk van God te vernietigen. Hij heeft alle trekken van de anti-christ. Wellicht dat er aan het eind van de tijden een concrete figuur zal opstaan, in wie alles van de hele geschiedenis tot een climax komt. Maar ondertussen komt deze macht van het kwaad een wereldgeschiedenis lang voortdurend tot uitdrukking in tal van machtige mensen die God en zijn volk bestrijden. De belofte van de HERE is dat Hij dwars door alles heen Zijn Rijk doet komen.

In de hoofdstukken 40-48 horen we over een nieuwe tempel en de terugkeer van de heerlijkheid van God.

We horen over nieuwe leiders en een bekeerd volk. Zij ontvangen dat eeuwige beloofde land, waar God gediend wordt zoals Hij dat wil hebben. Sommigen zien dit als symbolisch voor wat komen gaat in de toekomst. Anderen verwachten een letterlijke vervulling. Weer anderen menen dat deze beloften van God al op bepaalde manieren vervuld zijn, maar dat ze in de toekomst nieuwe vormen van vervulling zullen krijgen.

Om te beginnen

- ☛ Wat zegt het jou, dat God “heilig” is?

Bezinning vanuit de bijbel

📖 Lezen Ezechiël 1: 4 en 28

1. Welke betekenis zou het hebben dat God in deze verschijning het beeld oproept van de wolk (vergelijk Exodus 13: 21-22; 1 Koningen 8:10-11)?
2. Welke betekenis heeft het voor jou, dat deze God altijd bij je is?

📖 Lezen Ezechiël 1: 4 t/m 28

3. Noteer waar je woorden vindt in de strekking van “ik zag iets als”. Wat heeft dit je te zeggen?
4. Wat valt op in de beschrijving van God zelf?
5. Lees Openbaring 1: 17 en Ezechiël 2: 1-2. Welke bemoedigende gedachte haal je hieruit?
6. Bespreek de stelling: “Ezechiël kreeg in visioenen iets van de hemel te zien, maar hij kwam niet verder dan het halletje van het paleis.”

📖 Lezen Ezechiël 2: 3-7

7. Bespreek de stelling: “Het is een christelijk werk heidenen te bekeren, maar een heidens werk om christenen te bekeren.”
8. Bespreek de stelling: “Ook wij worden geroepen om Gods woorden door te geven.”

📖 Lezen Ezechiël 11: 22-25

9. God vertrekt uit Jeruzalem vanwege de zonden (zie b.v. hoofdstuk 22). Is dit ook nu nog mogelijk, dat God niet bij ons kan zijn vanwege ernstige ongehoorzaamheid?

📖 Lezen Ezechiël 34: 1-6 en 11-12

10. Wat zou dit gedeelte te zeggen hebben m.b.t. het functioneren van de christelijke gemeente?
11. Hoe zie jij daarin jouw eigen rol/verantwoordelijkheid?

📖 Lezen Ezechiël 39: 25-29

12. Dit gedeelte is vervuld met de terugkeer van het volk Israël uit Babel en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Toch is het bepaald niet onmogelijk, dat er nieuwe vormen van vervulling zijn gekomen en nog gaan komen (b.v. 1948: Joodse staat). Denk jij hier wel eens over na?
13. Welke betekenis heeft voor jou de belofte dat God de geschiedenis in Zijn hand houdt en naar Zijn doel en toekomst leidt