

# Leviticus

## Heilig leven

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2007/2008, nr. 2

Bijbelstudie: Leviticus 1: 1-9

### Achtergrond

Het boek *Exodus* vertelt over hoe het volk Israël in Egypte tot slavernij vervalt. Mozes, de knecht van God mag zijn volksgenoten bevrijden uit de onderdrukking van Egypte. Behalve de uitleiding van Israël uit de slavernij beschrijft het tweede Bijbelboek het proces waardoor het volk zijn identiteit - zijn bestaan - als volk van God leerde beseffen. Bevrijd uit Egypte ontvangen ze op de berg Sinaï de wet van God. Het wetboek, waar de tien geboden het hart van vormen, omschrijft een specifieke levensstijl die kenmerkend is en moet zijn voor het volk van God. Koningskinderen worden geroepen om koninklijk te leven. Noblesse oblige, Oftewel: adel verplicht.

Dat nieuwe leven wordt in het boek *Leviticus* verder uitgewerkt. Israël was een ander volk. En dat bleek uit de in *Leviticus* beschreven gebruiken (vergelijk Ef.4:21-22: *Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven...*). Zorgvuldig wordt de voorgeschreven eredienst vastgelegd. Vooral de offerdienst die hun persoonlijke en gemeenschappelijke reinheid moest garanderen. Als een refrein keert dan ook telkens in dit boek terug: *Wees heilig, want Ik, de HEER, ben heilig* (o.a. Lev.19:2). Door God apart gezet: Jullie geheel anders! Niet de machten van schuld en zonde en dood zullen in jullie leven voor het zeggen hebben. Gods liefde, vergeving en het door Hem geschonken leven zullen voor jullie bepalend zijn. Alles cirkelt om God, die midden tussen de Israëlieten een paleis (toen: tabernakel) heeft betrokken. Goed, maar dan moet alles daaromheen ook naar zijn wil, naar zijn gebod gaan. Bij de instructies in *Leviticus* gaat het om twee zaken: het volk Israël te beveiligen tegen de “dodelijke” levensstijl van Kanaän én om het volk te beschermen tegen ...zijn eigen God! Lezend in *Leviticus* stijgt het besef op dat die regels er zijn opdat het mogelijk is dat God en Israël met elkaar verbonden zijn én blijven. Ook al begrijpen we niet altijd alles wat er in *Leviticus* staat beschrijven: daar gaat het om: God en mens die samen optrekken!

Het meest centrale was het ritueel van de Grote Verzoendag. Jaarlijks werd dat ritueel herhaald om de zonde van het volk van God weg te doen. Een ritueel (Lev.16) waarbij de hogepriester eerst zichzelf ritueel reinigt en dan een stier offert voor zichzelf en de andere priesters. Daarna werden twee geitenbokken naar voren geleid. Na loting werd de eerste bok geofferd tot vergeving van de zonden van het volk. Later werden deze bok en een eerder geslachte stier buiten de legerplaats verbrand. Vervolgens legde de hogepriester zijn handen op het hoofd van de tweede bok, waarmee hij symbolisch de zonden van het volk op de kop van het ongelukkige dier legde. Deze bok werd tot zondebok! Met hem werden de zonden van de Israëlieten de woestijn in gestuurd.

De Grote Verzoendag is van groot belang als achtergrond van het sterven van Jezus Christus in het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeëen spreekt daar uitgebreid over (Hebr.7: 27, Hebr.9: 24-26). Denk ook aan de woorden van Johannes de Doper als hij Jezus ziet voorbijkomen: *Daar is het lam van God* (Joh.1:36). Christus is de volmaakte hogepriester die eens en voor altijd het volmaakte offer brengt. Hij offert zichzelf. De zonden komen op Hem en worden zijn volk, zijn volgelingen, afgenomen. Jezus verzoent de mens met God. Vervolgens klinkt in ons leven de roep om heilig te leven (2 Petr.2:5b). Lees ook 2 Petr.2: 9 *Maar u bent een uitverkoren geslacht, een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.*

### Om te beginnen

- ☛ Maak een rondje. Stel je zou een jaar betaald vrij kunnen krijgen (een sabbatsjaar), wat zou je dan gaan doen in dat jaar? En waarom?  
(niet op elkaar reageren: luisteren naar elkaars verhalen!)

### Bezinning vanuit de bijbel

📖 Lezen Leviticus 1: 1-9

1. *Wat roept zo 'n ritueel bij jou op?*
2. *Zou God kunnen vergeven zonder offer? Waarom of waarom niet?*
3. *Waarom zou het dier zonder enig gebrek moeten zijn? Waarom een hand op de kop van het dier?*

 Lezen Leviticus 11: 1-8

4. *In de hoofdstukken Lev. 11-15 gaat het telkens over rein en onrein. Wat zou er bedoeld worden met rein/onrein?*
5. *De priesters hadden tot taak het volk onderwijs te geven over rein en onrein – bij wijze van spreken dagelijks. Hoe kijk jij aan tegen dat intensief bezig zijn met Gods Woord? Hoe gaat jou dat af?*

 Lezen Leviticus 16: 18-22

6. *Grote Verzoendag. Niemand werkte op die dag en men vastte. Op welke manier geef jij invulling aan “onze” Grote Verzoendag: Goede Vrijdag?*
7. *Wat zegt jou een dag als deze over Gods heiligheid?*

 Lezen Leviticus 23: 1-3

8. *Hoe ervaar jij de viering van de zondag? En hoe verklaar jij de woorden in vers 3: Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten?*
9. *Wat zegt het jou dat God op de zevende dag rust nam na zes dagen scheppen?*

 Lezen Leviticus 26: 3-6 en 14-20

10. *Hoe kijk je aan tegen enerzijds de belofte van Gods zegen en anderzijds de bedreiging met Gods vloek? Herken je er iets van in je eigen leven of niet?*

## Om over door te praten

*(kies als groep één of twee vragen uit om te bespreken)*

- a. *Hoe kijk je aan tegen het “karakter” van God? Is Hij nu anders dan bijv. in de tijd van Leviticus? Hoe kijk je aan tegen het gegeven dat er bloed moet vloeien om verzoend te worden met God?*
- b. *Bespreek de stelling: Heiliging heeft geen zin. Het lukt je toch nooit.*
- c. *Wat is jouw favoriete “zondebok” als zaken niet gaan zoals je gehoopt en gewild had?*
- d. *Bespreek de stelling: Er zit eigenlijk geen verschil tussen de zondag en een doordeweeksedag.*
- e. *Als je vandaag richtlijnen zou willen maken waarin wij als christenen ons “heilig” (christelijke levensstijl, What would Jesus do?) zouden kunnen betonen, hoe zouden die richtlijnen er dan uitzien?*
- f. *Bespreek de stelling: Gods vloek past niet meer in onze tijd.*

## Zingen

 Gezang 457

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,  
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwe engelen, onvolprezen Heer.
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefd' en majesteit.
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.