

PASSIE VOOR GOD

THEMAWEEK 11 t/m 17 februari

Verbondenheid

Inleiding

Dit hoofdstuk uit het boek “Passie voor God” heeft me diep getroffen. We belijden de “gemeenschap der heiligen”, maar functioneert het bij ons ook zo? Aad Kamsteeg schrijft: “Helaas zijn wij meer gewoon met elkaar om te gaan als heiligen met goed verborgen geheimen dan als zonderen die elkaar de voeten wassen”.

De onderlinge relaties in de gemeente zijn vaak zo oppervlakkig. Wat deel je nu werkelijk met elkaar? Natuurlijk is het fijn om een kaartje te krijgen of een bezoekje. Bloemen of een telefoontje laten het zonnetje even schijnen. Financiële of praktische hulp zijn een uitkomst. Maar....., als het dat alleen is, dan neemt het de eenzaamheid niet weg, dan vervult het niet de diepste behoefte naar werkelijke ontmoeting. Mensen zijn aangelegd voor de relatie met God en met elkaar. Niets is van groter waarde dan werkelijke verbondenheid. Niets doet meer pijn dan dat je signalen uitzendt waarin je die ander iets van je nood laat weten, maar het wordt niet eens gehoord. De ander is veel te veel met zichzelf en zijn leven bezig om je te kunnen horen. Hij heeft het veel te druk om tijd voor jou vrij te kunnen maken.....

Verbondenheid

Aad Kamsteeg schrijft heel helder over onze beperkingen. Daarom heb je als gemeente die kleine groepen ook zo nodig. Binnen die kleine groepen kunnen mensen het leven delen en werkelijk naar elkaar omzien. Natuurlijk is er een heel leerproces nodig om dan ook werkelijk als groep zo te functioneren dat je op een goede manier met elkaar omgaat. Het is van groot belang om elkaar als groepsleden daar voortdurend in op te scherpen: In hoeverre is deze kring werkelijk “gemeenschap der heiligen”? Neem geen genoegen met het leven onder je christelijke stand, maar ga daar biddend aan werken!

Behoor jij al tot een (groei)groep? Maak daar werk van! Bijvoorbeeld door naar de thema-avond te komen je aan te melden voor een groep.....

Om over door te praten

1. *Wat heeft jou in de preek aangesproken?*
2. *Waar zou je meer over willen weten?*
3. *Waarin is volgens jou onze gemeente sterk, en waarin is ze zwak?*
4. *Wanneer heb jij zelf de verbondenheid met een medechristen positief ervaren?*
5. *Bespreek de stelling: “Iedere christen behoort deel uit te maken van een kleine (groei)groep”*
6. *Bespreek de stelling: “Iedere christen dient zijn gaven in te zetten voor de gemeente”*
7. *Welke belemmeringen ervaar jij ten aanzien van de onderlinge verbondenheid in onze gemeente?*
8. *Op welke wijze zouden we de onderlinge verbondenheid kunnen bevorderen?*
9. *Zie ook het weekrooster: Aan de hand van die bijbelgedeelten en vragen kun je verder praten!*

Methode

Dit jaar maken we o.a. bij de groepen gebruik van het werkboek “Feest van genade” (uitgave CV-Koers; ISBN 9071156680; www.cvkoers.nl) geschreven door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. Daarbij hoort het leesboek “Dit is mijn passie” (uitgegeven bij De Vuurbaak, ISBN 9055602957) waarvan Aad Kamsteeg de auteur is.

Dit materiaal is geschreven voor een aaneengesloten periode van 40 dagen, wij maken er 6 themaweken van: Van 24-30 september, van 15 t/m 21 oktober, van 12 t/m 18 november, van 14 t/m 20 januari, van 11 t/m 17 februari en van 11 t/m 17 maart.

Thema-avond

Op dinsdagavond 13 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Maranathakerk praten we met elkaar over onze betrokkenheid op onze broeders en zusters in het geloof. Ook als u/jij nog niet eerder een thema-avond hebt bijgewoond bent u/jij van harte welkom. Elke avond staat geheel op zichzelf. Vanaf 19.45 uur is er koffie...!

Weekrooster (in het werkboek staat meer informatie.....)

Zondag Lezen: *1 Johannes 3: 16 (11-24)* Je leven geven voor broeders en zusters in het geloof.... *Op welke manier geef jij jezelf aan de ander in de gemeente? Welke obstakels bemerk je bij jezelf en welke hindernissen bemerk je bij anderen? Hoe ga je met die belemmeringen om?*

Maandag Lezen: *Genesis 1: 26-27 en 2: 18-23.* De mens is geschapen naar het beeld van de Drie-enige God. Wij zijn aangelegd op het leven in relatie met medemensen. Het lied op de liefde in 1 Korinthiërs 13 gaat niet over de huwelijksrelatie maar over de onderlinge gemeenschap van christenen. Dat mag een bron zijn van geweldige vreugde. *Neem de tijd om hier in gedachten bij stil te staan en bid God dat zijn zuivere liefde ons mag vervullen.*

Dinsdag Lezen: *1 Johannes 4: 12-20.* Broers en zussen kies je niet zelf uit, je bent met hen in één gezin geplaatst. Het is de uitdaging om daar samen iets moois van te maken, maar vanzelf gaat dat niet.... Als we weigeren ons open te stellen voor de ander in de gemeente, dan weigeren we de leerschool van de Heilige Geest, dan blokkeren we het geestelijke groeiproces, dan sluiten we ons af voor de vernieuwende kracht van de Here. *Voor wie zou jij veel kunnen betekenen? Bid om concrete mogelijkheden om te dienen!*

Woensdag Lezen: *Romeinen 15:7 en 14: 1.* “Zwak in het geloof” betekende dat men nog niet los was van de afgoden die de mensen claimden via allerlei rituelen en regels. De “sterken” hadden daar geen last van. Ze hadden er ook geen begrip voor. Wankelende gelovigen vielen door hun gedrag soms terug in het heidendom. De apostelen vermanen ons dat we alles op alles moeten zetten om juist die zwakken in het geloof te helpen groeien naar Christus toe. *Ben jij “sterk” of “zwak”? Weet jij jezelf aanvaard door Christus? Hoe werkt dat uit in je leven? Wat betekent het voor je gerichtheid op de “zwakken”?*

Donderdag Lezen: *1 Korinthiërs 12: 4-12.* Ieder mens is uniek en krijgt in het “Lichaam van Christus” (1 Korinthiërs 12: 13-27) een eigen plaats. Je mag de Here en de ander dienen met datgene waarin jij goed bent: de gave(n) die je van Hém gekregen hebt. Je komt pas echt tot ontplooiing als je in dat Lichaam gaat geven en ontvangen.... *Wat vind jij leuk om te doen? Heb je het formulier van de talentenbank (www.cgk-gn.nl) al in gevuld?*

Vrijdag Lezen: *Hebreeën 3: 12-15.* Strijden om het heil van de ander. *Durven we elkaar te bemoedigen, maar ook te vermanen? Durven we onszelf kwetsbaar op te stellen, zodat we elkaar terzijde kunnen staan in het gevecht tegen de zonde? Wie mag concreet voor jou bidden*

Zaterdag Lezen: *Jacobus 5: 13-17.* In de kleine groep mag de verbondenheid groeien. Wat is het geweldig als we echt eerlijk kunnen worden tegenover elkaar. Als we echt voor elkaar gaan bidden. *Wat verwacht je van zo'n gemeenschap? Wat verwacht je van het gezamenlijke gebed?*