

PASSIE VOOR GOD

THEMAWEEK 15 t/m 22 oktober

Zonde: de grootste vijand

Inleiding

Bij het vertaalwerk van de nieuwste bijbelvertaling werden ook niet-gelovigen betrokken in verband met het kunnen begrijpen van de bijbeltekst. Eén van die niet-gelovigen pleitte voor het handhaven van het woord 'zonde'. "Want," zei hij, "een fout kun je herstellen, maar zonde maakt de relatie stuk". Deze man had het goed begrepen: 'zonde' is een term die hoort bij de relatie van God en mens. Het is veel meer dan alleen regels overtreden. En een relatie kun je niet herstellen door gehoorzaamheid aan geboden en heel veel ijver. De enige weg tot herstel is echt berouw en het vragen en ontvangen van vergeving.

Zonde is onze grootste vijand. Want Satan kan ons niet veroordelen of ons van het eeuwige leven beroven. De ergste manier waarop hij ons kwaad kan berokkenen is ons tot zonde verleiden. Het enige dat ons zal veroordelen op de oordeelsdag is niet-vergeven zonde. Daarom spant Satan zich uitermate in ons te beïnvloeden en te brengen tot verkeerde gedachten, woorden en daden. Hij probeert ons te betoveren door schone schijn, door aantrekkingskracht van genot of verlossing van allerlei vormen van pijn. Hij zet alles op alles om die relatie tussen God en ons stuk te maken. Als die relatie door zonde stuk is gegaan doet Satan er alles aan om de weg naar verzoening te blokkeren. Het meest geniet Satan er van als de werkelijkheid over God vertekend wordt en er een godsbeeld ontstaat dat niet-bijbels is. Helaas zijn zulke vertekende beelden vaak samengesteld met uit z'n verband getrokken bijbelteksten....

Als wij 1 Johannes 1: 5 – 2: 2 lezen dan horen we daarin de weg die we moeten gaan. Leven in Gods licht en zijn licht uitstralen ("gaan in de voetsporen van Jezus" 1 Johannes 2: 6). Als we beweren dat we dat kunnen zonder te zondigen, dan houden we onszelf voor de gek en maken we God tot leugenaar. Als we eerlijk worden voor God en naar vergeving gaan verlangen dan mogen we weten dat wie oprecht berouw heeft en z'n zonden belijdt vergeving ontvangt. Dat is geen luie leunstoel omdat je toch wel weer vergeving ontvangt. Het is het fundament om op te staan en van daaruit je levenshuis op te trekken. We willen niet meer in het duister van de zonde leven en als we iets van Gods licht uitstralen, dan krijgt dat een diepe glans vanuit het besef dat God dit licht in ons ontsteekt. Het is niet onze prestatie maar zijn goedheid!

Om over door te praten

1. *Welke gedachten komen bij jou automatisch boven als je het woord "zonde" hoort?*
2. *Komt dit overeen met wat je hebt opgepikt uit de preek en de informatie uit de inleiding hierboven? Wat wel/wat niet?*
3. *Welke dingen vormen een gevaar voor jouw relatie met God? Hoe ga jij daarmee om?*
4. *We praten over God, maar welk beeld heb jij van Hem?*
5. *Welke rol speelt de twijfel in jouw leven, en waaraan twijfel je dan (b.v. bestaan van God, godsbeeld van de bijbel, vergeving ook voor jezelf, etc.). Welk voordeel zou het kunnen hebben om met anderen over je twijfels te praten?*
6. *Hoe zouden we mensen kunnen helpen die zich zo slecht voelen, dat ze alleen maar kunnen geloven in Gods afwijzing?*
7. *"Leven in het licht": mooi gezegd, maar wat houdt dit concreet in? Wat merkt de omgeving ervan?*

Thema-avond

Op dinsdagavond 17 oktober van 20.00 tot 22.00 uur is er een bijeenkomst van onze gemeente in de aula van het Gomarus College (Vondelpad 1). Op die avond gaan we verder op het thema "Zonde, de grootste vijand" in. Het is een mix van individuele opdrachten, groeps gesprekken, stukken informatie en verwerking. Je kunt er heen gaan met een complete (groe)groep, maar ook als individu.

Methode

Dit jaar maken we o.a. bij de groeigroepen gebruik van het werkboek “Feest van genade” (uitgave CV-Koers; ISBN 9071156680; www.cvkoers.nl) geschreven door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. Daarbij hoort het leesboek “Dit is mijn passie” (uitgegeven bij De Vuurbaak, ISBN 9055602957) waarvan Aad Kamsteeg de auteur is.

Dit materiaal is geschreven voor een aaneengesloten periode van 40 dagen, wij maken er 6 themaweken van: Van 24-30 september, van 15 t/m 21 oktober, van 12 t/m 18 november, van 14 t/m 20 januari, van 11 t/m 17 februari en van 11 t/m 17 maart. De themaweek begint met een themazondag waarbij in de verkondiging het thema wordt ingeleid. Op dinsdagavond van 20-22 uur is er een thema-avond waarin het onderwerp in een cursusvorm wordt aangesneden. Ook bij de catechisaties worden de deelthema's van de themaweken uitgewerkt. Het verdient aanbeveling dat er gemeentebreed zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met deze themaweken bij het plannen van onderwerpen en activiteiten.

De groeigroepen die aan de slag willen met het werkboek “Feest van genade” kunnen het beste zo kort mogelijk na een themaweek bijeenkomen. In het werkboek tref je een leesrooster aan, bedoeld voor persoonlijke dagelijkse studie. Vanaf bladzijde 81 is er materiaal opgenomen voor 6 groeigroep-avonden (zeg maar 6 “gesprekspapieren”). Voor groepen die vaker dan 1x per maand bijeen komen verschijnt er elke maand een gesprekspapier over een ander onderwerp.

Inhaken

Het kan zijn dat de informatie m.b.t. het jaarthema wat aan je (persoonlijk of als groep) voorbij is gegaan. Omdat we werken met 6 themaweken is het niet zo'n probleem om wat later aan te haken. Begin gewoon bij het begin en richt de boel zo in dat je uiterlijk bij de themaweek in januari gelijk loopt met de rest van de gemeente.

Weekrooster (in het werkboek staat meer informatie.....)

Zondag Lezen: *Jacobus 1: 6-8.* Twijfel en twijfel is twee. Bedoeld wordt hier de twijfel waardoor je bewust van twee walletjes eet. Daartegenover staat een hart dat zich ongedeeld aan God toevertrouwt (vergelijk: Heb de Here lief met héél je hart...). Natuurlijk heeft iedere gelovige te kampen met zonde en zwakheid, en ook met twijfel. Waar het om gaat is dat we de twijfel ondergeschikt maken aan de overgave aan God. *Welke vragen bedreigen jouw toewijding aan God? Hoe ga jij met die twijfel om?*

Maandag Lezen: *Jesaja 49: 1.* Denk hier eens rustig over na. Wat roept dit bijbelvers bij je op?

Dinsdag Lezen: *Deuteronomium 32: 34-39.* In dit lied van Mozes wordt de emotie van God bezongen. Israël heeft Hem zo vaak en zo intens op het hart getrapt. Het spreken over het oordeel van God roept tegenwoordig veel verzet op. Daaraan is de kerk medeschuldig. Want er is teveel gesproken over het oordeel los van die hartstochtelijke liefde van God, die niets liever wil dan dat goddelozen gered worden. Daar had Hij zelfs zijn Zoon voor over.... *Gods hart is gebroken door jouw zonden. En jouw hart.....?*

Voor wie meer wil: Lees Hosea 1 en 2 (in z'n geheel!) en laat die boodschap op je inwerken.....

Woensdag Lezen: *Genesis 39: 1-9.* Wat valt je op in de motivatie van Jozef als hij zijn meesters afwijst?

Donderdag Lezen: *Romeinen 3: 9-18.* Is het met jou ook zo erg?

Vrijdag Lezen: *Romeinen 7: 14-25.* Denk vanuit dit gedeelte na over de stelling: Zondebesef maakt depressief. *Bedenk argumenten waarom je het wel of niet eens bent met deze stelling.*

Zaterdag Lezen: *Ezechiël 36: 26 – 37: 5.* Heb jij al “een nieuw hart en een nieuwe geest” ontvangen? Zo nee: Verlang je ernaar, bid je erom, ben je ermee bezig het te ontvangen? Zo ja: Op welke manier merk je dat zelf? Hoe merkt je omgeving dat?