

# Jezus aannemen

## Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2004/2005, nr. 4

Bijbelstudie: Romeinen 10: 8-13

### Ontmoeting met elkaar

-Met "Jezus aannemen" bedoelen we een heel bewuste persoonlijke keuze voor Jezus als Heer en Heiland. Het is een moment waarin je de zeggenschap over jouw leven in de handen van Christus legt. De manier waarop dit gebeurt is heel verschillend. Het gaat om persoonlijke dingen, dus vaak er als gespreksleider voor dat ieder met respect spreekt over dit "aannemen van Jezus". Het kan zo maar gebeuren dat met een sneer in de richting van evangelische christenen ook iemand in je eigen groep onderuit gehaald wordt.....

--Het tweede kopje zou je van een uitroepeten kunnen voorzien. Mocht het nog niet eerder gebeurd zijn, dan is de openbare belijdenis van het geloof (als dit op een goede manier plaatsheeft) een aannemen van Jezus als Heer. Dit is bepaald geen eindstation maar vraagt voortdurend om vervolg-keuzes!

---Die keuze kan moeilijk overschat worden. In het O.T. kom je ook telkens die keuzemomenten tegen: Kies dan heden, wie jij dienen zult (Jozua 24: 15; Deuteronomium 30: 19); Je komt het tegen bij het "geloften doen aan de Here". Jezus sprak: "Volg Mij!". Met een geweldige ernst klinkt het: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet...." (1 Johannes 5: 12).

### Achtergrond

Je kunt dit verhaal in de groepsbespreking kort samenvatten, het is bedoeld als achtergrondinformatie. Het is niet de bedoeling om op de details in te gaan. Belangrijk is dat bij wedergeboorte en bekering er twee lijnen zijn die je niet tegen elkaar moet uitspelen: Het werk van God én de verantwoordelijkheid van de mens, niet in een verhouding van b.v. 50% - 50%, maar allebei 100%. Volgens rekenmeester Bartjes klopt dat niet, maar zijn methode was ook niet bedoeld voor geestelijke zaken.....

### Bezinning vanuit de Bijbel

Ik ga alleen op die onderdelen in waar naar mijn gedachte toelichting wenselijk is. Zorg dat je in elk geval toekomt aan de bespreking van de vragen 8 t/m 10 (open vragen, geen toelichting). Bij de vragen 1 t/m 6 moet je het tempo er een beetje in houden, met als uitzondering 1c, 2c, 5e, 6c. Vraag 5d is voor theologische fijnproevers en 7 voor mensen die van argumenteren houden: eventueel laten vervallen.

- b. De gevangenebewaarder is ongetwijfeld zwaar onder de indruk en geschrokken. Ik denk dat er ook iets geweest zal zijn van schuldbesef: t.o.v. Paulus en Silas, maar ook t.o.v. hogere machten: straf verdient!
  - c. Dit is een open vraag, maar in de Bijbel zijn er wel allerlei voorbeelden van besef van schuld (B.v. Psalm 32, 51, 130; Nehemia 1: 4-11, 9: 1-37). Bij het aannemen van Jezus is een belangrijk punt "Heb je Hem eigenlijk wel nodig?" Je komt hier bij de fundamentele betekenis van het kruis!
- b. Opvallend vind ik dat het hele leven onderste boven gaat in één nacht tijd. En dat dan ook meteen de doop bediend wordt. Hoewel het voor bijbelse begrippen heel normaal is valt mij ook op de manier waarin het samenlevingsverband van het "huis" bij dit alles betrokken is.
- Vertrouwen op God en Zijn heilswerk in Christus is fundamenteel in de Bijbel. Wat mij opvalt is het verband met het werk van de Heilige Geest na Pinksteren. Het is de Geest die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en oordeel (Johannes 16: 5-15) én die tot Jezus leidt.
- a. Het gaat om de komst van de Messias, die door zijn eigen volk verworpen werd. Maar er waren er ook die in Jezus wél de Messias leerden zien en Hem als de beloofde Verlosser aanvaardden. Voor hen is er die geweldige toezegging dat zij in de positie van "kinderen van God" gesteld worden.
  - b. Deze belofte lijkt me van toepassing op ieder die Jezus Christus als Redder aanvaardt.
  - c. Vers 13 betreft daarbij het aspect van de wedergeboorte. Achter het geloof zit God. Hij geeft het nieuwe leven. Opnieuw zie je die bijzondere samenhang van onze keuze en Zijn werk!
  - d. In Johannes 3 komen we dezelfde dingen tegen in het onderwijs van Jezus aan Nicodemus.
- a. Deze tekst staat in het kader van de vermaning van de gemeente Laodicea vanwege lauwheid. Men meent rijk te zijn, denkt dat alles goed voor elkaar is, maar de echte gerichtheid op de Here ontbreekt. Christus vermaant christenen (!) om zich te bekeren en Hij belooft dat als ze gehoor geven aan Hem, dat Hij bij hen intrek wil nemen.
  - b. Deze tekst kan natuurlijk breder worden toegepast. Als je maar in de gaten hebt dat je dan dit Bijbelwoord los hebt gemaakt van het kader waarin Jezus deze woorden sprak.....
  - c. Tegenover de ernst van de waarschuwing staat de bemoediging dat Jezus bij zondige mensen wil binnenkomen als ze gehoor geven aan Hem.