

Wat is jouw toekomst?

Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2004/2005, nr. 3

Bijbelstudie: 2 Timotheüs 4: 1-8

Doel van dit gesprekspapier

Richting geven aan de bespreking van “Dag” 3 t/m 7 van Doelgericht leven geschreven door Rick Warren. De gespreksleider dient dit boek erbij te houden!

Als het gesprek goed verloopt kan het gebeuren dat de hele gesprekstijd gevuld wordt met “Ontmoeting met elkaar en Bezinning vanuit de Bijbel”. Je kunt er dan voor kiezen om voor de “Verdieping” een aparte bijeenkomst te houden.

Als er nog wel wat tijd over is kun je voordat je naar de “Verdieping” toegaat ook vragen: “Wie heeft er naar aanleiding van “Dag” 3 t/m 7 nog iets te vragen, in bespreking te brengen of op te merken?”

Als je de vragen van de “Verdieping” aan de orde stelt kun je de groep vragen: “Is er iemand die een bepaalde vraag graag met de groep zou willen bespreken?” Uiteraard is het niet noodzakelijk om alle vragen te behandelen: je kunt een selectie maken.

Ontmoeting met elkaar

Het eerste kopje heeft te maken met “Dag” 3 (en vraag 7).

Kopje twee en drie haalt de apostolische geloofsbelijdenis erbij. Gevraagd wordt naar het functioneren van die belijdenis in ons leven.

Bepaalde gedachten die Rick Warren ons aanreikt vind je ook in het gereformeerde erfgoed. Calvijn wil b.v. zijn leven richting geven vanuit wat God zegt over de toekomst. Dat bepaalt zijn leven hier en nu. Dat maakt duidelijk welke dingen echt van waarde zijn. De praktische uitwerking bij Calvijn is anders omdat hij minder verwacht van de menselijke mogelijkheden.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. We zijn als mens enorm broos en kwetsbaar. De dichter bidt dat God hem daarvan wil doordringen.
- 2 en 3 zijn open vragen.
4. Timotheüs krijgt de opdracht om het woord van God door te geven. Let op: het “gelegen of ongelegen” zullen we allereerst op onszelf moeten betrekken: ook als het ons niet zo goed uitkomt hebben we toch de taak het Evangelie door te geven. Daarbij zijn wij Timotheüs niet en hebben we niet allemaal de gave (en daarmee de taak) van evangelist. We hebben wél allemaal de taak om getuige te zijn en uit te komen voor Jezus die onze Redder is. Je ziet dat Paulus het niet alleen heeft over “aandringen” maar ook over “lankmoedigheid” (= geduld) en “onderwijs” (ze moeten het wel kunnen snappen). Daarbij past de nuchterheid dat veel mensen alleen willen luisteren naar wat hen zelf aangenaam in de oren klinkt.... Zou dat trouwens niet op een bepaalde manier ook gelden voor onszelf?!
5. Het sterven van Paulus staat voor de deur. Zijn proces verloopt zodanig dat de veroordeling in de lucht hangt. Op dat moment zie je dat Paulus dankbaar is dat hij het geloof behouden heeft. Dat is niet allereerst zijn prestatie. Maar God heeft hem dwars door alles vast gehouden. In elk geval kan hij zeggen dat hij de goede strijd gestreden heeft. Het ging hem in zijn leven niet om zijn eigen belangen, maar om de zaak van zijn Heer. In vrede kan hij sterven, wetend dat de zegekrans voor hem klaarligt....
- 6 t/m 9 zijn open vragen
10. Er is geen gelegenheid tot uitgebreide bespreking van dit gedeelte. Het gaat om de spits: wat doe jij met de “talenten” die God jou gegeven heeft? Leef je gericht op de komst van de Heer? Johannes 15: 5 is bedoeld om onze mogelijkheden te relativiseren maar Gods mogelijkheden te onderstrepen!
11. Dit gedeelte zet ons ook op de plaats. Zonder Hém beginnen we niets. Ons eerste doel is dus: luisteren naar Hém en willen ontvangen van Hém. Ook in ons geloofsleven zijn wij niet in staat om onze doelen zelf te realiseren!
12. De kracht van “positief denken” is een werkelijkheid. Ook in het geloofsleven. Natuurlijk is dit niet gelijk te stellen met de kracht van de Heilige Geest, al maakt de Geest er wel gebruik van. Het is bijbels als we beseffen dat onze overtuiging gevolgen heeft voor heel het leven. Dus moeten we ons denken voeden vanuit en richten naar Gods Woord!

13. Ik moet denken aan die woorden vanuit de lijdende kerk:
 Kan goud gelouterd worden zonder vuur? Kunnen druiven wijn worden zonder pers? Kan een rots een standbeeld worden zonder beitel?
 In ons westerse denken is het moeilijk om lijden zin te geven. Als we dan ook nog God erbij betrekken, dan klappt er iets. Het is belangrijk om heel scherp te houden dat God volmaakt goed is. Hij is niet de uitvinder van zonde en ellende. Maar Hij is wel de machtige Koning die in zijn regeren de dingen de juiste plek kan geven. We leven in een wereld die getekend is door de gevolgen van de zondeval (Genesis 3). De mens heeft Satan de wereld binnengehaald. En Satan heeft maar één doel: verwoesten. Zijn haat tegen God vertaalt zich ook in haat tegen wie bij de Here hoort. Maar God staat er boven! Augustinus (kerkvader uit de vijfde eeuw) zei al: "Ook wat tegen Gods wil ingaat, gaat niet buiten zijn wil om". En deze God is die volmaakte hemelse Vader, die alle dingen ten goede keert voor zijn kinderen. De landman snoeit de ranken opdat ze meer vrucht voortbrengen (Johannes 15: 1-8).
14. Het erkennen van God als de Gever van alle dingen is één. Daar invulling aangeven in de praktijk van ons leven valt niet mee. Maar denk er met elkaar over!
15. Deze stelling komt uit de Bijbel: Jacobus 4: 4. Als je de omgeving van deze tekst op je in laat werken is duidelijk waar het om gaat. Je kunt zo beheerst worden door het aardse bestaan, dat het je bij God vandaan houdt. Zelfs in je gebeden ben je nog op jezelf gericht.... Je bent bezeten van het verlangen om meer te bezitten en te genieten.... In die zin is de vriendschap met de wereld vijandschap met God. Tegelijkertijd is vriendschap met God liefde tot de wereld: denk aan Johannes 3: 16. De wereld mogen we ook met dankbaarheid genieten in erkenning van God als Schepper! Zo mogen we leven als mens onder de mensen! Onderweg naar een andere toekomst, ons eigenlijke thuis!
16. Het gaat daarbij vooral om Gods grootheid. Zo lezen we in het Oude Testament b.v. dat de heerlijkheid van God de tempel vervulde. Het is de volle werkelijkheid van zijn Wezen. Wat Hij voorstelt, zijn "gewicht". Dan gaat de hemel open.....
17. We kunnen God "zien" in de schepping (zie Psalm 19), vooral bij die overweldigende natuurverschijnselen. B.v. bij die majestueuze bergen, waarbij je je als mens zo nietig voelt, of die eindeloze zee met z'n tomeloze kracht.
 We kunnen God "zien" als we ons richten op wat Hij ons in zijn Woord over zijn grootheid openbaart: b.v. als Johannes op Patmos de Here mag "zien", als in de Kerstnacht de hemel opengaat, als mensen in de wonderen van Jezus de macht van God ervaren, etc.
18. Daarover staan mooie dingen op de bladzijden 57-60 van Doelgericht leven.
 Je kunt wat aarzelingen hebben bij het "aannemen" van Jezus, maar waar het om gaat is dat we de Here erkennen en ons leven aan Hem toevertrouwen. Natuurlijk is dit een proces, maar we moeten wel keuzes maken. Natuurlijk moet het daarna wel verder en dieper. Natuurlijk gaat het om werkelijkheden waarbij niet allereerst onze inzet maar Gods werk in het openen van onze ogen en ons hart fundamenteel is. Dat neemt allemaal niet weg dat wij onze verantwoordelijkheid hebben om "ja" te zeggen tegen de Here, die ons nu roept!

Evaluatie

Op de toerustingavond voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren altijd geëvalueerd en de nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. We moedigen de gespreksleiders dan ook van harte aan op deze avonden aanwezig te zijn.

Wanneer je niet bij deze avonden aanwezig kunt zijn en heb je toch:

- vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;
 - reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;
 - ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,
- dan kun je deze mailen (lcbuijs@cggk-gn.nl) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!