

DOEL gericht LEVEN

Wat is jouw toekomst?

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2004/2005, nr. 3

Bijbelstudie: 2 Timotheüs 4: 1 - 8

Doel van dit gesprekspapier

Nadenken over de vraag: Welk perspectief bepaalt mijn leven?

Methode

De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick Warren, ISBN 90-6353-413-2. Het verdient aanbeveling om dit boek erbij te houden. In dit geval gaat het om dag 3 t/m 7. Via www.cgk-gn.nl en dan doorklikken naar “gesprekspapieren” kun je informatie krijgen over de manier waarop wij met dit materiaal werken.

Gebed

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Bespreek de stelling “*De weg die tot vrede leidt is leven met een doel*”.
- ☛ Wat betekent de belijdenis “*Ik geloof het eeuwige leven*” voor jou zelf?
- ☛ En “*Ik geloof de opstanding van het lichaam*”?
- ☛ De 16^e eeuwse reformator Johannes Calvijn noemt *de overdenking van het toekomstige leven* als drijvende kracht voor het christelijk leven. Wat vind je van die uitspraak? Motiveer je gedachten!

Bezinning vanuit de Bijbel

📖 Lezen: Psalm 39: 5-7

1. Wat maakt God ons in deze verzen duidelijk?
2. Bespreek de stelling: *We denken te weinig na over ons sterven.*

📖 Lezen: Mattheüs 25: 1-13

3. Als nieuwtestamentische christenen behoren we “waakzaam” te leven in de verwachting van de wederkomst van onze Heer.
Waar zou ik, gezien het feit dat ik ben gemaakt om eeuwig te bestaan, vandaag nog mee moeten ophouden, en waar zou ik vandaag nog mee moeten beginnen?

📖 Lezen: 2 Timotheüs 4: 1-5

4. Welke opdracht gaf Paulus aan het eind van zijn leven aan Timotheüs en hoe blijkt daaruit wat Paulus zelf in zijn leven heeft geleerd?

📖 Lezen: 2 Timotheüs 4: 6-8

5. Wat valt je op in deze verzen?
6. Wat kun jij hiervan leren om toe te passen in je eigen leven?

Verdieping

7. In “Dag 3” worden 5 drijfveren besproken: schuldgevoelens, wrok en kwaadheid, angst, materialisme, behoefte aan bevestiging. In welke drijfveer herken je iets van jezelf? Wat vind je van de dingen die Rick Warren schrijft met betrekking tot die drijfveer/drijfveren?

8. Wat zouden je familieleden en vrienden antwoorden als ik hun vroeg wat de drijvende kracht van jouw leven is?

9. Waardoor wil je jouw leven gedreven laten worden? Hoe ben je daarmee bezig?

📖 Lezen: Mattheüs 25: 14-30

10. Wat heeft dit bijbelgedeelte jou te zeggen? Maak een persoonlijke toepassing en formuleer een concreet doel voor je eigen leven: “Ik ben van plan om” Betrek ook Johannes 15: 5 hierbij!

📖 Lezen: Jacobus 4: 13-15

11. Deo Volente: Indien God het wil..... oftewel “het voorbehoud van Jacobus”. Vroeger stond het te pas en te onpas bij allerlei soorten mededelingen: Dinsdag D.V. kippen te koop.....
Tegenwoordig lees je het nauwelijks meer. Ben jij je nog vaak bewust van de kwetsbaarheid van je leven en je plannen? Hoe komt dat en hoe vind je dat?
12. *Het is maar hoe je het ziet!* Rick Warren stelt in “Dag 5” dat de kijk op het leven het leven vormt. Het heeft volgens hem gevolgen als je b.v. zegt “Het leven is net een fiets met tien versnellingen die je nooit gebruikt” of “Het leven is als een kaartspel: je zult het moeten doen met de kaarten die je gekregen hebt”. Als je denkt dat het leven een feest is, dan is pret hebben het belangrijkste voor je. Als je het leven ziet als een wedloop, dan vind je snelheid belangrijk.
Ben je het eens met wat hij schrijft?
Zo nee, welke haken en ogen zie je?
Zo ja, wat moeten we doen met die wetenschap?

📖 Lezen: Jacobus 1: 2-4 en 12; 1 Korinthiërs 10: 13; Romeinen 8: 28; Psalm 66: 10

13. Rick Warren stelt: *Het leven is een beproeving!*
Wat vind je van die stelling? Zie ook blz. 44 van Doelgericht leven.

📖 Lezen: Psalm 24: 1; Genesis 1: 28, 2: 15; Mattheüs 25: 14-30; Lucas 12: 48

14. Het leven en alles wat wij hebben is ons toevertrouwd. We hebben het namens Hem in beheer.
Wat zou deze bijbelse lijn betekenen voor onze levensstijl?

📖 Lezen: Psalm 119: 19; 1 Petrus 1: 17; Filippenzen 3: 19-20

15. De Bijbel vergelijkt het leven op aarde herhaaldelijk met een tijdelijk verblijf in het buitenland. De aarde is niet je vaste verblijfsplaats noch je uiteindelijke bestemming. Je bent niet meer dan passant: vreemdeling, reiziger, buitenlander, bezoeker.....
Bespreek de stelling: *Vriendschap met de wereld betekent vijandschap met God.*

16. Waar denk jij aan bij “*de heerlijkheid van God*”?
17. Hoe kunnen we ons in het dagelijks leven meer bewust worden van Gods heerlijkheid?
18. Hoe kunnen wij God eren?

Dankgebed en voorbede

Zingen

🎵 Gezang 300

- | | |
|---|---|
| 1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht. | 2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzvolgen,
want de schriften zijn vervuld. |
| 4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan. | 6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed! |