

Occult?!

Toelichting voor de gespreksleiders

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 10

Bijbelstudie: Deuteronomium 18: 9 - 22

Ontmoeting met elkaar

Let erop dat dit onderwerp heel gevoelig kan liggen. Waar de één geweldige gevaren ziet heeft de ander zo iets van “moet je daarover zoveel drukte maken”. Probeer respect op te brengen over elkaars mening. Zet de dingen zoveel mogelijk naast elkaar zonder te snel conclusies te trekken en probeer te voorkomen dat het emotioneel wordt. Ga eerst eens samen zoeken naar wat er in de Bijbel van staat en probeer bij (al dan niet werkelijk) occulte zaken grondig te achterhalen wat de bron is: waar komt het vandaan, wat zijn de principes, hoe werkt het, wat werkt het uit.

Inleiding

Dit gedeelte is bedoeld om vooraf thuis te lezen. Je kunt het kort samenvatten in eigen woorden.

Bezinning vanuit de Bijbel

De vragen 1 t/m 4 vormen een soort inleiding; je kunt hier het beste in een vlot tempo doorheen gaan.

1. Beiden blijken tot wonderlijke zaken “in staat”. Wat verschil uitmaakt is de bron en het doel.
2. Mij valt de houding van Simon op: hij is “bezeten” van het bijzondere en verlangt macht en aanzien.
3. Het wordt soms gemakkelijk gezegd, maar je komt in botsing met het getuigenis van de Bijbel! Wél is er natuurlijk ook heel wat nep!
4. Het verschil tussen Paulus en die joodse bezweerders valt op. Het is ook opvallend dat de breuk met de toverij bezegeld wordt met het verbranden van peperdure boeken: er wordt radicaal afstand van gedaan.
5. In onze “nuchterheid” (of is het meer vrucht van de saecularisatie?) hebben we er al moeite mee om te geloven in krachten die van voorwerpen uit kunnen gaan. Wat het verschil is tussen verbranden en op een andere manier weg doen kunnen we al evenmin meemaken. Het laat zich denken dat verbranding een einde maakt aan de magische kracht, terwijl die mogelijk anders toch op een bepaalde manier gehandhaafd blijft.
Persoonlijk denk ik dat we hier niet te krampachtig mee om moeten gaan. Angst voor allerlei mogelijke krachten en machten is naar mijn gedachte ongezond. We moeten ons bezig houden met het Licht, niet met (mogelijke) duisternis. Wél is juist die gerichtheid op het Licht (1 Johannes 1) reden om de Bijbelse lijn te volgen, waarbij radicaal afstand genomen wordt van alles wat bij het heidendom hoort. We mogen geloven dat de Here het ook wel duidelijk zal maken als Hij vindt dat iets opgeruimd moet worden.
6. Open vragen.
7. Mij valt op dat Saul God verwijt niet meer tot hem te spreken, in plaats van zich werkelijk te bekeren! Als je niet naar de Here wilt luisteren hoef je niet te verwachten dat Hij tot je zal spreken. Als Saul zich tot de dodengeesten wendt is dat in radeloosheid! De voorzegging breekt hem innerlijk. Het is een vloek die als een mokerslag werkt. Het medium heeft dan niets beters te bieden als een galgenmaal....
8. Wij worden opgeroepen God te raadplegen.....
9. Bidden, Bijbellezen, gesprek met medegelovigen, en “in stilte luisteren”: open staan voor de richting die de Here wijst. Soms is er een “openbaring”. Alleen: “profetieën” moeten wél getoetst worden (1 Thessaloniëzen 5: 19-21; in vers 21 is “alles” alle uitingen van de Geest!).
10. Zie vraag 5.
11. Wat is de bron? Is het waar? Komt het uit? Welke plaats krijgt Christus?
12. Open vraag.
13. Wie studie maakt van de Oude Kerk ontdekt dat tekenen en wonderen “er bij hoorden”. Rechtzinnig en “ketter” werd vaak afgeleid aan het zichtbare werk van de Heilige Geest. Heel de Bijbel laat ons bijzondere daden van de levende God zien. Het zou wel heel merkwaardig zijn als dit uitgerekend na de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2: 17-21) minder zou worden.....

Evaluatie

Vragen, ideeën, reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort kunt u sturen naar ds. L.C. Buijs: lcbuijs@cgc-gn.nl, eventueel per telefoon (050-4028803).