

Geloofs-leven

Profetie

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 12

Bijbelstudie: 1 Korinthiërs 14: 1-33

Doel van dit gesprekspapier

Nadenken over de aard en de functie van de profetie.

Gebed

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Waar denk je aan bij het woord “profetie”?

Bezinning vanuit de Bijbel

📖 Lezen: 1 Samuël 3: 1-21

1. Probeer op grond van dit gedeelte een omschrijving te geven van “profetie”.

2. Wat valt je in dit gedeelte verder op, als het gaat om de “profetie”?

📖 Lezen: 1 Koningen 12: 33-13:34

3. Wat valt je in dit gedeelte op, als het gaat om de “profetie”?

📖 Lezen: Deuteronomium 13: 1-5; 18: 21-22; Mattheüs 7: 15-20; 1 Johannes 4: 1-6

4. Waar moeten we op letten bij woorden van profeten?

📖 Lezen: Numeri 11: 29 en 1 Thessalonicenzen 5: 19-21

5. Wat valt je op in deze teksten? Zou het kunnen zijn dat wij “de Geest hebben uitgedoofd”?

📖 Lezen: Joël 2: 28; Handelingen 2: 16-21; 1 Korinthiërs 12: 1-11

6. Bespreek de stelling: “Na het voltooiën van de Bijbel hebben we geen profetie meer nodig”.

7. Bespreek de stelling: “Een preek is een vorm van profetie”.

📖 Lezen: 1 Korinthiërs 14: 1-12

8. We horen hier over “tongen”. Daarbij kunnen we denken aan 1 Korinthiërs 13: 1 “een engelen-taal”: onverstaaanbare klanken; we kunnen ook denken aan Handelingen 2: 8 “een taal-teken” waardoor Gods Woord hoorbaar is in andere mensen-talen. In 1 Korinthiërs 14: 4 horen we dat tongentaal een gebedstaal is die de persoon zelf kan “stichten” (geestelijk opbouwen), maar in het vervolg o.a. vers 13-19 en 28 wordt aangegeven dat deze genadegave in de samenkomst van de gemeente alleen een functie kan hebben als er vertaling en uitleg plaatsheeft.

In de gemeente van Korinthe stond de tongentaal hoog aangeschreven als een uiting van een echt “geestelijk” mens. Paulus wijst de tongentaal een zeer bescheiden plaats. Laten we ook goed bedenken, dat net als bij de profetie er valse tongentaal is, die voortkomt uit een onzuivere bron: de menselijke geest of een boze geest!

Wat leer je uit vers 3 over de profetie? Kun je daar iets mee voor vandaag?

Wat leer je uit vers 12? Zie ook 12: 31-13: 3.

📖 Lezen: 1 Korinthiërs 14: 20-25

9. Wat heeft vers 24-25 ons te zeggen? Hoe moet ik me dat eigenlijk voorstellen?

📖 Lezen: 1 Korinthiërs 14: 26-33

10. Wat valt je op in dit gedeelte? Wat kunnen wij hier vandaag mee?

📖 Lezen: Handelingen 13: 1-3

11. Zou dit nu iets zijn geweest alleen voor de eerste eeuw, of zouden we dit ook in onze tijd bij bepaalde dingen kunnen toepassen? Hoe dan?

📖 Lezen: Mattheüs 24: 11-14, 23-24

12. Wat leer je uit dit gedeelte?

📖 Lezen: 2 Petrus 1: 19-21

13. Wat leer je hieruit?

14. Stel je voor: iemand komt bij je met de boodschap: “De Heilige Geest heeft me gezegd dat ik jouw auto kan gebruiken om naar Maastricht te reizen”. Hoe zou je reageren?

15. Men zegt wel eens dat de kerk meer profetisch zou moeten spreken in allerlei zaken van de samenleving, b.v. milieukwesties, omgang met asielzoekers etc. Wat vind je van het gebruik van het woord “profetisch” in dit verband? En van dit punt van het spreken van de kerk?

Afrondend:

Het profetische Woord is in 2 Petrus 1: 19-21 de Bijbel. Dat geeft ons richting. Daar moeten we aan gehoorzamen. Daaraan mag niet worden toegevoegd noch van afgedaan (zie ook Openbaring 22: 18-19). Als het gaat om de inhoud van ons geloof, dan is dat volkomen te vinden in de Bijbel. Daaraan moet elke uiting van de Geest, ook de profetie, getoetst worden!

De functie van de profetie voor ons is dus van beperkte aard. Het kan in tal van zaken op bovennatuurlijke wijze richting geven. Het is helpend en brengt bij de Here. Soms komt profetie tot ons via een droom, visioen, “woord”, maar heel vaak ook via een gedachte of een gevoel. We ontvangen “inzicht” (zie b.v. Jacobus 1: 5). In Romeinen 8: 14-17 zien we een “profetisch” aspect in het leven van al Gods kinderen....! Zoals niet ieder de gave van het evangeliseren behoeft te hebben om van zijn geloof te getuigen, behoeft je niet de gave van de profetie te hebben om inzicht te ontvangen!

Voor de helderheid nog een definitie (Christian Schwarz):

De gave van profetie is een bijzondere bekwaamheid, die God aan sommige leden van het Lichaam van Christus geeft, waardoor ze in staat zijn een boodschap van God voor zijn volk, rechtstreeks van de Heilige Geest te ontvangen en door te geven

Dankgebed en voorbede

Zingen

🎵 Gezang 78

1. Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d' Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.