

Geloofs-leven

Occult?!

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2003/2004, nr. 10

Bijbelstudie: Deuteronomium 18: 9 - 22

Doel van dit gesprekspapier

Nadenken over onze houding t.o.v. occulte zaken.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Bespreek de stelling: *Als de TV-gids vermeldt dat het een occult programma is, dan moet je er niet naar kijken.*
- ☛ Stel je voor: Je dochter heeft van een chat-vriendin de internetsite gekregen <http://www.wicca.nl>. Het gaat over witte magie en ze vind het prachtig. Hoe zou je reageren?

Gebed

Inleiding

Occult betekent “verborgen”, “geheim”. Het gaat daarbij om niet-christelijke bovennatuurlijke verschijnselen. We kunnen denken aan:

- Spiritisme: oproepen van de geesten van overledenen
- Astrologie: de stand van de planeten op het moment van je geboorte is bepalend voor je karakter en je levensloop
- Helderziendheid: boven-natuurlijke kennis van zaken
- Telepatie: weten wat iemand doet of denkt, die zich ergens anders bevindt
- Waarzeggerij: de toekomst voorspellen m.b.v. kaarten, handlijnen, een foto, koffiedik, etc.
- Tarotkaarten: voorspellingen doen m.b.v. speciale kaarten
- Glaasje draaien of het ouiji-bord: een geest wijst letters aan, deze vormen een boodschap
- Pendelen: een voorwerp aan een koordje wijst letters of plaatsen aan op een kaart
- Geneeswijzen zoals een magnetiseur die ziekte en pijn “wegstrikt” zonder het lichaam aan te raken

Op dit terrein is er schrikbarend veel bedrog, al dan niet bewust. Veel dingen kunnen ook op een andere manier verklaard worden. Maar er blijft een rest aan werkelijk ongrijpbare dingen. “Er is meer tussen hemel en aarde” zeggen we dan. Wie de Bijbel serieus neemt kan dit soort zaken heel goed plaatsen. We weten immers dat de waarneembare schepping maar een deel is van de werkelijkheid. Er zijn ook geestelijke wezens: engelen. Daarvan is een derde deel (Openbaring 12: 4; Judas 6; 2 Petrus 2: 4) onder leiding van Satan (= tegenstander) tegen God in opstand gekomen. Satan, ook duivel genoemd (= degene die in verwarring brengt, verleider), heeft allerlei machten en krachten in dienst om verwoesting aan te brengen en de mensen bij God vandaan te houden. Leugen, haat en onreinheid kenmerken zijn wezen.

Bezinning vanuit de Bijbel

📖 Lezen: Exodus 7: 10-13; 20-22; 8: 6-7

1. Wat is de overeenkomst en het verschil tussen Aäron en de tovenaars?

📖 Lezen: Handelingen 8: 9-24

2. Wat valt je op in dit gedeelte?
3. Bespreek de stelling: “Tovenaars bestaan niet”.

📖 Lezen: Handelingen 19: 13-20

4. Wat valt je in dit gedeelte op?
5. Bespreek de stelling: “Occulte voorwerpen dienen te worden verbrand”.

📖 Lezen: Deuteronomium 18: 9-15

6. “Kinderen door het vuur laten gaan” is waarschijnlijk een omschrijving voor kinderooffers. Wichelaars of lispelaars zijn waarschijnlijk mensen die in trance b.v. via kleuren en vormen van wolken kwamen tot toekomstvoorspellingen. Tovenaars en bezweerders houden zich bezig met magische handelingen en woorden. Het wordt “zwarte magie” genoemd als het onheil brengt; “witte magie” is “neutraal” of “heilbrengend”. De bron is echter hetzelfde! Satan doet zich ook voor als “engel van het Licht” (Galaten 1: 8; Mattheüs 4: 1-11)!

- Welke occulte verschijnselen komen je bekend voor?
- Waarom zou het occulte zo'n aantrekkingskracht hebben?
- Bespreek de stelling: "Als je er niet in gelooft kan het geen kwaad"
- Wat zijn dan precies de gevaren van occulte dingen?
- Wat vindt je in het licht van Deuteronomium 18 van het feit dat in ons land er grote belangstelling is voor occulte zaken (op internet en de TV, advertenties, horoscopen, "spelletjes", paranormaalbeurzen etc.). Kunnen we daar iets aan doen? Zo ja, wat?

 Lezen: 1 Samuël 28: 1-25

7. De geschiedenis wordt "neutraal" beschreven op grond van een ooggetuige-verslag. Als we werken via het principe dat we "Schrift met Schrift" moeten vergelijken, dan is het uitgesloten dat een "dodenbezweerder" macht zou kunnen hebben over de geest van een overledene. Daar gaat alleen God over. Naar alle waarschijnlijkheid speelt een boze geest de rol zo'n overledene. De machten van de duisternis zullen vervolgens ook alles op alles zetten om zo'n voorspelling uit te laten komen. Laten we goed bedenken dat alleen de HERE de toekomst kent! En die toekomst is Bijbels gezien niet een onafwendbaar noodlot!

Let eens op Saul in deze geschiedenis: wat valt je op?

Zijn er dingen, die ook zouden kunnen spelen bij anderen die hun heil zoeken bij waarzeggers?

 Lezen: Jesaja 8: 19-20

8. Wat valt je in dit gedeelte op?

9. God zoeken en raadplegen. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dan antwoord?

 Lezen: Jesaja 47: 10-15; Deuteronomium 4: 19

10. Hoe gaan wij om met horoscopen, afbeeldingen van sterrenbeelden etc.? Motiveer!

 Lezen: Deuteronomium 18: 21-22, 1 Johannes 4: 1-6 en 1 Korinthiërs 12: 3, 10

11. Welke criteria kun je uit deze gedeelten afleiden om bovennatuurlijke verschijnselen te beoordelen?

 Lezen: Marcus 16: 15-18

12. Wat roepen deze verzen bij je op?

13. Bespreek de stelling: "Tekenen en wonderen hoorden alleen bij de tijd van Jezus en de apostelen".

Dankgebed en voorbede

Zingen

♫ Opwekking 354

Glorie aan God (4x)

Lof zij de Heer
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer,
Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij
alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof aanbidding:
waardig het Lam,
waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!