

Gespreksvragen bij Jozef, deel 3, *aan het Egyptische hof & zijn buigende, zwijgende broers*
Gn 41, 53 -42, 1-8 & 1 Jh 1, 9-10

(Jeruzalemkerk, 30 januari 2022, ochtenddienst & de Hoeksteen, 6 februari, voorganger: ds. Wimkees van Slooten)

Vragen van gemeenteleden en de predikant

1. In de preek hoorden we dat familie Jakob in de leugen leefde. Hoe moeilijk, vreselijk voor iedereen. Wat kwam ervan? Schuld, schaamte, onzekerheid, meer leugen, meer zonden. Het komt meer voor in families, ook in de kerk dan geweten wordt. Misschien wel bij jullie thuis vroeger of nu? Is het 'samen volgeling van Jezus-zijn' genoeg om er persoonlijk van te delen met elkaar?
2. De leugen(vorst) regeert in de wereld. Dat zeggen we wel. Het is ook zo. Hoe gaan we daar als christenen mee om?
3. Is het elkaar enkel aankijken en verder niets zeggen ook iets herkenbaars uit onze gemeente? Zo ja, hoe zou dat kunnen veranderen?
4. De preek eindigde met de uitleg van 1 Jh 1, 9-10. Bij Jezus komen en Hem bekennen is de weg tot bevrijding uit de leugen. Dat is zo. Kan je daarover persoonlijk delen?
5. Als iemand je iets heeft aangedaan, en je bent er nog (lang) niet aan toe om de ander te vergeven, je kúnt de ander (nog) niet vergeven, hoe dan? Kan je daarmee ook bij Jezus terecht? Helpt Hij je dan ook verder?