

Gespreksvragen bij Jozef, deel 2B, *in Egypte & de gevangenis*

Gn 39, 20 – 40, 1-23

(Jeruzalemkerk, 23 januari 2022, ochtenddienst, voorganger: ds. Wim-kees van Slooten)

In de dienst heeft de predikant gevraagd om hem vragen te mailen voor het gesprekspapier bij de preek. een heel aantal gemeenteleden mailden. Mooi om ook zo samen gemeente te zijn. Hartelijk dank.

Vragen van gemeenteleden

1. Jozef weerstond de verleidingen van Potifar's vrouw. Welke verleidingen weerstond Jezus? En jij?
2. Wanneer was jouw laatste moment dat je net zoals Jozef in de gevangenis je situatie kon overlaten aan God en kon zeggen: 'Is de uitleg niet aan God?'
3. Hoe hou jij je focus op God in moeilijke omstandigheden? Wat heb je daarvoor nodig, ook praktisch?
4. Klopt het dat geloven uiteindelijk niet met de omstandigheden te maken heeft?
5. Jozef maakt als twintiger veel ellende mee. Hoe kijk jij terug op je jouw jaren als twintiger, en dan ook wat je geloof betrof?
6. Jozef moest behoorlijk lang wachten op de vervulling van zijn dromen. Ervaren wij dat ook zo als het gaat om de komst van een nieuwe Hemel en aarde?
7. In Openbaring 22:20 staat: 'Ja, ik kom spoedig.' Maar wat is dan spoedig? In hoeverre houden wij serieus rekening met Jezus' wederkomst?
8. De farao had een goede relatie met schenker en de bakker, ook omdat ze over zijn eten en drinken gingen. Met welke mensen heb jij een goede relatie? Wat verwacht je van hen? Wat verwacht God van jou?

Nog een vraag van de predikant

1. Paulus schrijft in Rm 8, 28-20 dat God voor allen, die Hem liefhebben, Zijn kinderen alle dingen ten goede laat meewerken. Jozef kon dat in de gevangenis waarschijnlijk voor zichzelf nog niet bedenken. Maar toen hij eenmaal verhoogd en onderkoning van Egypte geworden was, zal hij dat wel gekund hebben. In de preek noem ik een heel rijtje aan moeilijke dingen in Jozefs leven, die er voor gezorgd kunnen hebben dat hij zijn taak als onderkoning kon uitvoeren. *Bespreek ze. En probeer lijnen naar je eigen leven te trekken.*