

Doorpraten over Gideon III

Morgendienst CGK JERUZALEMKERK 18 juli 2021

Richt 6, 33-40

We lopen verder met Gideon mee en ontdekken dat de 'dappere held' vooral ook gewoon mens was zoals wij, ..met een genadige God. We leren ervan.

1. Gideon was omkleed met de Heilige Geest.

**Vergeet niet te bidden
om 'de Heilige Geest
als je jas...'**

Gideon III

2. Gideon mobiliseert ook zijn dorpsbewoners voor de strijd tegen de Midianieten. Velen komen. Ze waren erachter gekomen dat Baäl niks voorstelde.

**God zegent ons
tegengeluid tegen het
afgodische!**

Gideon III

3. Gideon denkt na over 'zijn 32000' tegenover 'de vijandige 135.000', maar blijft bij de Heere.

**'denken' kan twijfel
geven, maar blijf met
je hart bij God!**

Gideon III

4. Gideon vraagt de Heere tweemaal om een teken.

**Vraag God om een
teken. Hij wil het
juist!**

Gideon III

5. De Bijbel is het eerste en grootste teken dat de Heere aan ons ons geeft.

GODS TEKEN-NO-1



Gideon III

6. Wat Gideon met God deed bij dat wollen dekentje, was bidden.

**Van bidden ga je
meer geloven**



Gideon III

7. Gideon bleef dicht bij de Heere. Bijbellezen, Bidden helpen jou om ook dichter bij de Heere te blijven. En vergeet niet het samen Jezus' Gemeente zijn! Verbind je er aan met trouw, ook volgend seizoen weer!

**Dichtbij de
Heere blijven!**



Gideon III