

“... maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.”

Na de G, van gas terug, stil worden, kwam de A van Aanbidden. Toen de G van gebed. Nu de E: Eerbied voor Gods majesteit.

We willen in dit stuk stilstaan bij het verband tussen het Gebed en de komst van Gods Koninkrijk. Let er eens op dat het Onze Vader twee keer daarover spreekt: aan het begin en aan het eind. Er is een strijd gaande rondom het doorbreken van Gods koninkrijk in de wereld. Deze wereld moet verlost worden van het kwaad. In de preek ging het over de boze machten, over Jezus die ze overwon, maar dat ze nog aanwezig zijn en invloed hebben. En over hoe God ervoor kiest om ook door ons heen zijn Koninkrijk te bouwen en de boze te verslaan.

A: Begin samen met gebed, neem tijd voor stilte en God ontmoeten. Aanbid God en bid voor elkaar.

Gespreksvraag 1: herken je die geestelijke strijd in de wereld en in je eigen leven?

Gespreksvraag 2: geestelijk strijden, is dat iets waar je tot nu toe in je leven als christen aandacht voor hebt gehad? Deel er eens wat van met elkaar?

C.S. Lewis zegt over geestelijke strijd: de boze wil graag dat je 1 van twee dingen doet. Óf ontkennen dat hij er is, óf zo met hem bezig zijn dat het je leven bepaalt.

Gespreksvraag 3: Snap je deze uitspraak? Welke neiging ken je bij jezelf? Hoe kun je hierin de juiste focus houden?

B: Lees met elkaar Efese 6: 11-14. Hierin gaat het over hoe je zelf in die strijd je plek kunt innemen.

Gespreksvraag 4: Spreek eens door wat je als gelovige kunt doen, welke wapens staan tot je beschikking en hoe kun je die gebruiken? Welke plek hebben deze dingen in je leven?

Gespreksvraag 5: Herken je de plaatjes van blad twee? Hoe maakt het gebed het verschil? Bespreek dat met elkaar. Waarin zou je willen groeien? Bid daarin voor elkaar.

Geestelijke wapenrusting



Vieselijke werkelijkheid

