

Adieu God? Inleiding



Je kent het tv-programma Adieu God? van de EO misschien wel. In dat programma gaat Tijs van den Brink met bekende Nederlanders in gesprek over God, geloof en geloofsgemeenschap. Dat levert vaak spannende en openhartige gesprekken op over de grote vragen van het leven. Op de site van onze gemeente staat nu een serie gesprekspapieren over een aantal van deze programma's.

Op onze Bijbelstudiegroep hebben we met het bespreken van zo'n uitzending kennism gemaakt. Om vanuit een andere invalshoek van gedachten te wisselen over geloof en leven en om elkaar beter te leren kennen. Ook andere gespreksgroepen deden dat en de evaluaties vielen positief uit. Verfrissend en verrijkend vond men het en voor herhaling vatbaar. Zo ontstond het idee om er een serie van te maken.

In vier uitzendingen kun je kennismaken met interessante en boeiende gasten die bij Adieu God? langskwamen. Dat levert een mooie serie gespreksonderwerpen op. Verrassend, uitdagend en ook wel wat spannend, want het wijkt nogal af van gebaande wegen.

De serie bestaat uit vier gesprekken met bekende Nederlanders en een afsluitend deel:

- cabaretier Herman Finkers
- voormalig premier Dries van Agt
- zanger Stef Bos
- minister Sigrid Kaag
- afsluitend: de vier lessen van Tijs van den Brink

De opzet is om na het bekijken van het tv-programma over de uitzending door te praten. Het gesprekspapier helpt dat gesprek met enkele opmerkingen en vragen op weg. Ook staan er suggesties bij voor het lezen van een Bijbelgedeelte en het zingen van een lied.

In het vijfde gesprekspapier wordt de serie afgesloten met een aflevering waarin Tijs van den Brink na 100 uitzendingen de balans opmaakt: wat heb ik geleerd van al die verhalen van mensen die het geloof en de kerk de rug hebben toegekeerd? Hij zegt onder meer: 'Sommige argumenten die de kerkverlaters noemen, leven vermoedelijk ook in jouw en in ieder geval ook in mijn hart. Dus we hebben het niet alleen over de kerkverlaters, maar ook over onszelf'.

Rein Kremer

