

Adieu God? Uitzending 7 juli 2019 met Herman Finkers



Uitzending Adieu God?: https://www.npostart.nl/adieu-god/07-07-2019/VPWON_1306244

We kijken samen naar de uitzending en praten er daarna over door. Om dat gesprek op weg te helpen, enkele opmerkingen en vragen. Daarvan kan worden afgeweken en het kan worden aangevuld.

Suggesties voor Bijbellezing en zingen:

Lezen: Galaten 3: 1-5 over het volgen van de wet versus Christus

Romeinen 8: 18-25 over het lijden van de schepping

Zingen: Opw. 518 Heer U doorgrondt en kent mij

1. Herman Finkers is overtuigd gelovig, katholiek. Zijn vader zei dat hij als jongen liever in de kerk zat dan dat hij met vriendjes ging voetballen.

> Hoe zat jij vroeger in de kerk: graag, geboeid, gedwongen, of ging je liever?

2. Finkers vindt de vraag of God bestaat een non-vraag. Hij heeft daarover géén twijfel.

> Twijfel jij aan het bestaan van God en welke twijfels knagen er dan bij jou?

3. Als hij al twijfelt, dan twijfelt hij aan de (katholieke) kerk: 'Die doet ontzettend haar best om mij van het geloof af te helpen', zegt hij en noemt allerlei misstanden en ook conclusies die aan Bijbelteksten worden verbonden (b.v. '...het huwelijk is heilig...'). Daarmee zou de Bijbel te rationeel en moralistisch worden gemaakt. Hij zegt: 'De kerk moet zo snel mogelijk bij de mensen tussen de lakens vandaan'. En: 'De kerk zou zich meer sec moeten houden aan de boodschap van Christus: heb God lief en je naaste als jezelf'.

> Zou je kunnen zeggen dat wij de bedoeling van de Bijbel teveel naar onze eigen moraal invullen en de centrale boodschap van het evangelie teveel laten liggen?

4. Wat Finkers wél een goede vraag vindt is: wat is jouw Godsbeeld, wat is de waarheid. Aan de uiteindelijke waarheid zegt hij nooit te hebben getwijfeld. 'Nee', zegt hij, 'maar ik weet niet wat het is'.

> Wat is jouw Godsbeeld en waarom is er voor jou geen reden daaraan te twijfelen?

5. Als je eenmaal gelooft in de oerknaltheorie, dan val je van je geloof, is de stelling. Maar hoe 'ongelovig' is die theorie? Finkers haalt een katholiek priester aan die de bedenker ervan is en ook van het uitdijende heelal.

> Sluit jij een samengaan van (voortgaande) schepping en evolutie uit?

6. Veel mensen stoppen met geloven vanwege het kwaad in de wereld. 'Als dat allemaal gebeurt, dan kan God niet bestaan', is de redenering. Herman Finkers zegt daarop tegen God: 'Wat heb jij allemaal wel niet meegemaakt: ziektes, lijden'. Volgens hem zit God in alles, ook in het lijden, Hij is vooral een lijdende God.
> Wat vind jij van dit Godsbeeld?

7. Pasen is voor Herman Finkers de belangrijkste feestdag van het jaar: de overwinning op de dood. Hij zegt: 'De wereld bestaat uit mooi en lelijk, slecht en goed, maar goed en mooi winnen het uiteindelijk. Het is de bevestiging dat het allemaal goed komt. Ook al is er géén hiernamaals, het komt tóch allemaal goed'.
> Wat is voor jou de belangrijkste feestdag? En geloof je dat het tenslotte goed komt, met of zonder hiernamaals?