

Vakantiedagboekje

2021

“De HEERE, uw God, is in uw midden, een (sterke) Held, die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.”

Sefanja 3:17

De HEERE is altijd bij ons. Waar we ook zijn. Ook in de vakantie is Hij bij ons.

Met dit vakantiedagboekje heb ik geprobeerd om op een luchtige manier het één en ander aan kennis door te geven voor jong en oud.

Voor dit boekje heb ik de HSV-Bijbelvertaling gebruikt. elke dag heeft 2 vragen. De vragen met een + zijn voor de Kinderen. De vragen met een - voor de volwassenen.

Bij sommige dagen zit er ook wat creatiefs bij.

Voor vragen en/of opmerkingen:
rembrandtbbarentz@gmail.com



Abraham de Vries

Lezen: *Genesis 46:1-7, 26-34*

Inpakstress

Misschien is de dag voor de vakantie, en de reis naar de plek van bestemming, wel het minste van wat er in verband staat met de vakantie. *“Waar is mijn deo?” “Heb je mijn zwembroek al ingepakt?” “Wie heeft mijn autosleutels gezien?”*

Hoe zou Jacob zich wel niet gevoelt hebben toen hij van Hebron (Gen. 37:14) naar Egypte ging? Een beetje nomade/ herder uit die tijd had een mega kudde van schapen, geiten en kamelen. Daarnaast had hij 11 zonen en een dochter. Deze zonen en dochter hadden ook weer kinderen gekregen. In totaal waren het 66 personen die naar Egypte gingen. Wat een stress zal dit opgeleverd hebben voor Jacob.

Uiteindelijk hebben we een mooi vooruitzicht tijdens het inpakken. Op vakantie gaan. Even een periode van rust. Bijkomen van het dagelijks leven.

Jacob had ook een mooi vooruitzicht. Hij zag zijn zoon Jozef weer na jaren van verdriet omdat hij was voorgelogen over de dood van Jozef. Die zou gedood zijn door een wild dier. (Gen. 37)

+ Wat wil je allemaal gaan doen in deze vakantie?

- Hoe is het met de stress



Lezen: 2 Koningen 24:1

Hangende tuinen.

Voor ouders is het soms een uitdaging iets te verzinnen in de vakantie wat een leuk uitstapje is voor iedereen. Dit is helemaal het geval als je kinderen hebt van verschillende leeftijden. De één wil naar de Efteling en de ander bijvoorbeeld naar de zee. Zo kan je als ouders in een spagaat komen.

De geschiedenis van Nebukadnezar II begint in de gelezen tekst. Hij was koning van het Babylonische rijk.

In die tijd hadden ze iets wat voor die tijd wel heel bijzonder was. Het verhaal gaat dat Nebukadnezar II rond 600 voor Christus "hangende tuinen" liet bouwen, omdat zijn vrouw Amytis van Media heimwee had naar het groene gebied waar ze vandaan kwam.

Waarschijnlijk waren het meer terrassen die trapsgewijs waren gebouwd. Doordat het in Babel vaak erg droog was, werd er dag en nacht gespreid.

Nebukadnezar II was een zeer machtig en rijk man en dat kon je vast ook wel terugzien in de 'hangende tuinen'. De mensen in die tijd zullen hun ogen uitgekeken hebben. Jij vast ook wel als je in die tijd had geleefd.

De verbazing van de Babyloniërs is te vergelijken met dingen die jij voor het eerst hebt gedaan. De 1^e keer in een achtbaan, kitesurfen of vliegen. Je krijgt er gewoon een kick van.

+/- Waar kreeg jij een enorme kick van?



Knip ze uit, leg ze in de goede volgorde, en kleur het paleis van Nebukadnezar II in.

Lezen: *Mat. 8:14-15, 9:11-13*

Ziek

Niet altijd kan alles leuk zijn in de vakantie. Een ongeluk(je) zit in een klein hoekje zegt men. Verkouden worden of een griepje krijgen kan ook gebeuren wanneer je op vakantie bent.

Alles valt dan in het water lijkt het. En het is dan wachten op betere tijden.

In de gelezen gedeelten wordt er beschreven dat de schoonmoeder van Petrus koorts heeft, maar Jezus geneest haar.

Ook als wij ziek zijn mogen we Hem vragen of Hij ons wil genezen. Hij is onze Geneesheer/ Dokter.

In Mattheüs 9:12 wordt dit ook in geestelijke zin bedoeld. Ook op die manier kan je ziek zijn, of nog erger. In dit vers gaat het over mensen die geloven zoals God het niet heeft bedoeld. Jezus had gegeten in het huis van Levi, die later Mattheüs zal gaan heten. Levi was een belastinginner, maar er waren ook andere mensen bij de maaltijd aanwezig die de farizeeërs zondaars noemden.

Jezus noemde deze mensen ziek, ze hadden een dokter nodig.

Jezus is niet op zoek naar mensen die het (overdreven gezegd) goed doen in het geloof, maar die het goede zoeken voor een ander. Dan ben je een dokter in de lijn van Jezus.

+ Waar voor ben je wel eens naar de dokter geweest?

- Voel jij je een dokter?



Lezen: 2 Korintiërs 6-14 t/m 7:1

Wassen/ douchen

Wat is er nu lekkerder om na een hete zomerse dag eens in bad te gaan, of om even een douche te nemen. Zo raak je de zweetgeur kwijt en ruik je weer lekker fris. Als je weer lekker ruikt kan je weer voor de dag komen.

In 2 Kor. 7:1 heeft Paulus het ook over wassen. Eigenlijk over reinigen. Niet over een zweterig lichaam maar over het stoppen van onreine zaken door het lichaam of de geest. (Je innerlijk)
Paulus adviseert de Korintiërs om hier mee te stoppen, want God heeft de belofte gedaan dat Hij hen zal aannemen als Zijn kinderen. Die belofte is ook voor ons. God zal dan onze Vader zijn. Alleen dan kunnen we *“de heiliging volbrengen in het vreten van God.”*

Het leesgedeelte is best een dwingend advies van Paulus, maar het is geen wet. Het is bijvoorbeeld geen eis om te gaan scheiden als je een relatie hebt met iemand die anders of niet geloofd. (2 Kor. 6:14) Het lijkt Paulus beter om dit niet te hebben. Je kan moeilijkheden beter zien te voorkomen. Zo loop je ook minder risico om tot bepaalde verleidingen te komen.

De keuze is aan onszelf, al is het advies om deel te krijgen in de belofte heel duidelijk.

- + Houdt je ook van douchen of in bad gaan?
- Werd je geraakt door dit leesgedeelte?



Lezen: *1 Koningen 7:1-12*

(Zand)kasteel

Ben je wel eens in de vakantie op het strand geweest? Bij de zee of een meer? Daar gebeurt dan van alles. Mensen die aan het zonnen zijn, aan het sporten, of met zand aan het spelen zijn.

Een zandkasteel bouwen is dan echt een uitdaging en met een gracht en een bruggetje is dan wel heel spectaculair. Kinderen kunnen hier uren mee zoet zijn, maar papa's en mama's kunnen soms ook niet stil zitten.

Het paleis van Koning Salomo bestond niet uit een kasteel met een gracht en een bruggetje. Het was een paleis die echt super groot was. De lengte was 60 meter, de breedte 30 meter en de hoogte 18 meter. Het huis had 3 verdiepingen. Wat een prachtig gebouw zal het zijn geweest.

Salomo liet dit paleis bouwen voor zijn Egyptische vrouw*, de dochter van een Farao, en voor hem zelf.

Vanuit het paleis kon hij het land regeren en rechtspreken, ook ontving hij daar andere koningen en mensen met een hoge functie.

Er werd 13 jaar aan dit paleis gebouwd. In die periode werd er ook gestart met de bouw van de tempel (2 Kron. 3:2), het huis van God. Daar werd 6,5 jaar over gedaan.

Ondanks de goede werken van Salomo, bleef Salomo niet altijd op het goede pad. Hij deed ook dingen wat God niet leuk vond.

* De naam van deze vrouw is onbekend omdat niet helemaal duidelijk is wanneer Salomo met deze vrouw trouwde en dus ook niet duidelijk is van welke Farao het een dochter was.

- Wie kan bij jullie het beste een zandkasteel bouwen?

+ Welk gevoel roept koning Salomo bij jou op?



Kan jij de torens van dit zandkasteel tellen?

Lezen: 1 Korintiërs 9:24-27

Sportieve vakantie

Je kunt natuurlijk de hele vakantie op het strand gaan liggen of dagelijks naar de winkel gaan en deze leeg kopen, maar een sportieve vakantie is ook leuk.

Fietsen van hut naar hut om zo hele afstanden af te leggen, of het Pieterpad lopen in kleine gedeeltes. Een trektocht maken wordt ook veel gedaan. Met de rugzak op en dan een groot gebied doorkruizen.

In dit tekstgedeelte heeft Paulus het ook even over een sport, een hardloopwedstrijd op een renbaan. Met het doel om als winnaar over de eindstreep te komen. Paulus gaat voor dat doel. Hij roept de Korintiërs op dit ook te doen. Iedereen die mee doet met deze wedstrijd moet het allemaal wel aankunnen. Je moet topfit zijn wil je de wedstrijd kunnen winnen.

Ben je als christen topfit? Kan je alles aan om als winnaar te worden van deze wedstrijd? Loop jij hem zoals wat er staat in het tweede deel van vers 26 en 27?

In geestelijke zin moeten we standvastig blijven om zo opgewassen te zijn tegen het kwade van de wereld. Die kan op je afkomen als een brullende leeuw, een listige slang, of als een wolf in schaapskleren.

Wees alert en zorg dat je niet van de wereld wordt, maar een christen in de wereld.

+ Houdt je van sporten? Welke sport doe jij?

- Ben je als christen topfit?



Lezen: *Genesis 1*

Boven je hoofd

Ooit wel eens verbrand geweest? Dat kan flink pijn doen.

Heerlijk genieten van de warmte van de zon kan dus ook minder goed uitpakken.

Als de zon ondergaat, komen de maan en de sterren te voorschijn. Het moet natuurlijk wel helder weer zijn, want anders zie je niets.

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat beschreven hoe God alles gemaakt heeft. Het is gemaakt uit niets, want er was nog niets. Kan jij je voorstellen dat er iets wordt gemaakt uit niets? Toch is dit een feit. God had niets nodig om iets te kunnen maken. We kunnen Hem dit dan ook niet nadoen, want wij hebben altijd iets nodig om iets te kunnen maken.

Op de vierde dag schiep God de zon, maan en sterren, maar ook de rest van wat er in de ruimte is. Vraag maar eens aan je ouders wat er nog meer is als je dat nog niet weet.

God schiep de zon voor de warmte maar ook zodat alles kan groeien. Als de zon er niet zou zijn, dan zou alles dood gaan. De maan geeft ook licht, niet uit zichzelf maar ze werkt als een spiegel door middel van de zon. De maan en de sterren kan je gebruiken als een kompas. Ze kunnen je de weg wijzen, net zoals een Tomtom.

Hoe prachtig is deze scheppingsdag. God denkt aan alles wat wij nodig hebben in ons leven.

+ Wat hebben zadjes nog meer nodig dan zonlicht?

- Heb je wel eens onze natuurlijke kompas gebruikt?



Lezen: *Marcus 4:25-41*

Varen

Er zijn verschillende mogelijkheden om plezier te hebben op het water. Je kunt met een rondvaartboot of een tocht met een schip van de bruine vloot gaan. Zelf een bootje gaan besturen is helemaal gaaf. Heerlijk een eindje varen naar bijvoorbeeld plekjes waar je nog nooit bent geweest. Voordat je gaat varen bekijk je natuurlijk wel even of het weer goed blijft. Je hebt er weinig behoefte aan dat het weer omslaat en je drijfnat thuis komt, of dat je in meters hoge golven komt door een storm.

Na een dag lang werken wilde Jezus naar de overkant van het meer samen met Zijn discipelen. Hij liet de menigte achter zich, mogelijk om even tot rust te komen.

Jezus was gaan liggen en was in slaap gevallen. Zelfs toen het stormde sliep Hij nog. Zou jou dat lukken?

Het schip liep vol water, zo hard stormde het. Jezus moest wakker gemaakt worden door de discipelen. De discipelen waren bang dat ze zouden verdrinken.

Jezus bestrafte de wind zodat die ging liggen en de rust was weergekeerd.

De boodschap in dit stukje staat in vers 40. Lees het nog maar eens.

Snap je de twee vragen van Jezus? Is het niet heel normaal dat de discipelen bang waren? Menselijk gezien wel maar heb je Jezus in je leven, dan is dit eigenlijk niet nodig.

+ Wat doe jij als je bang bent?

- Zoek jij Jezus op in bange tijden?



Kan je deze mooi inkleuren?

Lezen: *Lucas 10:30-37*

Vrienden

Een dagje op de camping, of vakantiepark blijven is voor kinderen vaak net zo leuk als een dagje naar een pretpark. Dan kunnen ze lekker met hun vriendjes spelen of nieuwe vriendschappen maken.

Ouders vinden dit ook wel eens prima. Even lekker met de burens een praatje maken, of een bakkie koffie doen.

Het is een natuurlijk proces met wie je dit dan gaat doen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat anderen worden buitengesloten of misschien wel geneerd.

Dit verschijnsel is al zo oud als de mensheid bestaat. Op verschillende plekken in de Bijbel is dit wel terug te vinden.

In deze gelijkenis komt dit duidelijk naar voren. Juist diegene die de Joden buitensloten en negeerde, was de persoon die het slachtoffer hielp. Deze persoon keek niet naar wie hulp nodig had, hij verleende hulp omdat het slachtoffer dit nodig had. Wie onze naaste ook is, we kunnen en mogen niemand buitensluiten. Niemand? Nee. Niemand. Als je als christen Jezus wilt volgen, dan moet je er naar streven te leven als Jezus. Hij ging om met het uitschot van de maatschappij, ieder mens was voor Hem gelijk. Dit lees je in de Evangelieën ook duidelijk terug. Jezus zocht ze juist op en discrimineerde niemand op basis van ras, etnische achtergrond of sekse.

+ Vindt je sommige kinderen niet leuk? En waarom niet?

- Ben jij een kopie van Jezus op dit gebied? Drink eens koffie met iemand waarmee je dit anders niet zo snel zou doen.



Lezen: *Lucas 10:30-37*

Wat vind jij?

(vervolg van gisteren)

Ieder mens, jong of oud, heeft wel een mening over iets of iemand. De één vindt Mark Rutte fantastisch en de ander vindt hem helemaal niets. De één gaat blij naar school omdat er aardige behulpzame docenten zijn, terwijl de ander liever thuis blijft. Heeft dit met de persoon te maken of wat diegene doet?

Het gaat in de meeste gevallen over het gedrag van de persoon. Iets in die persoon bevalt je niet om welke reden dan ook. Vaak komt het doordat de persoon iets doet, of ergens van houdt wat jij niet leuk vindt. Misschien heb je er juist wel een hekel aan.

Jezus zegt eigenlijk in vers 37 dat je niet mag oordelen. Maar waar doelt Jezus dan op? Op de persoon? Op zijn gedrag? Op beiden?

Oordelen naar de persoon is aan God de Vader. Dit is eigenlijk veroordelen. Hij kent en weet wie de persoon is. Wij kennen de persoon op basis van hoe wij diegene ervaren. Op basis van die kennis kunnen we een mening vormen. Je mening is een oordeel over iets wat jij ervaart bij die persoon. Zeg je dan iets over de persoon of over het gedrag?

Jezus wist heel goed wat die ene moordenaar aan het kruis had gedaan. Maar veroordeelde Jezus hem? Nee. Hij was welkom in het paradijs.

+ Vindt jij iedereen in de klas leuk?

- Zie jij het verschil in oordelen en veroordelen?



Lezen: *Mattheüs 21:1-7*

Boodschappen doen.

Kinderen vinden het vaak leuk om af en toe eens boodschappen te doen. Op het vakantiepark of camping is er vaak wel een winkeltje of een receptie waar van alles te koop is. Daar zijn de prijzen meestal wel wat hoger.

Spannend is het dan wel voor ze om helemaal alleen of zelfstandig iets te kopen. Echt een uitdaging. Heb jij wel eens iets alleen gekocht?

Jezus stuurt 2 discipelen ook voor een boodschap. Heel gedetailleerd vertelt Hij wat ze moeten halen. Een ezelin met haar jong. (Volgens Marcus en Lucas alleen het veulen.) De discipelen moeten het dier bij Jezus brengen. Zoals Jezus had voorspelt, gebeurde ook en door dit alles kwam een profetie in vervulling. (Zacharia 9:9)

Een ezel is een (onrein) lastdier, net zoals een kameel of een paard. In Lucas 19:30 lezen we dat op het veulen nog nooit iemand gezeten had. Het veulen droeg Koning Jezus als last en Jezus droeg onze last.

De mensen juichten en dansten toen Jezus al rijdende op het veulen voorbij kwam.

Wat een contrast met wat er enige tijd later gebeurde. Toen schreeuwde een menigte: 'Kruisig Hem, kruisig Hem.'

+ Wat vindt je van een ezel?

- Kan je een reden verzinnen waarom Jezus een onrein dier uitkoos voor Zijn intocht?



Lezen: *Lucas 16:19-21*

Rijk?

Wat is het toch lekker als je op vakantie kunt, even alles achter je laten.

Geen school of werk, maar lekker naar bijvoorbeeld de camping of hotel om bij te komen. Wat wil je nog meer?

Sta je er ook wel eens bij stil bij die mensen die niet op vakantie kunnen?

Mensen die niet het geld hebben om weg te gaan, of om een andere reden niet weg kunnen? Heb je er wel eens aan gedacht om iemand mee te vragen die niet op vakantie kan?

In het gelezen gedeelte kom je iets vergelijkbaars tegen. Een rijke man en de arme Lazarus. Elke dag kon de rijke man onbezorgd door het leven gaan maar de arme Lazarus, die ook nog ziek was, zat bij de poort. Hij hoopte op wat restjes eten van de rijke man.

Nadat Lazarus was overleden, was zijn leed voorbij. Hij kwam terecht in de schoot van Abraham. De rijke man had dit geluk echter niet en kwam in de hel.

Dat je kunt leven zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over alledaagse zaken is natuurlijk heel fijn. Elke dag een Euro 10 keer omdraaien is echt niet heel fijn. Er zijn heel wat mensen die dit dagelijks ondervinden.

Hoe cliché het ook klinkt maar voor elk christen ligt er een mooie toekomst te wachten. Een zonder zorgen, pijn en verdriet. Misschien verlicht dit de hedendaagse zorgen.

+ Ben jij rijk? Waarom vindt je dat?

- Beantwoord de vragen van het stukje.



Lezen: *Handelingen 1:4-9*

Terug

De minst leuke dag van de vakantie is misschien wel de dag voor dat je weer thuis bent. Afscheid nemen van de vrienden en burens. De laatste keer in het zwembad of voetballen, leuk is het allemaal niet.

Tot op zekere hoogte hebben de discipelen dit ook meegemaakt, 3 jaar lang trokken ze met Jezus op. Als ze Jezus goed hadden gevolgd, wisten ze dat hier een einde aan zou komen. Dit afscheid gebeurde 40 dagen na Zijn opstanding. Leuk was dit niet maar Hij stelt hun iets moois in het vooruitzicht. (vers 8) Twee dingen: Ze zullen de Heilige Geest ontvangen en overal getuigen zijn van Hem.

Jezus ging terug naar Zijn Vader maar de discipelen kregen er wat moois voor terug. Jij, jullie gaat of gaan ook weer terug. Maar dan krijg je er toch ook wat moois er voor terug?

De tijd van Jezus was volbracht op aarde. Hij had voor onze zonden geleden, was gestorven maar ook weer opgestaan. Hij kon daardoor weer terug naar de hemel en daar werkt Hij voor ons verder.

De tijd van de vakantie is ook voorbij. Het is weer tijd voor school, werk, huishouden en/of andere zaken. Misschien is er volgend jaar wel weer een vakantie, maar misschien ook niet. We weten niet wanneer Jezus terug komt, maar dan is het elke dag wel feest.

+ Elke dag feest. Heb je daar zin in?

- Denk je wel eens na over de wederkomst?

