
BOUWEN OP JEZUS

Huis op de rots | Stad op een berg

Praktische aanwijzingen

.....

Het is nogal een uitdaging om in vier gesprekspapieren de hele Bergrede te behandelen. We zullen daarom in de uitleg vooral gericht zijn op de grote lijn en minder op de details. Het betekent ook dat er behoorlijk wat aan bod komt in een gesprekspapier. Neem de vrijheid om te focussen en bepaalde vragen uitvoeriger te behandelen en anderen te laten liggen. De papieren zijn bovendien opgebouwd uit duidelijk onderscheiden onderdelen, dus het is niet moeilijk om een onderdeel eruit te pakken en diepgravend te bespreken en andere onderdelen te skippen. Of behandel anders één papier in twee bijeenkomsten. Met een beetje creativiteit zijn de papieren natuurlijk ook geschikt voor persoonlijk gebruik. Dus: neem de overgebleven vragen mee en denk er persoonlijk over na.

Sommigen groepen gaven aan dat de uitleg bij de gelezen gedeelten soms wat erg lang was. Anderen groepen willen juist meer uitleg en achtergrondinformatie. Zo blijkt maar weer: we zitten allemaal weer anders in elkaar. Voor hen die de teksten te lang vinden willen de suggestie aan de hand doen dat één iemand uit de groep de avond goed voorbereidt en in eigen woorden de belangrijkste punten uit de uitleg weer geeft. Voor hen die graag meer informatie willen, verwijzen we graag naar de literatuursuggesties elders op dit papier.



Inleiding op de serie

De komende periode willen we ons in vier preken en gesprekspapieren bezighouden met de bekendste redevoering van de Here Jezus: de Bergrede. (Matteüs 5-7)

In de Bergrede gaat het om Gods koninkrijk dat totaal anders is dan de koninkrijken van deze wereld. Jezus schetst ons de contouren van dat koninkrijk voor ogen. Maar dat niet alleen, Hij laat ook praktisch zien wat dat betekent voor het leven van de gelovigen: een leven van radicaal discipelschap.

Titel

Als titel van de serie hebben we gekozen: 'Bouwen op Jezus'. Dat heeft alles te maken met het einde van de Bergrede, waarin Jezus het verhaal vertelt van twee mannen die een huis bouwen. De een op zand, de ander op de rots. Alleen het huis op de rots blijft staan, omdat het goed gefundeerd is. Zoals alleen de rots een goed fundament is onder het huis, zo zijn alleen de woorden van Jezus een goed fundament onder het leven van een mens. Welke storm er ook opsteekt. Hoe hard het ook regent. Daarom: 'Bouwen op Jezus'. Bouwend op Jezus ontstaat er een *huis op de rots*. Maar ook een *stad op een berg*. Het gaat er niet alleen om dat wij ieder persoonlijk ons levenshuis op Jezus bouwen, maar ook dat we als gelovigen met elkaar een stad bouwen die van verre zichtbaar en uitnodigend is. Vandaar de ondertitel: Huis op de rots, stad op een berg.

Twee kringen

We lezen in Matteüs 5:1 dat Jezus de berg op ging toen Hij de mensenmenigte zag en daar met Zijn leerlingen ging zitten. Om Jezus vormt zich een open gemeenschap met twee kringen: de binnenste kring van leerlingen die radicaal voor Jezus gekozen hebben en de mensen in de menigte eromheen, die nieuwsgierig komen luisteren maar nog niet weten of ze wel leerlingen willen worden. Die twee kringen vormen zich ook vandaag nog als Jezus onderwijs geeft. Ze vormen zich waarschijnlijk ook bij ons in de gemeente of op de groeikring.

Misschien heb je radicaal voor Jezus gekozen. Dan ben je te feliciteren en dan hopen we dat je verder groeit in liefde voor Hem door te luisteren naar de Bergrede!

Misschien weet je het allemaal nog niet zeker. Je bent nieuwsgierig, maar je vindt het nog moeilijk om te kiezen. Luister dan goed naar Jezus en leer wie Hij ook voor jou wil zijn!

Gebed en Bijbel

In het hart van de Bergrede staat het gebed. Zo maakt Jezus duidelijk dat leven zoals Hij dat voor ogen schildert alleen mogelijk is als de handen gevouwen worden. Daarom hebben we heel bewust meerdere keren per gesprekspapier gebedsmomenten gemaakt. Nieuw ten opzichte van de vorige gesprekspapieren zijn de leessuggesties. Het gaat om teksten uit de Bijbel die met het behandelde gedeelte samenhangen. Deze kunnen ter voorbereiding voorafgaand aan de avond gelezen worden, maar ook bij wijze van verwerking na afloop. In het laatste geval kan er wellicht via de WhatsApp (of andere sociale media) onderling over doorgesproken

Suggesties om verder te verdiepen

- Binnendijk, Henk, *Bergrede*, grondwet van het koninkrijk der hemelen, Utrecht 2014
- Bruggen, Jakob van, *De Bergrede*, reisgids voor christenen, Kampen 2007.
- Bonhoeffer, Dietrich, *Navolging*, Baarn 2012
- Stott, John, *De Bijbel spreekt vandaag - de boodschap van de Bergrede*, een christelijke tegencultuur, Hoenderloo 2003