

Advent

Voordat we de geboorte van onze Verlosser gedenken, hebben we eerst een periode die we gebruiken om stil te staan bij de profetieën die hier over zijn gemaakt. Verschillende profeten hebben kenbaar gemaakt wat er zal gaan gebeuren. Dit staat niet alleen in de Bijbelboeken van profeten maar ook in historische boeken of in de psalmen.

De periode van advent begint dit jaar op zondag 1 december en eindigt op de dag voor kerst, 24 december.

Met de overdenkingen beperk ik me tot de weekenden.

De overdenkingen op de zaterdagen zullen stof tot nadenken geven. Bijvoorbeeld was men in het Oude Testament bewust van de komst van Christus? Leefde deze gedachte in hen of waren ze dit volledig kwijt?

De overdenkingen op de zondagen zullen wat minder diep gaan, omdat we op deze dag ook al Gods huis bezoeken. Het zal dan met name gaan over welke teksten van het Oude Testament zie je voorbij komen in de hoofdstukken van de evangeliën die gaan over de geboorte van Jezus e.d.

Het is een eer om dit alles te kunnen en mogen schrijven. Zonder inspiratie en leiding van de Heilige Geest was dit alles nooit ontstaan. Zonder leven met Hem, had ik een leven die je geen leven kan noemen.

Aan Hem alle lof en eer.

Met geloof, hoop en liefde wens ik u een bijzonder mooie tijd toe. Zoek Jezus. Vindt God en laat de Heilige Geest in u komen.

Abraham





Mogelijke vorm van de toren van Babel.
Fundament 91 bij 91 meter.

Zaterdag 30 november (Genesis 11-1-9)

In dit Schriftgedeelte lezen we dat de mensen een stad en een toren willen bouwen om zo zich veiliger te voelen. Het zou dan verspreiding voorkomen. (vers 4) Ze willen zich hiermee profileren. Tegenover wie is eigenlijk niet duidelijk. De paar duizend mensen die er toen waren woonden waarschijnlijk al bij elkaar in de buurt. De mensen hadden zich nog niet verspreid na de zondvloed. De mens hield er geen rekening mee dat God regeert over de hele schepping. Doordat de mensen zelf naam willen gaan maken, gaan ze God voorbij. God wordt buiten spel gezet. De mensen kiezen voor een leven zonder Hem. Een leven waar ze zelf de regie over willen hebben.

Alles wat God heeft geschapen is nog maar een paar eeuwen oud en nu al is de Schepper niet meer belangrijk voor de mensen. Eigenlijk is dat geen nieuws. Voor die tijd was dit ook al het geval. De eeuwige en trouwe Vader speelt geen rol meer in hun leven. Bij sommigen zal dit vast nog wel zo zijn geweest maar het merendeel hield geen rekening meer met Hem.

Uiteindelijk steekt God een stokje voor hun plannen en zorgt dat er verwarring ontstaat door de taal. De mensen trekken bij elkaar weg en de verspreiding is een feit. De toren en stad (Babel) wordt niet afgemaakt. Het plan van de mensheid valt in duigen.

Vraag: Een groot deel van de mensheid van toen had er geen belang bij dat God de leiding had in hun leven. Ze wilden alles zelf in de hand hebben en zelf naam maken tegenover de anderen. Herken je dit ook wel eens bij jezelf? Denk jij ook wel eens dat jij het beter weet?



Zondag 1 december (Jesaja 7:14)

Het is zeker niet de eerste keer dat er vermeld wordt in het Oude Testament dat de Verlosser naar de aarde zal komen. In het schriftgedeelte van Jesaja komen we de Immanuëlprophetie tegen. Daarin staat onder andere dat de Verlosser geboren zal worden uit een maagd. Dit zou je kunnen vertalen als huwbaar of ongehuwde vrouw. (Almă[h] Hebreeuws of parthenos Grieks)

In Genesis 24:43, waar de geschiedenis wordt verteld dat de knecht van Abraham een vrouw moet zoeken voor Izaäk, wordt hetzelfde woord gebruikt voor Rebecca.

Voor de komst van Jezus op aarde moest zijn moeder een maagd zijn, een teken van reinheid. Jezus komt rein op aarde. Jezus is de eerstgeboren zoon van Maria. (o.a. Lucas 2:7) Maria heeft op dat moment nog geen kinderen gebaard. Dat bewijst deze tekst. Na Jezus hebben Jozef en Maria nog een aantal kinderen gekregen, zonen en dochters. Jezus was dus niet de eniggeboren zoon, maar de eerstgeboren zoon. De erfgenaam zoals in de wet vermeld. Wel zien we in de Bijbel deze regel niet altijd wordt gevolgd, maar die uitzonderingen hadden een reden. (Ismaël en Izaäk. Esau en Jacob.) Maria was nog volledig rein waardoor God haar uitkoos. Ze werd zwanger door de Heilige Geest, dus Jozef was niet de biologische vader van Jezus. Hierdoor kwam Jezus rein op deze aarde.

Gebedstip: Wilt U mij reinigen zodat ik schoon tegenover U kan staan?



Zaterdag 7 december (Richteren 2:8-21)

Inmiddels zijn we een aantal eeuwen verder in de geschiedenis. Het volk Israël woont nu in het Beloofde Land. Iedere stam heeft een deel gekregen zoals beloofd door God. De Israëlieten zelf houden zich niet aan de belofte. In het 2^e vers van dit hoofdstuk blijkt duidelijk dat ze niet gehoorzaam zijn. In het 4^e vers tonen ze wel berouw maar de generatie na deze doen er nog een schepje bovenop. Jozua, de leider, is gestorven en begraven, evenals de andere oudsten die het volk bestuurden.

In dit gedeelte laat het volk zich in met afgoden en de gebruiken ervan. Ze dwalen af van God en wandelen in het spoor van de omringende volkeren.

Richters komen en gaan, maar het volk verandert niet. Tijdens een periode van de richters krijgen ze wel weer berouw en zoeken weer naar God. Echter als er een andere richter komt vervallen ze weer in hun oude gewoontes.

Doordat het volk niet veranderd in hun doen en laten, ontbrandt de toorn van de HEERE en Hij zegt dat er geen heidense volkeren meer verdreven zullen worden uit hun midden.

Duidelijk wordt in dit gedeelte dat het volk het fijn vindt dat God doet wat Hij heeft beloofd, maar dat ze ook liever hun eigen gang gaan. Soms komt het besef dat ze zijn afgedwaald maar telkens weer is er een terugval.

Vraag: Vermijd jij alles wat in de weg kan staan tussen God en jou?



Zondag 8 december (Micha 5:1, Lucas 2:1-5)

Ruim 7 eeuwen voor de geboorte van Jezus, werd door Micha voorspelt dat Hij geboren zou worden in Bethlehem, bijna 9 km onder Jeruzalem.

In Lucas 2:1-5 lezen we dat alle inwoners van het Romeinse rijk terug moesten naar de plaats waar het geslacht van de man vandaan kwam. Keizer Augustus eiste dit omdat hij een volkstelling wilde. Waarschijnlijk stond dit in verband met de belasting en/of het werven van soldaten.

Jozef en Maria moesten van Nazareth naar Bethlehem. Dat moet een aardige wandeling zijn geweest. Het was rechtstreeks ongeveer 120 km, maar dan moesten ze door Samaria. Samaria was een volk waar Israël niet echt bevriend mee was. Er was een alternatieve route via Dekapolis en Perea, maar dat was de helft langer. Het was in ieder geval een lange wandeling. Tussen de 6 en 9 dagen waren ze onderweg. Het tempo zal niet heel hoog gelegen hebben, omdat Maria al hoogzwanger was.

Op heel wat plaatjes en in films wordt Maria afgebeeld op een ezel. Dit is best mogelijk, maar in de Bijbel vind je dit niet terug. Dat ze op een kar konden meerijden is ook een optie omdat er verschillende handelsroutes liepen door die gebieden.

Al met al zal het geen gemakkelijk reis zijn geweest maar God heeft ze gedragen.

Gebedstip: Dank u Vader dat U altijd bij mij bent. Zo zijn de wegen die ik moet gaan veilig in Uw handen.

Zaterdag 14 december (1 Koningen 12: 19-30)

Na de richters brak de periode van de koningen aan. Deze periode begon met Saul. In eerste instantie deed hij wat God van hem vroeg, Saul versloeg enige vijanden die Israël al had moeten verslaan toen ze in het beloofde land kwamen, maar al snel stond zijn leven in het teken van zijn eigen eer en glorie. Ook onder David werden steeds meer vijanden verdreven. Het land Israël groeide en bloeide, maar de heidense afgoden bleven in het land. De afgoden werden niet verbannen uit het land. De zoon van David, Salomo, was de volgende koning. Het land Israël was vrij van de vijanden en de bloei was groter dan ooit te voren, maar de afgodendienst groeide mee. Er kwam er een scheuring binnen het volk Israël. In 1 Koningen 11:33 wordt dit uitgelegd.

In eerste instantie wilde het volk Rehabeam als koning. Ze vroegen hem of ze hun situatie wilde verlichten omdat ze onder zware druk leefden door de eisen van Koning Salomo. In plaats van dat Rehabeam hun situatie verlichtte, verzwaarde hij het. Het grootste gedeelte van het volk nam hier geen genoegen mee en de scheuring was een feit. Koning Rehabeam regeerde over het 2 stammenrijk Judea en koning Jerobeam over het 10 stammenrijk Israël.

Vraag: In het 'onze Vader' staat onder andere: "Uw wil geschiede." In hoe verre sta je hier bij stil? Laat jij je volledig leiden door Hem?





Zondag 15 december (*Daniël 9:21-27*)

De komst van Christus staat ook al vermeld in het Bijbelboek Daniël. Enige kennis van de Bijbelse taal is wel nodig om dit gedeelte goed te begrijpen.

In vers 24 gaat het over de periode van 70 weken. Je bent dan geneigd te denken dat dit dan 1 jaar en 18 weken is, maar in dit geval gaat het over 70 jaarweken. Als je dan verder rekent, kom je uit op 490 jaar.

(Het Hebreeuwse woord voor 'week' is gebaseerd op het stamwoord 'zeven'. Het geeft dus een periode van 7 aan. Het kan dus bijvoorbeeld 7 dagen zijn maar ook 7 jaar. Wordt er een jaar bedoelt, dan sprak men over een jaarweek.)

Vers 24 kan je dus eigenlijk zo vertalen: vanaf het moment dat de engel Gabriël zijn profetie gaf aan Daniel, zou in het jaar 490 Jeruzalem verwoest worden.

In vers 25 zou Jeruzalem weer herbouwd moeten zijn voor de Messias zal komen. In vers 26 staat dat in de 62^e jaarweek (434 jaar) Christus gekruisigd zal worden.

Indirect wordt er in dit Bijbelgedeelte dus gesproken over de komst van Christus. Er zal verlossing komen. Door Gabriël kreeg Daniel een antwoord op zijn gebed die voor dit gedeelte staat beschreven. Christus zal geboren worden om uiteindelijk voor onze zonden te gaan sterven. Dit alles kreeg Daniel te horen in de 6^e eeuw voor Christus.

Gebedstip: Ook al is het voor ons soms onduidelijk welke wegen we zullen moeten gaan, U leidt ons. Ik leg mijn leven in Uw handen.



Zaterdag 21 december (*Ezra 1:1-5, Ezra 7:1,6 en7, Nehemia 2:1-6, Maleachi 3:1 en 2*)

Nadat er 3 groepen Israëlieten terug zijn gegaan naar Jeruzalem in het beloofde land, moeten ze eerst alles weer opbouwen. Jeruzalem is een grote puinhoop. Ook de tempel is verwoest. De tempel werd als eerste hersteld, daarna werden de huizen, de stadsmuren en stadspoorten hersteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Nadat het volk Israël in ballingschap was gegaan, bleef er een klein groepje Israëlieten achter die zich hadden vermengde met de heidense volken, onder andere de Samaritanen. Deze werkten de Israëlieten in alles tegen. Met een zwaard in hun handen moesten ze alles weer opbouwen.

Toen alles weer op orde was, kwam de laatste profeet. Maleachi. Er zijn 3 lijnen te vinden in dit Bijbelboek.

Ze zien de liefde van God niet. Het volk klaagt over wat ze niet hebben en ze zien niet wat God allemaal al heeft gedaan.

De priesters en het volk hebben geen respect voor God. Ze gebruiken onreine offerdieren, gaan gemengde huwelijken aan en geven niet de tienden van hun bezit.

De komst van Jezus op aarde. Maleachi roept het volk op zich af te keren van het onrecht. Ondanks de kennis van de goede weg gaan de Israëlieten hun eigen weg en doen wat ze zelf denken dat goed is. God komt op de 2^e plaats en hun (goede) leven op de eerste.

Vraag: Gezien de tijd tussen de 1^e ballingschap en de 1^e terugkeer is 62 jaar. Er zullen dus amper mensen tussen gezeten hebben die het beloofde land konden. Waarschijnlijk is maar 10% uiteindelijk teruggegaan. Snapt u de houding van de 90%? Bij wel percentage zou u horen?



Zondag 22 december (Psalm 130 [5])

Deze psalm is een pelgrimslied. De psalmen 120 t/m 134 zijn van hetzelfde genre. De Israëlieten zongen deze liederen op weg naar de tempel in Jeruzalem. Men moest de berg op lopen, wilden ze de tempel bereiken. De oorsprong van deze psalmen ligt waarschijnlijk bij de uittocht van de ballingschap in Babel.

De dichter (onbekend) schetst in de eerste regels de ellende waarin hij zit, maar hij weet dat God bereidt is om te vergeven.

Dat de dichter zich ellendig voelt merk je onder andere in vers 5. Door zijn verwachting op de komst van de HEERE, verwacht hij ook zijn verlossing, vers 7. Het geeft de dichter hoop en uitzicht op betere tijden.

Verlossing is misschien wel het kernwoord van deze psalm. In eerste instantie de verlossing van het Babylonische rijk. Vrij kunnen leven zonder overheerser. In de tweede plaats kan je deze psalm ook lezen als een verlossing van de zonden. De dichter hoopt op Zijn woord en verwacht daardoor de HEERE. Blijkbaar had de dichter kennis van de profetieën die er waren gedaan over de komst van Jezus.

Ondanks de ellendige situatie waarin de dichter zat, putte hij hoop uit het feit dat er verlossing zal gaan komen.

Gebedstip: Vader in de hemel. Wilt U ook zorgen dat ik hoop blijf houden in de tijd waarin ik leef?



Mattheüs 1:20-23