

Info werk ds. Jan en Titia Bosch - Maastricht

Verhuizen en zo ...

Het was niet de eerste keer, maar dat we nog eens zouden verhuizen naar een plek zo ver weg ... Ver bij de kinderen en de familie vandaan ... In een streek die voor ons volkomen onbekend is ... Het was voor ons een grote stap van Groningen naar Limburg. Maar we hebben het als leiding van God ervaren om naar Zuid-Limburg te vertrekken om daar het evangelie door te geven. Onze gemeente is een mooie mix van mensen uit verschillende windstreken. Veel mensen komen hier uit de buurt vandaan en zijn hier geboren en getogen. Een ander deel van de gemeente bestaat uit mensen van 'boven de grote rivieren', die hier zijn komen werken. En dan is er nog een groep gemeenteleden die afkomstig zijn uit Afghanistan, Iran, Syrië, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Sierra Leone. Vaak mensen met een moslim achtergrond, die tot geloof gekomen zijn. Samen mogen we leven van Gods genade en verlangen we er naar om Jezus te dienen. Dat maakt ons tot één grote familie. Wat een rijkdom om met mensen met zoveel verschillende achtergronden gemeente te zijn! We ervaren hoe waar Efeziërs 3,18-19 is: samen met anderen ga je steeds meer ontdekken wie Jezus is. Wat zijn we rijk met Hem!

Gosh ommadie

Een paar maanden nadat het werk hier begon, kwamen er twee belijdeniscatechisanten: een Limburgse en een Koerdische jongen. Een mooi klein groepje waar ik ook nog een vertaler bij vroeg. Maar al gauw haakten er nog een paar jongens uit Afghanistan aan. En voordat ik het wist was ik druk bezig om wat woorden in het Farsi te leren, omdat de groep steeds groter werd: Gosh ommadie (welkom!). Zo hebben we ruim een half jaar een groep jongeren wekelijks thuis gehad. De bijbel ging open en we lazen over de liefde van Jezus en het offer dat Hij bracht. Ze openden hun hart voor het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus betekende voor hen een ommekeer. Inmiddels hebben we verscheidene belijdenis- en doopdiensten meegemaakt. Feest in de hemel en op aarde!

Vervolgens zijn we begonnen met een alphacursus in het Farsi. Dat doen we met behulp van films die in het Farsi ondertiteld zijn. Door de vluchtelingen wordt gekookt en zo eten we tegenwoordig eens in de week Afghaans/Iraans! Het is altijd 'lazies' (lekker)! Zo'n 20-25 deelnemers haakten aan. Inmiddels heeft dit een vervolg gekregen in de zaal bij ons huis. Daarnaast zijn we gestart met een alphacursus NL.



Opbouwen contacten en geestelijke strijd

Ondertussen hebben we ook met mensen in de buurt kennis gemaakt en zijn er via de multimedia allerlei contacten gelegd. Ook proberen we meer te leren over de Limburgse cultuur. Niet alleen de taal is anders (82% van de inwoners van Maastricht spreekt bijvoorbeeld Mestreechs), maar ook gewoonten en gebruiken zijn anders (denk aan het sterke accent op de onderlinge gemeenschap zoals dat bijvoorbeeld gestalte krijgt bij de harmonie of de schutterij). Tegelijk merken we dat nogal wat mensen zich bezig hielden met occulte praktijken; we kwamen ook veel pastorale problemen (echtscheiding, verslaving, eenzaamheid etc.) tegen. Omdat de gemeente klein is, is het soms puzzelen om al het werk gedaan te krijgen. Daarnaast zijn er ook teleurstellingen. Mensen in wie je veel tijd gestoken hebt, zien we soms niet terug of hebben andere prioriteiten. En geestelijke strijd is er ook. Soms zien we terugval bij mensen die tot geloof gekomen zijn. Of soms haken mensen zonder reden ineens af en komen niet meer terug. Het vraagt van ons blijvend gebed en trouw. Daarom willen we graag op u/jou een beroep doen

om te helpen. Hoe? Allereerst door gebed om Gods leiding en hulp voor onze gemeente en ons werk. Maar ook door het overmaken van een gift, zodat we hier in Zuid-Limburg present kunnen zijn met het evangelie. Of door ons te helpen bij het kinderwerk, het diaconale werk of het bezorgen van folders. Alle hulp is welkom! Er zijn momenteel ook jonge mensen die overwegen om naar Zuid-Limburg te verhuizen om naast hun baan mee te helpen met het missionaire werk. Iets voor jou?

Opening Amiecitia

Sinds we hier woonden was het onze wens om de kapsalon en garage die aan ons huis vast zaten te verbouwen en te gebruiken als een soort aanloophuis. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt in de aanbouw van onze woning. Dankzij de hulp van velen is er prachtig werk verzet! In een jaar tijd zijn de kapsalon en garage omgetoverd tot een prachtige zaal waar we nu de cursussen kunnen houden. Ook willen we kijken of er nieuwe activiteiten mogelijk zijn (bijv. een maatschappelijk spreekuur/maaltijd voor mensen met een smalle beurs/marriage course etc.). Zo willen we proberen om in onze buurt contacten te leggen en het evangelie uit te dragen.

Een hartelijke groet

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, over de gemeentedag in kasteel Schaloen in Oud-Valkenburg, de kerstmaaltijd/kerstnachtdienst, de kinderclub en tienerclub, de contacten in het azc en met buurtbewoners. Maar we zijn dankbaar dat we wat eerste indrukken van ons werk in het Zuiden hebben kunnen geven.

We zijn ook heel blij met uw/jullie meeleven! Het is mooi om haast iedere zondag gasten te ontvangen (waaronder ook geregeld Groningers!) die elders uit het land komen. Dat doet goed en bemoedigt ons ook. Ook voor de komende tijd willen we u/jou graag vragen om ons werk in het gebed mee te nemen. We hebben een geweldige God en een rijk evangelie. Van Hem willen we het verwachten!

Een hartelijke groet uit Maastricht en Gods zegen gewenst, Titia en Jan Bosch.



Info: www.stemvandegoedeherder.nl

Nieuwsbrief ontvangen? Even een mail naar: j.bosch11@icloud.com

Adres kerkdiensten: Pastoor Geelenplein 6, Rothem (bij Maastricht)

Giften: IBAN: NL37 INGB 0006 5717 83 tnv Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen te Meerssen met vermelding van: project Bosch