



**FEEST
VAN
GENADE**

zondag 5 april 2020

WEEK 6 Iedereen moet dit weten... de missionaire kerk

1. Voorbereiding

Zie blz. 122 boekje Feest van genade

2. Kindermoment

Nodig: plaatje 'vertellen over God' ligt in de kast van groep 3/4 + 2 confettipoppers

Laat de kinderen eerst naar voren komen bij het podium (ivm het confettifeest).

Het volk Israël komt in het beloofde land, ze zijn blij! Ze zijn thuis bij God. God geeft hun een opdracht. Het is een opdracht voor alle mensen, ook voor jou. Bij de kinderdienst hoor je straks welke opdracht dit is.

De afgelopen weken hebben we geleerd dat God van ons houdt, ook als we een fout maken en het telkens mis gaat. God geeft genade! Hij heeft heel veel liefde voor ons en gaf zijn Zoon Jezus. Jezus maakt alles goed voor jou! En dat doet hij niet alleen voor jou, maar voor iedereen. God houdt van alle mensen. Hij vraagt aan ons om aan de mensen te vertellen wie Hij is. Zo gaan er steeds meer mensen geloven in God. ... (confettipoppers klaar?).....En dan is het FEEST! (knallen maar!)

3. Zingen kinderlied

Trek de wereld in

<https://www.youtube.com/watch?v=RplAaZ2YUFY>

4. Welkom
5. Bidden met de kinderen.
6. Bijbelverhaal Het beloofde land en de liefde voor God (Deut. 6 1-25)

(geschreven door Henrieke Kraak)

Jordan doet zijn hand boven zijn ogen en tuurt en tuurt in de verte over de rivier de Jordaan. Wat was het een lange, lange reis. Jaren getrokken door de woestijn maar nu zijn ze er bijna!!! Nog 1 rivier!! En dan zijn, ze thuis!! Thuis in het land dat God beloofd heeft!! Jordan is zo benieuwd! Hoe zal het daar zijn? Daar zullen ze wonen! Wonen! Niet meer rondtrekken en tent opzetten en lopen in de hitte van de ene naar de andere plek Zoeken naar eten en water...Daar zullen ze wonen in een huis, op een vaste plek! Jordan verlangt ernaar! Hij kijkt rond en ziet zijn vader en moeder en nog zoveel mensen en kinderen waar hij dagelijks me optrekt Samen zullen ze daar wonen straks. En wat is er veel gebeurd onderweg, er zijn baby's geboren, het volk is groter geworden, er zijn grote wonderen gebeurd die hij nooit zal vergeten! Maar soms was er ook ruzie en gedoe en gemopper...En de oudere mensen weten ook nog goed dat ze als slaven werkten in Egypte en dat God hun bevrijdde van de Farao! Wat was dat geweldig van God. God is er altijd bij geweest, heel de reis ! Maar nu zijn ze dichtbij het beloofde land en Jordan verheugt zich erop!

Kijk Mozes komt eraan en gaat voor het volk staan: "Luister allemaal, ik ga jullie vertellen aan welke regels jullie je moeten houden! Straks wonen jullie in het land aan de overkant van de Jordaan en dan moeten jullie je aan de regels van God houden anders gaat het niet goed! Houdt je aan de regels en laat zien dat je eerbied hebt voor de Here God. Dan zullen jullie gelukkig leven in het beloofde land en jullie kinderen! Luister goed en houd je aan de regels!"

De belangrijkste regel is: De Here onze God is de enige God. Houd van Hem met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht!

Mozes zegt: "Vandaag geef ik de regels van God. Herhaal ze, onthoud ze en vergeet ze niet. Blijf ze herhalen als je naar bed gaat en als je weer opstaat. Schrijf ze op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band en doe ze om je arm en schrijf ze op een band en doe ze om je hoofd. Dan heb je ze dichtbij je hart en in je hoofd. En schrijf ze op de deurposten van je huis.

Mozes gaat verder: "God brengt jullie straks naar het land wat Hij beloofd heeft. Daar zullen jullie in mooie grote steden wonen met schuren vol voorraden. Jullie hebben daar waterputten, wijngaarden en olijfbomen en jullie zullen meer dan genoeg eten hebben. Wees gelukkig maar vergeet God nooit! Dien geen andere goden, heb alleen eerbied voor God! Houd je aan Zijn

regels en dan zal God met je zijn en jullie vijanden weggagen. En als jullie kinderen later vragen waarom God de regels gegeven heeft, moeten jullie antwoorden dat jullie als slaven uit Egypte bevrijd zijn door God en dat God veel wonderen heeft gedaan en jullie gered heeft, keer op keer, en ons gebracht heeft in het beloofde land! Daarom moeten jullie eerbied hebben voor God en je aan Zijn regels houden!”

Jordan luistert goed. Dat is wel veel wat Mozes allemaal vertelt en best moeilijk om je altijd aan de regels te houden maar hij gaat het proberen. Maar één ding is het belangrijkste dacht hij: Ik moet veel van God houden! Dat gaat wel lukken, want ik heb veel wonderen onderweg gezien. Ik heb gezien dat God erg machtig is en ons altijd weer heeft geholpen. Ook toen het volk soms mopperde heeft Hij het vergeven en ons nooit laten stikken. Ja, Hij hield echt van God dat was zo en hij zou ook proberen zich aan de regels te houden en ze te leren!

7. Verwerking

- **Bijbeltekst uit het hoofd leren:**

Houd van Hem met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht
Deuteronomium 6:5

In deze video zie je de gebaren:

<https://www.youtube.com/watch?v=r7wG3MIBFBg>

- **Vertel het goede nieuws:**

Speel een rollenspel tussen gelovige en niet gelovige mensen. Aan de ene kant van de ruimte (bij een kerk- hang bijv. een plaatje op van een kerk) staan de gelovige mensen. De niet gelovige mensen lopen rond (bij school, in je buurt, etc). De gelovige mensen krijgen de opdracht te vertellen over Jezus en gaan ook door de ruimte lopen. Als ze elkaar tegen komen zegt de gelovige: Jezus houdt van jou, van geloven wordt je blij. Ga je mee naar kerk? De niet gelovige mensen gaan ook van Jezus houden. Ze lopen samen naar de kerk.

De kinderen zien dat er steeds meer mensen gaan geloven als je hun over Jezus vertelt. Wat een feest is dat!

- **Feesthoed ‘Hart’**

Wat heb je nodig: hart op stevig papier (zie volgende pagina), stroken van ongeveer 7 cm breed (lengte kan per kind verschillen), stiften, lijm, scharen, versieringen (stickers, glitters, etc), nietapparaat en/of plakband.

Versier het hart en de stroken. Plak het hart op de strook en maak de stroken op maat voor elk kind. Schrijf er een tekst op. Bijv. God houdt van mij en jou!



8. Afsluiten kinderdienst

Een zegenwens voor alle kinderen.

Tip: Ga samen in een kring staan, houdt elkaars hand vast en spreek samen de zegen uit. De kinderen kunnen elk een zin uitspreken of de zin herhalen die wordt uitgesproken.

‘De Heer zal jou gelukkig maken en jou beschermen. De Heer zal bij je zijn en voor je zorgen. De Heer zal aan jou denken en je vrede geven.’ Numeri 6:24-25

4. Welkom

5. Bijbelverhaal Het beloofde land en de liefde voor God (Deut. 6 1-25)

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte uit de Bijbel in Gewone Taal.

6. In gesprek n.a.v. het verhaal

Het volk verlangt naar het beloofde land. Als ze daar aankomen hebben ze een opdracht: God liefhebben en deze liefde en levensstijl ook doorgeven aan andere mensen

- Ken jij kinderen die niet in God geloven?
- Vertel je wel eens aan anderen over Jezus?
- Wat vertel je dan? En waarom doe je dat?
- Zijn er ook andere manieren om te laten zien dat je bij Jezus hoort dan alleen erover te vertellen?

In het verhaal lees je dat het volk zicht houdt aan de opdracht van God door: Ontzag te hebben voor Hem, God lief te hebben, geen andere goden of godsdienst eren en doorvertellen over wat God voor hun heeft gedaan.

Het volk ging anders leven en ging het verschil maken! Hoe kun jij dit doen?

- ♥ God de eer geven
- ♥ Geen andere goden dienen
- ♥ Vertellen over God
- ♥ Je bent vrij!

Zie voor concrete voorbeelden bij deze punten het boekje pagina 122.

Leg ook uit dat de Heilige Geest de kinderen helpt bij het volgen van Jezus.

Op deze site vind je uitleg over de Heilige Geest (met filmpje):

<https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/heilige-geest.html>

7. Bidden

Bid samen met de kinderen om moed, lef en de kracht van de Heilige Geest om over Jezus te vertellen.

8. Verwerking

- **Bijbeltekst uit het hoofd leren:**
Houd van Hem met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht
Deuteronomium 6:5

In deze video zie je de gebaren:

<https://www.youtube.com/watch?v=r7wG3MIBFBg>

- **Zingen (of luisteren)** naar Nog een rivier van Matthijn Buwalda

<https://www.youtube.com/watch?v=LicRfVAyHWg>

– **Missionaire kerk: Party-time!**

Wij hebben samen de opdracht om andere mensen te vertellen over Jezus. God wil de harten van alle mensen bevrijden van fouten, pijn, leugens etc. Hij houdt van iedereen! Voor iedereen is het een FEEST van genade. Wat voor feest zouden wij kunnen vieren met de mensen uit de buurt? Een feest waar we ook iets vertellen over God en laten merken dat het fijn is in de kerk.

Maak met de kinderen een moodboard waarop je jullie idee uitwerkt. Wat heb je nodig: grote vellen papier, stiften, tijdschriften/folders voor plaatjes om alle ingrediënten voor het feest op te plakken, lijm en scharen.

Tips/ideeën voor missionaire feesten vind je hier:

https://creatiefkinderwerk.nl/inspiratie-kinderwerk?filter_tag=194-methodiek-missionaire-feesten

Misschien moet je eerst inloggen (zie gegevens in de mail)

Lever na afloop het idee in bij kinderwerkersteam. Dan kunnen we er echt een keer een feest van maken;-)

– **Uitnodiging maken**

Je kunt met de groep uitnodigingen maken voor het Paasfeest van volgende week. Ze kunnen een uitnodiging sturen aan vriend of vriendin, hun burens of iemand van de sportclub.

Nodig: A6 kaarten + enveloppen, pennen/stiften handlettering, plaatje van symbolen die passen bij Pasen



8. Afsluiten kinderdienst

Een zegenwens voor alle kinderen.

Tip: Ga samen in een kring staan, houdt elkaars hand vast en spreek samen de zegen uit. De kinderen kunnen elk een zin uitspreken of de zin herhalen die wordt uitgesproken.

‘De Heer zal jou gelukkig maken en jou beschermen. De Heer zal bij je zijn en voor je zorgen. De Heer zal aan jou denken en je vrede geven.’ Numeri 6:24-25