

Waar is God in deze tijd

Toelichting voor gespreksleiders

God dienen in de wereld van vandaag
Bijbelgedeelte: Daniël 4

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2009/2010 nr. 7

Het spreekwoord: hoogmoed komt voor de val. Dit komt uit de bijbel: Spreuken 16,18. Er zijn er veel meer: Spreuken 27,10; 16,9; 26,27 enz. Praat er eens over door hoe de bijbel onze taal heeft beïnvloed. Soms zijn er ook opvallende verschillen: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet (Mt.7,12) of wie niet werkt, zal ook niet eten (2 Thess.3,10).

Bezinning

Bespreek vooraf de vraag: wat is volgens jullie de kern van dit hoofdstuk?

Allerlei thema's zijn te bedenken. Je kunt ook zeggen: op de voorgrond zien we Nebukadnessar, op de achtergrond zien we God aan het werk en we zien ook iets van de manier waarop Hij werkt.

Drie dingen ontdekken we in dit hoofdstuk. In de eerste plaats wil God ons laten zien hoe dwaas we kunnen leven. En daarvoor gebruikt God een droom over een boom die het nodige duidelijk maakt. Het is trouwens nog vaak zo, dat je bij allerlei psychologische tests een boom moet tekenen. Dan teken je een boom en dan kan de psycholoog aan de hand daarvan iets zeggen over je karakter.

Nou, zo'n soort boom heeft Nebukadnessar gedroomd. Een boom met zijn kroon tot in de hemel. Vergelijk Babel in Genesis 11, waar we lezen dat mensen een toren willen bouwen tot in de hemel.

Natuurlijk is het niet zomaar een droom. Maar een droom over hem zelf. Ook voor Daniël was het wel helder. Die man droomde continue over zichzelf. Over zijn eigen grootheid. Over wat hij kon. Daarvoor bouwde hij een stad, daarvoor trainde hij zijn leiders, daarvoor streed hij zijn oorlogen. Met maar een doel: Ik, Nebukadnessar. En waar ging het uiteindelijk om? Om de grootheid van de mens. Zo zitten wij nu in elkaar. Misschien zetten wij wel onze eigen bomen op. Waarbij we zelf in het midden zitten. Kleine rijkjes, met kleine domeintjes. Maar kom er niet aan. Laat God dat zomaar lopen? Nee, Hij weet dat het fout loopt als mensen zulke dingen dromen. En dan kan Hij op de deur van je hart kloppen. Dan kan er onrust komen. Dan kan het een boze droom worden.

Maar als Nebukadnessar er niet van leert, wordt hij vernederd. En pas als de volheid van zeven tijden (of het zeven jaren/maanden/weken/dagen zijn geweest, weten we niet) voorbij is gegaan, komt Nebukadnessar tot zijn zinnen. God geeft hem zijn verstand terug. En dan doet hij wat God verwacht. Hij erkent God en prijst Hem. Zo wil God werken ook vandaag de dag. En dan laat deze geschiedenis iets zien van Gods werk. Het is er God om te doen, dat mensen open naar Hem toe leven. Dat ze niet voor zichzelf leven, maar willen dienen. En dan wordt door deze geschiedenis heen iets zichtbaar van Gods hand in de geschiedenis.

Op de voorgrond zie je inderdaad machtige mensen die de geschiedenis lijken te bepalen. De geschiedenis zoals we die zien in de jaarverslagen en op het journaal. Op de voorgrond staan de hoge bomen uit de droom van Nebukadnessar.

Maar de droom zegt: kijk daar nu eens achter. En op de achtergrond krijg je inzicht in hoe God aan het werken is. God werkt aan een voortdurend proces van vernedering en verhoging. En dan zie je het rijk van God. Daar wordt de hoogmoedige vernederd en de nederige wordt verhoogd. En als je er op gaat letten, ga je zien hoe Hij het wil. Drie keer komen we dat in dit hoofdstuk tegen. In vers 17, 27 en 37. God heerst over alle koningen en Hij geeft het koningschap aan de nederigsten van de mensen. Zo kan het gebeuren dat mensen van wie je het niet verwacht op belangrijke posten terecht komen. En daar belangrijke dingen kunnen doen. Mensen die willen dienen.

En daarom loopt deze geschiedenis uiteindelijk uit op de komst van Jezus Christus. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om anderen te dienen met Zijn liefde (zie ook Marcus 4).