

# Risikant leven

## Toelichting voor gespreksleiders

God dienen in de wereld van vandaag  
Bijbelgedeelte: Daniël 3

Groei groepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2009/2010 nr. 6

Het verhaal over de aposiopesis laat even zien hoe gedurfd de keuze van de drie vrienden is! Van de onzekere koning uit hoofdstuk 2 komen we hier niets meer tegen. En de geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw moet hij erkennen dat alleen de God van Israël de ware God is! Het kan overigens best aardig zijn om op dit moment eens stil te staan bij het literaire niveau van de bijbel. Het is literatuur van wereldklasse. God heeft ons een boek gegeven dat rijk geschakeerd is, dat met al die rijkdom ons hart wil bereiken.

De adembenemende verhalen van Daniël waren geschiedenissen over Gods aanwezigheid die de Israëlieten telkens weer moed gaven. Zoals de verhalen uit de tachtig-jarige oorlog ons in de Tweede Wereldoorlog hielpen om moed te vatten, zo waren de verhalen van Daniël en zijn vrienden tot grote steun in de 2e eeuw voor Christus, toen Antiochus Epifanes een waar schrikbewind voerde in Israël. Zijn bijnaam Epifanes (de stralende) werd door de joden veranderd in: Epimanes (de gekke). Dat zegt genoeg.

Het bijzondere van wat de vrienden doen zit in een paar woorden: maar ook indien niet ...

In eerste instantie antwoorden ze de koning arrogant. Als hij de vraag stelt: Denk je nu echt dat er een God is die jullie uit mijn hand kan bevrijden?, zeggen ze: Wij achten het niet nodig om u hier op te antwoorden. Alsof ze zeggen: Dat is buiten kijf.

En hun geloof blijkt uit hun daad. Een daad waarmee ze zich kwetsbaar maken. In de oorlog was dat joden in je huis nemen. En ik denk in onze tijd de talloze kleine gouden beeldjes. Al kost het je je carrière. Laten we roekeloos zijn in ons vertrouwen op God. Dat is de eigenlijke boodschap. Geef meer dan je hebt. Laten we eens iets geven dat werkelijk pijn doet in onze portemonnee. Laten we ook op God vertrouwen waar alles dat tegenspreekt.

Ze zijn er zeker van dat God hen kan redden. En arrogant zeggen ze eigenlijk: we hebben niet eens zin om daarover te praten. Hij kan het.

‘Maar ook als Hij het niet zal doen, weet wel dat wij uw afgod nooit zullen aanbidden.’

Dan geloof je niet in God om er beter van te worden. Maar dan heb je Hem lief, niet om wat Hij geeft, maar om wie Hij is. Een liefde zo groot dat ze zeggen: Heer, al komen we er zelf bij om, wij volgen geen afgoden, maar alleen U.

Zo zijn er nog meer: Tomas (Joh. 11, 16), Esther (Esther 4, 16), Habakuk (Habakuk 3, 17-19) en Paulus (2 Corintiërs 12, 9).

En inderdaad soms heeft God mensen van de vuurdood niet gered. Dan werd hun dood het zaad van de kerk. Andere keren heeft Hij hen wonderbaarlijk gered, zoals hier. Uiteindelijk zond Hij een vierde man (Jezus) om mee te lijden en te bevrijden.