



# Vernieuwde mensen

## Toelichting voor gespreksleiders

Jaarthema: Geloven doe je samen  
Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:1-4:5

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2009/2010 nr. 2

### Bezinning vanuit de bijbel

1. Als gelovige hoor jij bij Christus. Het is alsof Paulus zegt: uw gedachten moeten voortdurend daarboven zijn waar Christus regeert over de hemel en de aarde; gebruik daar al je verstand en moed voor.

2-5 Het is niet zo dat je stopt met een oude manier van leven en begint met een nieuwe manier van leven. De oude mens en zijn manier van leven uittrekken, is veranderen van uitgangspunt. De nieuwe mens, dit is de mens in Jezus Christus aantrekken, is eerst er van uitgaan dat je Jezus Christus nodig hebt om anders te kunnen gaan leven. Erkennen dat je het zelf niet kunt en de vernieuwing van Hem nodig hebt. Door de Geest wordt je natuur als rechtvaardige gehoorzame mens. herstelt Met de woorden van vers 10 maakt Paulus dus duidelijk dat de Kolossenzen niets mooiers hebben om naar te streven dan dragers van Gods beeld te zijn, want daarin zullen zij het geluk en de ware volmaaktheid vinden. Paulus waarschuwt om alle bedrog en onoprechtheid weg te doen. Lieg niet tegen elkaar maar wees open en eerlijk. Het gaat niet om uiterlijke dingen zoals het verschil tussen jood en Griek, besneden of onbesneden.

Om te laten zien hoe waardevol de liefde is, spreekt Paulus over de liefde als een band. Hij bedoelt daarmee dat de liefde alle eigenschappen van het nieuwe leven omvat. Liefde is de hoofdregel van heel ons leven en van al ons handelen. Dat betekent dat alles wat niet uit liefde wordt gedaan, zondig is, hoe mooi het er van buiten ook uit ziet. Paulus voegt toe "in één lichaam" en bedoelt daarmee dat wij niet in overeenstemming met God kunnen leven als wij niet onderling met elkaar verbonden zijn als leden van één lichaam.

6-7 Paulus wil hij de Kolossenzen aanmoedigen door te zetten en om geen luie en lakse houding aan te nemen. Het gebed is belangrijk. Wij mogen God bidden om alles wat wij nodig hebben, maar daarbij moeten we niet vergeten hoeveel zegeningen Hij ons al gegeven heeft.

Paulus vraagt ook nadrukkelijk om voorbede omdat hij dat gebed nodig heeft, want alleen als zijn tong door God bestuurd wordt, zal hij goed kunnen spreken.

Paulus noemt het evangelie een mysterie omdat we met ons eigen verstand en kracht het evangelie nooit kunnen begrijpen, zonder geloof zal het evangelie voor ons verborgen blijven.

### Toepassing

8.

9. Hoe vaak denk je niet dat je leeft volgens de normen en waarden van de Bijbel terwijl je je ondertussen laat beïnvloeden door de maatschappij om je heen. Je kunt je ervoor inspannen dat Christus' woorden in je wonen. Je kunt zijn woord ook laten weglekken, laten verdwijnen. Bedenk waar je je door laat beïnvloeden en probeer je bewust te worden van deze invloed. Help elkaar hierbij.

10

11. Probeer door te dringen tot je echte drijfveren. Is het zo dat je niets liever wilt dan Christus grootmaken? Of ga je bv uit gewoonte naar de kerk, of leg je deze drijfveer even aan de kant als je uitgaat. Help elkaar om dit helder te krijgen en bid voor elkaar.

12. Ook in het gemeentelven, in de wijkkring hebben we het nodig om elkaar de spiegel voor te houden.