

# Open ramen naar Jeruzalem

God dienen in de wereld van vandaag  
Bijbelgedeelten: Daniël 6

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2009/2010, nr. 9

## Ontmoeting met elkaar.

### ☛ 5015

1-1-2, daar red je levens mee. Met die leus word je duidelijk gemaakt dat dit een telefoonnummer is dat je niet moet vergeten. Zo kun je hulp krijgen.

In de bijbel is psalm 50:15 de psalm die laat weten dat God altijd voor jou bereikbaar is. Gebed is voor een christen onmisbaar.

Opmerkelijk is dat 75 % van de Nederlanders bij een onderzoek aangaf wel eens te bidden. Heb je daar een verklaring voor?

Kunnen we elkaar - als inleiding op de avond - bemoedigen met gebedservaringen?

### Daniël zet zich in

Hij is een nieuwe ster aan het firmament: Darius.

Koning van de Meden en de Perzen. Een bekwaam strateeg en een goed organisator. Uit Daniël 5 hebben we op kunnen maken, dat de dagen van de Babylonische koning Belsassar geteld waren.

En nog geen hoofdstuk later komen we degene tegen die hem van de troon gezet heeft.

Deze Darius is een uitstekend bestuurder. De organisatie loop geolied. En er is een duidelijke wetgeving. Dat moet ook wel met zoveel verschillende volken in een rijk.

Tot zijn beste medewerkers behoort ook Daniël. Hij overtreft de anderen, staat er, doordat een uitstekende geest in hem was.

Daniël die zo vasthoudt aan zijn geloof, komen we dus niet tegen in een hoekje van de wereld.

Maar hij zet zich in als gelovige in de samenleving van die tijd. En hij wordt gezegend. Dat lees je trouwens vaker in de bijbel dat Israëlieten op hoge posities komen en daar door God gezegend worden (Jozef, Esther: Gen.39,3 en Esther 2,16).

\* Hoe zijn wij in ons werk als christen? Val je - net als Daniël - op door je kwaliteiten?

\* Gods zegen wordt wel voortdurend bedreigd? Hoe zie je dat bij Daniël gebeuren? Herken je daar wat van?

### Open ramen

\* Stap even in de schoenen van Daniël. Hoe zou je reactie geweest zijn op de wet van Darius? \*  
Hoe reageer je in dergelijke voor jou bedreigende situaties vandaag?

\* Waarom kiest Daniël voor het gebed?

\* Wat is er de reden van dat hij bidt in de richting van Jeruzalem?

\* Wat leer je in dit gedeelte over het gebed? Hoe zou je dat in je eigen leven kunnen toepassen?

Zoals hij gewend was, gaat Daniël ook nu in gebed. Hij zoekt zijn steun bij God. Hij looft God zelfs. Omdat hij in God een sterke bondgenoot heeft, kan hij verder. Daarom knielt hij. Hij is klein. Hij kan de situatie niet overzien. Hij weet niet wat hem te wachten staat. Hij vreest voor zijn leven. Hij kan nu verder niets doen. Maar hij verwacht het van God.

### De leeuwenkuil

Darius laat Daniël in de leeuwenkuil gooien. Hij kan niet anders, want anders zou hij gezichtsverlies lijden. Maar hij maakt zichzelf wel verwijten. 's Morgens vroeg komt hij al kijken en roept over de rand van de kuil: Daniël, heeft uw God, die u zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden. Kan God ons werkelijk van de dood bevrijden. Dat is een vraag van alle tijden geweest.

\* Hoe zou je reactie zijn op deze vraag?

\* Wat heb je uit dit hoofdstuk van de bijbel geleerd?

## **Gebed**

### **Bijbellezing**



Lezen Daniël 6.

#### **5015**

1-1-2, daar red je levens mee.

Met die leus word je duidelijk gemaakt dat dit een telefoonnummer is dat je niet moet vergeten. Zo kun je hulp krijgen.

In de bijbel is psalm 50,15 de psalm die laat weten dat God altijd voor jou bereikbaar is.

Gebed is voor een christen onmisbaar.

Opmerkelijk is dat 75 % van de Nederlanders bij een onderzoek aangaf wel eens te bidden. Heb je daar een verklaring voor?

Kunnen we elkaar - als inleiding op de avond - bemoedigen met gebedservaringen?

#### **Daniël zet zich in**

Hij is een nieuwe ster aan het firmament: Darius.

Koning van de Meden en de Perzen. Een bekwaam strateeg en een goed organisator. Uit Daniël 5 hebben we op kunnen maken, dat de dagen van de Babylonische koning Belsassar geteld waren. En nog geen hoofdstuk later komen we degene tegen die hem van de troon gezet heeft.

Deze Darius is een uitstekend bestuurder. De organisatie loop geolied. En er is een duidelijke wetgeving. Dat moet ook wel met zoveel verschillende volken in een rijk.

Tot zijn beste medewerkers behoort ook Daniël. Hij overtreft de anderen, staat er, doordat een uitstekende geest in hem was.

Daniël die zo vasthoudt aan zijn geloof, komen we dus niet tegen in een hoekje van de wereld.

Maar hij zet zich in als gelovige in de samenleving van die tijd. En hij wordt gezegend. Dat lees je trouwens vaker in de bijbel dat Israëlieten op hoge posities komen en daar door God gezegend worden (Jozef, Esther: Gen.39,3 en Esther 2,16).

\* Hoe zijn wij in ons werk als christen? Val je - net als Daniël - op door je kwaliteiten?

\* Gods zegen wordt wel voortdurend bedreigd? Hoe zie je dat bij Daniël gebeuren? Herken je daar wat van?

#### **Open ramen**

\* Stap even in de schoenen van Daniël. Hoe zou je reactie geweest zijn op de wet van Darius? \* Hoe reageer je in dergelijke voor jou bedreigende situaties vandaag?

\* Waarom kiest Daniël voor het gebed?

\* Wat is er de reden van dat hij bidt in de richting van Jeruzalem?

\* Wat leer je in dit gedeelte over het gebed? Hoe zou je dat in je eigen leven kunnen toepassen?

Zoals hij gewend was, gaat Daniël ook nu in gebed. Hij zoekt zijn steun bij God. Hij looft God zelfs. Omdat hij in God een sterke bondgenoot heeft, kan hij verder. Daarom knielt hij. Hij is klein. Hij kan de situatie niet overzien. Hij weet niet wat hem te wachten staat. Hij vreest voor zijn leven. Hij kan nu verder niets doen. Maar hij verwacht het van God.

### **De leeuwenkuil**

Darius laat Daniël in de leeuwenkuil gooien. Hij kan niet anders, want anders zou hij gezichtsverlies lijden. Maar hij maakt zichzelf wel verwijten. 's Morgens vroeg komt hij al kijken en roept over de rand van de kuil: Daniël, heeft uw God, die u zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden. Kan God ons werkelijk van de dood bevrijden. Dat is een vraag van alle tijden geweest.

\* Hoe zou je reactie zijn op deze vraag?

\* Wat heb je uit dit hoofdstuk van de bijbel geleerd?

### **Lied 440**

1. Ik heb de vaste grond gevonden,  
waarin mijn anker eeuwig hecht:  
de dood van Christus voor de zonden,  
van eeuwigheid als grond gelegd.  
Die grond zal onverwrikt bestaan,  
als aarde en hemel ondergaan.

<sup>2</sup> Het is het eeuwige erbarmen,  
dat mijn besef te boven gaat,  
het zijn de liefdevolle armen,  
het is zijn hart, dat openstaat.  
Hij noot de zondaar, Hij vergeeft  
die Hem het hart gebroken heeft.

<sup>4</sup> Daarop wil ik gelovig bouwen,  
getroost, wat mij ook wedervaart;  
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,  
wanneer mijn zonde mij bezwaart.  
Steeds vind ik daar opnieuw bereid  
oneindige barmhartigheid.

### **Opwekking 136**

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen  
U behoort ik toe.

Abba, vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn,  
Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.  
May my wil forever be  
evermore Your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let me go.  
Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.