

# Risikant leven

God dienen in de wereld van vandaag  
Bijbelgedeelten: Daniël 3

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2009/2010, nr. 6

## Ontmoeting met elkaar .

- ☛ Even bijpraten in het nieuwe jaar  
Wat was je eerste gedachte bij het lezen van dit hoofdstuk?

## Gebed

### Bijbellezing

📖 Lezen Daniël 3 : 13-18.

### Een aposiopesis!

In vers 15 daar kom je hem tegen... een aposiopesis!

Midden in dit hoofdstuk geeft die namelijk aan wat het verrassende is. Drie mensen die niet willen buigen voor de wereldheerser van die tijd! Ze durven hem te weerstaan! De koning hapt naar adem en is even zijn tekst kwijt! Oftewel: stippeltje, stippeltje, stippeltje ...

Een aposiopesis is namelijk een stijlfiguur waarbij je een bepaalde zin verwacht, maar die wordt weggelaten. Een enkele keer kom je ze in de bijbel tegen, zoals in Lucas 13,9. Maar dus ook in Daniël 3.

De koning is op het toppunt van zijn macht. Hij verblijft in het machtige Babel. De stad met enorme vestingwerken met een dubbele verdedigingsmuur en acht poorten en een majestueus paleis. Een gouden beeld moet nog eens de macht van Babel onderstrepen. Op een plechtige manier en in het bijzijn van alle rijksgroten moet het worden ingewijd. Alles verloopt naar wens en uiterst punctueel, precies zoals de koning verordend had. Zodra het orkest zich laat horen vallen alle aanwezigen neer en brengen eer aan het gouden beeld en daarmee dus ook aan de koning zelf.

En dan komt de grote dissonant ... Sadrak, Mesak en Abednego weigeren te knielen. Pure insubordinatie. Nebukadnessar moet happen naar adem. Wie durft het te bestaan zich afzijdig te houden van dit koninklijke bevel? En dan komt ons vers 15, waar de koning de drie vrienden nog een kans lijkt te geven. Als ze het geluid van de muziekinstrumenten horen dan ..., maar zo niet, dan wacht hen de brandende vuuroven. Nebukadnessar stikt van woede en blijft in zijn woorden steken.

Je moet ook maar durven! Gelovig leven is riskant leven ...

1. Hoe komen ze zover?

### De training

In dit hoofdstuk zijn de tieners twintigers geworden. Ze zijn bestuurders geworden van het gewest Babel. Ze staan nu voor grote beslissingen. In hoofdstuk 1 is te lezen hoe ze in het kleine trouw waren, nu kunnen ze dat ook zijn in het grote.

2. Herkenbaar zo'n geloofsgroei?

### De waakzaamheid

Ds.A.F.Troost tekent hierbij aan: 'Je vraagt je af wat jezelf gedaan zou hebben als je op zo'n vergadering was geweest. Stel je voor: allemaal ministers, burgemeesters, rechters., Eerste en Tweede Kamerleden. En iedereen buigt, iedereen - behalve jij en nog twee anderen ... Je moet maar durven! Voor je het weet buig je mee, als een knipmes. Voor je het weet doe je mee met de massa. Anders maak je geen promotie! Je telt niet mee als je kritiek hebt op de grote meerderheid! Vooruit, doe mee, het is een kwestie van even buigen ...'

In de Tweede Wereldoorlog waren het enkelingen, terwijl heel het Nederlandse ambtelijke apparaat meewerkte, die zich verzetten tegen de Duitsers toen de joden werden afgevoerd. Het is beschreven in een boekje met de titel: Die hun leven niet liefhadden tot de dood.

3. Welke gouden beeldjes vormen in onze tijd een gevaar?

### **Het vertrouwen**

4. De drie vrienden reageren vanuit hun geloof.
5. Wat vind je opmerkelijk aan hun reactie?
6. Wat zou in dit verband het verschil kunnen zijn tussen geloven 'omdat' en geloven 'ondanks'?
7. Zijn er voorbeelden uit de bijbel te geven van het geloven 'ondanks'?
8. Is er vanuit dit hoofdstuk een lijn te trekken naar Goede Vrijdag?
9. Hoe zouden we in onze huidige tijd kunnen laten zien dat God er echt is?

### **Activiteit**

Misschien is het goed om juist deze avond een kaart te sturen aan christenen die door het vuur moeten gaan of een handtekening te zetten met het verzoek om vrijlating.

## **Lied**

### **Lied 466**

Als God, mijn God, maar voor mij is,  
wie is er dan mij tegen?  
Dan werken druk en droefenis  
mij nochtans tot een zegen;  
dan waakt alom een eng'lenwacht,  
dan zie ik sterren in de nacht  
en bloemen op mijn wegen.

En wat er dreig', of wie er woed',  
mijn Herder blijft mij leiden.  
Geen donker dal van tegenspoed  
kan van zijn staf mij scheiden.  
Hij blijft mij overal nabij,  
naar stille waat'ren voert Hij mij  
en liefelijke weiden.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,  
ik wens mij niets daerneven.  
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,  
is mij in Hem gegeven:  
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,  
het enig rustpunt van mijn hart,  
mijn eeuwig licht en leven.

### **Opwekking 124**

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn  
Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
Sterk in uw kracht, gerust in uw  
bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  
En telkens meer moet ik uw kracht  
verstaan.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn  
Verlosser.  
Gij voert die strijd, de huld'is U gewijd.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.