

Een reus op lemen voeten

God dienen in de wereld van vandaag
Bijbelgedeelten: Daniël 2

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2009/2010, nr. 5

Ontmoeting met elkaar .

- ☛ Misschien is het een idee om vanavond te bespreken hoe mensen de kredietcrisis beleven

Gebed

Bijbellezing

 Lezen Daniël 2: 1-2, 31-35 en 44-46a.

Wie dit hoofdstuk leest komt nogal wat tegen! De machtige koning Nebukadnessar, een man die de wereld aan zijn voeten heeft liggen, valt van zijn voetstuk. Babel en zijn koning staan te wankelen.

Maakten we niet iets dergelijks mee toen zich twee vliegtuigen boorden in de torens van het WTC in New York een aantal jaren geleden. In de kranten werden er toen vergelijkingen getrokken. 'Wie ooit een keer door Wall Street slenterde of op het dak van het WTC stond, bleef ook even hoofdschuddend stil staan voor het weggedrukte kerkgebouw van de Trinity Church. Plotseling drong het tot je door dat je mee liep in de voorhoven en de tempel van Mammon: het grote geld, de economie, de politiek en de onaanraakbare macht. Inderdaad, het hart van Amerika. Ja, het hart van het hele Westen, ons Westen. Symbool voor vrijheid, democratie en welvaart. Het is tegelijk het grote Babylon dat wij gebouwd hebben. Monument van onze trots, menselijke hoogmoed.'

1. Een terechte vergelijking? Zie je lijnen lopen van Daniël 2 naar onze tijd? Zijn er ook 'bouwwerken' van ons die bedreigd worden?

De onrust

Opmerkelijk hoe een koning die alles heeft, voor wie iedereen bang is, zelf bang is! Hij is de onbetwiste wereldheerser van dat moment. Maar één droom zet alles op losse schroeven. Diep in zijn hart blijkt er toch een stuk onrust te zijn. Dit is overigens het eerste dat in het boek Daniel van de Babylonische mens verteld wordt: hij heeft alles, maar is onrustig van binnen! Tenslotte slaat die onrust in geweld om, als een antwoord op zijn vragen uitblijft.

2. Hoe kijk je tegen die onrust aan?
3. Wat vind je van de uitspraak: 'Er is haast geen geweld dat niet voortkomt uit onbegrepen angst. Onrust die geen werkelijk antwoord krijgt slaat om in agressie'?

De steen

Wat heeft Nebukadnessar gezien? Hij ziet een prachtig beeld. Het hoofd van goud, de armen van zilver, de buik van koper, de benen van ijzer en de voeten van ijzer met leem vermengd. Wat een beeld ...!

Maar dan: vanaf de berg komt er een steen aanrollen, zonder dat mensenhanden die steen aan het rollen brengen. Die steen breekt het hele beeld stuk. Er blijft niets meer van over ... En de steen zelf wordt zo groot als een berg die de hele aarde vervult ...

Goud, zilver, koper, ijzer en leem ... zo zullen de koninkrijken zijn die komen zullen. Machtige koninkrijken zullen het zijn (vermoedelijk Babylon, Perzië, Griekenland en Rome), hoewel ze steeds minder worden in aanzien. Hard zijn ze totdat een steen, van hogerhand gezonden, al die koninkrijken vermorzelen zal. Die steen is het Koninkrijk van God. Nebukadnessar, Alexander de Grote, Augustus, Nero, Karel de Grote, Hitler, noem ze maar op ... aan hun rijk komt een eind. Er is maar één Koninkrijk dat zijn zal tot in eeuwigheid!

4. Wat zou er de reden van kunnen zijn dat Augustinus, na de val van Rome, en Calvin, tijdens de vervolging van de hugenoten, een commentaar schreven op Daniël? Wat zouden wij in onze tijd aan het boek Daniël en dit hoofdstuk hebben?
5. Wat heeft 'de werkwijze' van de steen ons te zeggen?

De positie van Daniël

Daniël gaat in gebed en zet zich in om Gods woorden tot zegen van anderen door te geven.

6. Wat valt je op aan de reactie van Nebukadnessar en Daniël op voor hen moeilijke situaties?
7. Onder de bedoeïenen is de grootste misdaad niet om iemand te vermoorden en ook niet om te stelen. Nee, onder de bedoeïenen is de grootste misdaad dit, dat men een waterbron in de woestijn weet, men de plek kent waar die waterbron is, maar men vertelt het niet aan de ander.
8. Daniël bewees deze simpele dienst aan Nebukadnessar. Zouden hier ook kansen voor ons liggen in onze tijd?

Lied Opwekking 488

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.

en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid
zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

En Heer, leer mij U wil
dat als ik U steeds dienen
kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw
liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Ik voel uw kracht,

Lied 481: 1, 2 en 3

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade