

In hogere bescherming

God dienen in de wereld van vandaag
Bijbelgedeelten: Daniël 1

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2009/2010, nr. 4

Ontmoeting met elkaar .

- ☛ Gevraagd kan worden wat de kringleden weten van het boek Daniël. Spreekt het ze aan of juist niet. Kennen ze het verschil tussen het eerste en het tweede gedeelte. Weten ze iets van de tijd waarin het speelt?

Gebed

Intro

Het boek Daniël

‘... zie, er zullen dagen komen, dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen hebben opgestapeld tot op deze dag, naar Babel zal worden weggevoerd ... En van uw zonen ... zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel (2 Koningen 20,17-18). Deze woorden, door Jesaja tegen koning Hizkia gezegd, worden al enkele jaren later werkelijkheid: bij een van de eerste veldtochten die de koning van Babel, Nebukadnessar, onderneemt tegen Juda en Jeruzalem, worden paleis- en tempelschatten naar Babel getransporteerd. Ook aanzienlijke Israëlieten, ‘uit het koninklijk geslacht en uit de edelen (Daniël 1,3), worden gedeporteerd. Dat gebeurt in het jaar 605 voor Christus.

Onder hen zijn ook Daniël en zijn vrienden.

‘Mijn rechter is God’ betekent zijn naam. En in dit boek zien we hoe de Here God aan zijn trouwe knecht recht verschaft en recht doet over de volken.

In dit boek zien we hoe Daniël als staatsman en ziener het volk van God in die tijd heeft weten te bemoedigen. En we zien hoe gelovigen midden in de wereld God willen dienen. Een boek dat ons vandaag kan helpen om in onze tijd en in onze wereld God te dienen!

De grote lijn

Het boek Daniël bestaat uit twee gedeelten:

- de hoofdstukken 1 tot en met 6 bevatten de geschiedenis van Daniël als staatsman aan het hof van de koningen van Babel en Perzië;
- de hoofdstukken 7 tot en met 12 geven een profetisch overzicht van de wereldpolitieke gebeurtenissen tijdens en na Daniël.

Samengevat:

- 1-6: het overwinnend geloof dat aan de Here trouw is;
- 7-12: de overwinning van de Here God, die aan zijn volk trouw is

Bijbellezing.



Lezen Daniël 1

Hoofdstuk 1 stelt ons voor de vraag hoe je je als gelovige opstelt in een god-loze cultuur. Daniël en zijn vrienden geven daar op een bijzondere manier invulling aan.

1. Praat er eens over door hoe zij dat doen, maar ook wat dat voor onze houding kan betekenen in de geseclariseerde cultuur in West-Europa.

We kijken naar nog enkele andere lijnen:

2. wat zou de vermelding van ‘het land Sinear’ (vers 2) betekenen? (zie Genesis 11,2).
Let ook op de tegenstelling in vers 2: huis van God - tempel van zijn god: wie is God?

3. Noem de joodse en Babylonische namen van Daniël en van zijn vrienden. Wat zou de bedoeling van die naamsverandering zijn geweest? (bedenk dat de uitgangen '-el' en '-ja' aanduidingen zijn van EL/JHWH, namen van de God van Israël)
4. Aanzienlijke jongeren moeten een Babylonische opvoeding krijgen. Waarom?
5. Daniël weigert het lekkere eten om niet verontreinigd te worden. Waarom trekt hij daar een grens? Door welke dingen zouden we als christenen vandaag 'verontreinigd' kunnen worden. Hoe kun je daar aan ontkomen? Waar ligt voor ons de grens?

Tenslotte: bij het begin van Israëls geschiedenis is een jonge man - Jozef - Gods vertegenwoordiger aan het hof van een wereldmacht. Bij het eind van Israëls geschiedenis is opnieuw een jonge man - Daniël (hij zal bij zijn komst ongeveer 14 jaar geweest zijn - Gods vertegenwoordiger aan het hof van een wereldmacht.

Wat kun je in een gesecculariseerde samenleving tot zegen zijn!

Lied

Opwekking 346).

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degenen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard

Lied 305

1
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.