

Vernieuwde mensen

Wat bindt ons samen?

Jaarthema: Geloven doe je samen
Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:1-4:5

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2009/2010, nr. 2

Inleiding

In het kader van het jaarthema “geloven doe je samen” besteden we in dit gesprekspapier nogmaals aandacht aan de vraag waarom *samen* geloven. Het doel van dit gesprekspapier is om uit te zoeken waarin een christelijke gemeenschap anders is dan een ander soort gemeenschap. Wat is de kracht achter het samen gelovigen willen zijn. We hebben als onderwerp voor dit gesprekspapier gekozen voor enkele gedeelten uit de brief aan de Kolossenzen

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Waarom ga jij graag of misschien juist niet graag naar de kerk?
- ☛ Waarom ga jij graag of misschien juist niet graag naar de groeigroep/wijkring?

Gebed

Achtergrond/Denk kader

Misschien is Kolossenzen wel het Bijbelboek waarin Christus het meest centraal staat. Christus, de Heer der schepping en het Hoofd van het lichaam, is alles wat de gelovige nodig heeft. In Christus zijn we een nieuwe schepping. (2 Kor 5:17) “In Christus” gaat over onze verbondenheid met Hem en Zijn verbondenheid met ons. Als we in Christus zijn, betekent dat, dat we een eenheid vormen met Hem. En in die eenheid is alles wat van Hem is ook voor mij. Mijn positie is nu:

Ik ben Gods kind (1 Johannes 3:1)

Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15)

Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Romeinen 5:1)

Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Romeinen 8:2)

Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20)

Ik ben een lid van Christus' lichaam (1 Korintiërs 12:27)

Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17)

Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1)

Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 2:10)

Ik heb toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18)

Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)

Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13)

We worden ondergedompeld in de genade en veranderd van binnen uit. Jezus is de eerste van een nieuwe schepping, het prototpye. God vernieuwt ons totdat het beeld van Jezus in ons zichtbaar wordt. Het proces van een nieuw mens worden begint met sterven van onze oude natuur om als nieuwgeboren mensen graag te doen wat Hij wil. (zie Joh 12:24, als de graankorrel niet sterft...) Als je een idee wilt krijgen hoe de verzoende, nieuwe mens er uit ziet, dan moet je naar Jezus kijken, de gekruisigde en opgestane. Kijk op een nieuwe manier naar jezelf. In Jezus *ben* je een nieuwe schepping. En als het gaat om de gemeente: Kijk op een nieuwe manier naar de ander. In Jezus *is* die ander een nieuwe schepping. Het startpunt is de vraag of Christus in je woont. Dat is de bron voor de verandering ook in de gemeente. Het gaat dan niet over normen zoals “je moet naar de kerk”, of “je moet vrijgevig zijn”. Maar voor het nieuwe leven is het nu juist kenmerkend dat het niet gaat om gehoorzaamheid aan geboden die van buitenaf komen, maar dat we mogen leren om te gehoorzamen aan de wet die de Geest in ons hart schrijft. (Jer 31:33), dus gedreven van binnen uit. Omdat de gelovige is opgewekt met Christus (Kol. 3:1-4), legt hij de oude mens af en doet de nieuwe aan (Kol 3:5-17), wat zal leiden tot heiligheid in alle verhoudingen (3:18-25).

Bezinning vanuit de bijbel

 Lezen Kolossenzen 3: 1-4

1. Wat is de positie van de gelovige ?

 Lezen Kolossenzen 3: 5-17

2. In dit gedeelte wordt gesproken over nieuwe kleren. Paulus spoort de Kolossenzen aan om zich te verkleden: - de oude mens en zijn levenswijze uittrekken en de nieuwe aantrekken. Wat is het moment waarop je je gaat verkleden?
3. Bekijk goed wat als oude en wat als nieuwe kleren genoemd worden. Neem even de tijd om wat kleren uit te trekken en andere aan te doen. Wat gebeurt er als je de nieuwe kleren over de oude kleren aantrekt?
4. Bedrieg elkaar niet maar kom tot inzicht (vers 9-10). Waarom is inzicht belangrijk? En wat zou hier met elkaar bedriegen worden bedoeld?
5. Waarom is het belangrijk dat Christus' woord in je woont? (vers 16)

 Lezen Kolossenzen 4:2-6.

6. Wat is een belangrijke aansporing die Paulus hier geeft ?
7. Over welk mysterie heeft de apostel het hier? (vers 3, zie ook hfst 2:2)

Toepassing

8. Paulus zegt tegen christenen dat ze niet moeten vasthouden aan het oude leven. Kennelijk ligt terugval steeds weer op de loer. Waar liggen jouw zwakke punten? Wat zou jij je het komende jaar meer eigen willen maken?
9. N.a.v. Kol 3:9-10: de oude leefwijze afgelegd en de nieuwe aangenomen. In hoeverre ben je je bewust van deze verandering? Bespreek eens de volgende toepassing:
Een ijsberg is slecht voor 10% zichtbaar. De andere 90% zit onder water. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop een mens beslissingen neemt. 10% gaat bewust en de rest onbewust. De meeste beslissingen worden dus in het onzichtbare gedeelte genomen. Onzichtbaar voor een ander maar ook vaak voor jezelf. Je weet dus eigenlijk niet waarom je bepaalde beslissingen neemt. Het gaat eigenlijk automatisch, onbewust. Heeft het woord van God invloed op het onzichtbare gedeelte van jouw ijsberg? Wat zijn jouw drijfveren? Vraag jezelf eens af: Welke verhalen hebben meer invloed op jouw ijsberg, de verhalen uit de bijbel of de verhalen van TV-series, kranten, politici, mensen om je heen?
10. Wat vind jij moeilijk of juist mooi aan 'elkaar onderrichten en vermanen'? Doe je dat vaak of te weinig? Word jij zelf vaak genoeg onderwezen of vermaand? Of zou het vaker mogen?
11. Slechte vermaning richt zich alleen op het zichtbare topje van de ijsberg (de regels, je gedrag). Goede vermaning begint bij het onzichtbare deel van de ijsberg.
Kies een voorbeeld (kerkgang, uitgaan, internet, bezit) en bedenk met elkaar wat het voor verschil maakt of je in het gesprek hierover alleen richt op het zichtbare deel van de ijsberg (de regels en het gedrag) of dat je begint bij de onderkant van de ijsberg : wie je wilt zijn, (je identiteit/karakter) en wat jouw echt drijft, (je missie) en wat vindt God belangrijk.
12. Terug naar onze startvraag. Wat is er anders aan een gemeenschap van mensen die "in Christus" zijn? Hoe kunnen we elkaar stimuleren om te groeien in inzicht? We kunnen elkaar ook afremmen door elkaar halve waarheden voor te houden. Door elkaar de verkeerde richting op te sturen: verkeerde prioriteiten, verkeerde keuzes, verkeerd gedrag. Zijn er dingen waarvan we moeten zeggen: "we moeten ophouden elkaar te bedriegen?" (Kol 3:9)

Reactie

Is de vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Laat eens wat van je horen en mail naar de commissie Jaarthema: jaarthema@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993