



Waar blijft Hij nu?

Toekomstverwachting

Jaarthema: Leven uit de bron

Bijbelgedeelte: 2 Petrus 3:1-15a en Openbaring 21:1-8

Groeigroepen C.G.K. Groningen

Seizoen 2008/2009, nr. 19

Inleiding

In het kader van het jaarthema 'leven uit de bron' staan we deze keer stil bij het thema: toekomstverwachting.

We hebben stil gestaan bij geschiedenis en het hier en nu. Deze keer gaan we het hebben over de toekomst en dan wel over de wederkomst van Christus.

Bij dit thema leven verschillende ideeën, verwachtingen, vragen etc..

Dit gesprekspapier gaat, aan de hand van 2 bijbelgedeelten, in op wat er gaat gebeuren en wanneer het (eindelijk) zal gebeuren.

Er is veel meer te zeggen over dit thema. Daarom zullen er ook teksten genoemd worden, waarmee nog meer verdieping in dit onderwerp kan plaatsvinden.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Wat vind je ervan dat Jezus terug komt? Verheug je je erop? Maakt het je onzeker? Vind je het leven nog wel goed zo? Praat daar 's over door met elkaar.?

Gebed

Achtergrond

God heeft een plan met deze wereld en ons, de mensen die erop wonen.

De hele Bijbel spreekt erover.

God schiep de mens en het paradijs. Jezus Christus kwam op aarde om te betalen voor onze zonden.

Hij zal terugkomen. Hij zal overwinnen en wij met Hem. Uiteindelijk zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

Er wordt op verschillende plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament gesproken over hoe het zal zijn voor, tijdens en na de wederkomst.

Daar zijn verschillende visies over.

Dit gesprekspapier zal ingaan op wat er zal gebeuren. Daar wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel over gesproken, in de Bijbelstudie wordt gekeken naar Openbaring 21.

Daarnaast wordt er in de Bijbelstudie ingegaan op de vraag waarom het zo lang duurt, aan de hand van 2 Petrus 3.

Andere teksten waarin gesproken wordt over de wederkomst; o.a. in Matteus 16, 24 en 25;

1 Korintiërs 15; Romeinen 2, 1 Tess. 4:13-18

Bezinning vanuit de bijbel



Lezen 2 Petrus 3:1-15a

1. Wat is de reden dat de Heer wacht met Zijn wederkomst?
2. Tot welke levensstijl worden de gelovigen opgeroepen?
3. Wat wordt er gezegd over Gods almacht?



Lezen Openbaring 21:1-8

4. Wat verandert er?
5. Wat wordt er bedoeld met: de zee was niet meer (vs 1)?
6. Wat wordt er bedoeld met de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem (vs 2)?



 Lezen Handelingen 2:16-21

7. Welke profetie is vervuld en welke zal nog vervuld worden?
8. Hoe verklaar je het verschil tussen vers 21 en Joel 3:5?

Toepassing

9. Geven de Bijbelstudies andere of aanvullende inzichten als je nadenkt over wat je ervan vindt dat Jezus terug komt?
10. Zou je anders gaan leven als je weet dat Jezus morgen terug komt?
11. Zouden christenen elkaar vaker moeten of kunnen troosten met de wederkomst?
12. Wat is onze boodschap voor de mensen die Christus niet aannemen?
13. Wat leren we over onze levensstijl?
14. Kunnen we iets zeggen over hoe het zal zijn en zo ja, wat dan?

Lied

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Refrein

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

(Refrein)

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

Reactie

De gesprekspapieren worden dit jaar door verschillende mensen geschreven. Wij willen de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de gebruikers. Wij willen daarom graag reacties horen ! Bv wat er bij praktijkvragen uitkomt of vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier. Is de vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Laat eens wat van je horen en mail naar de commissie Jaartheme: jaartheme@cgc-gn.nl of bel tel. 050-8504993.