



# Vertel het door

## Gezin van God

Jaarthema: Leven uit de bron  
Bijbelgedeelte: diverse

Groeigroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2008/2009, nr.14

### Inleiding

In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het gezinsleven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over de vraag wat de bijbel ons leert over ons gezinsleven.

Het doel van dit gesprekspapier is om enkele bijbelgedeelten te bekijken vanuit deze vraag. Daarom hebben we als onderwerp voor dit gesprekspapier gekozen voor “Gezin van God”. Wat is belangrijk als je als gezin een gezin naar Gods hart wilt zijn?

### Ontmoeting met elkaar

- ☛ Wat is een belangrijke boodschap die jouw ouders je over God verteld hebben?
- ☛ Welk getuigenis van een gemeentelid heeft diepe indruk op jou gemaakt en je geholpen om te groeien in geloof?

### Gebed

#### Achtergrond/Denk kader

In de bijbel lezen we meerdere keren over familieverhoudingen: Jalousie in het gezin van Adam en Eva. Noach had een zoon die hem uitlachte om zijn dronkenschap. Abraham had gezinsproblemen, zo erg dat hij één van zijn zonen uit huis moest plaatsen. Isaak en Rebecca hadden elk een voorkeurskind met wie ze samenspannen. Jacob had vier ruziënde vrouwen, en zonen die elkaar het licht in de ogen niet gunden. Saul had ook niet zo'n goede verhouding met zijn zoon Jonathan toen hij tegen hem uitbarstte “Hoerenzong alsof ik niet weet dat jij de kant van de zoon van Isai hebt gekozen”. En in Davids gezin lezen we over overspel, ontucht, broedermoord, opstand. Er wordt in de bijbel bepaald geen ideaalplaatje van gezinnen geschilderd.

De bijbel laat zien dat er erg veel niet goed gaat in gezinnen. Toch zijn gezinnen belangrijk voor God. Vanaf het begin dat God de schepping maakte, was Zijn blik op de volgende generaties gericht. God liet het niet bij één mens. Het begon door een vrouw voor Adam te scheppen, het huwelijk in te stellen (Gen 2:18-24) en hun de opdracht te geven om zich te vermenigvuldigen, de aarde te bevolken en over de aarde te heersen. God stelt een verbond in. Hij toont Zijn liefde. Hij is de God van Adam, Noach, Abraham, het volk Israël en nu in het nieuwe verbond ook van alle andere volken. God leerde het volk Israël, om hun kinderen over Zijn daden, Zijn kracht en Zijn wonderen te vertellen (Deut 6:6 en 7). Hij stelde herdenkingsfeesten in zodat het volk er ieder jaar bij stil zou staan wat God voor hen gedaan had. Hij liet gedenktekens oprichten, (Jozua 4) zodat de kinderen over Hem zouden leren. Hij wilde dat elke generatie over Hem hoorde, dat elk volgende geslacht Hem zou dienen en aanbidden. (Ps 78:3-7) Het doorvertellen wordt *de* manier genoemd om de volgende generatie te leren wie God is.

De situatie in een bijbels gezin was heel anders dan bij ons. In de bijbelse tijd werden jongeren vanaf 12, 13 jaar al min of meer als volwassen beschouwd. Op hun 12<sup>e</sup> jaar deden de jongens hun *bar-mitswa* (“zoon der wet”) en vanaf dat moment had de jongen het recht om aan alle gebieden van het joodse gemeenschapsleven deel te nemen. Ze mochten dan voorlezen uit de Thora of een toespraak houden over de regels en principes over de Thora. De godsdienstige opvoeding was dan al voltooid, terwijl bij ons dan vaak het moeilijkste gedeelte nog komt. Er wordt dus in de bijbel niet rechtstreeks gesproken over de jeugdproblematiek. Wel worden er aanwijzingen gegeven voor jongeren (Ps 119:9, Prediker 11: 9 en 12:1, Titus 2:6)



Toch kunnen we ook op een andere manier veel leren over een gezin en dat is van de omgang van God met zijn volk en met zijn gemeente. Dit wordt in de Bijbel vaak vergeleken met de verhouding Vader /kind De gemeenschap van gelovigen is het gezin van God. Een gezin met broers, zussen en moeders (zie Marcus 3:31-35); een gezin waarvan God zelf de Vader is en de Here Jezus de oudste broer (Hebreeën 2:11-18). Door het werk van Jezus mogen wij God “Vader” noemen (Gal 4:6) Van hoe God als vader is kunnen we heel veel leren voor onze rol als ouders. God de Vader zorgt voor ons, heeft ons onvoorwaardelijk lief, heeft geduld met ons. Hij heeft alles gedaan om zijn verbondsvolk te leren zien wie God is door Mozes en de profeten, door straf en vergeving. Uiteindelijk heeft Hij ons door Jezus willen leren hoe wij veranderde mensen kunnen worden.( Joh 14)

## Bezinning vanuit de bijbel

NB . Het is niet de bedoeling om de genoemde bijbelgedeelten volledig uit te diepen. We lezen de gedeelten deze keer vooral vanuit het denkkader van de vragen die er onder staan

-  Lezen Deut 6:4-9 en Psalm 78: 1-8 en Handelingen 1:8
1. Wat is de overeenkomst in de boodschap van deze bijbelgedeelten?
  2. Zie je ook een verschuiving?
  3. Kijk nu eens in Richteren 2: 8-10 wat de oorzaak was dat het hier de verkeerde kant opging met het volk Israël
  4. Welke richtlijn voor het gezin kunnen we uit deze gedeelten halen?
  5. En wat zegt dit over de gemeente t.o.v de jeugd van de gemeente?

-  Lezen Jesaja 38: 10-19 en Psalm 73
6. Wat is de boodschap van het getuigenis van Hizkia ?
  7. Wat is de boodschap van het getuigenis van Asaf
  8. Wat doet het met je om deze getuigenissen te lezen?
  9. Wat zegt dit over het doorgeven aan “het komende geslacht”?

-  Lees psalm 127
- Psalm 127 is een psalm over de bouw van het huis van God.
10. In vers 1 en 2 wordt 3 het woord vergeefs gebruikt . Wat is er vergeefs?
  11. In het tweede gedeelte (3-5) wordt gesproken over kinderen, daar staat of valt de toekomst mee. Zonder kinderen geen volk. Wat wordt er in vers 3 over de kinderen gezegd?
  12. Welke richtlijn voor het gezin kunnen we uit deze psalm halen?
  13. En wat zegt dit over de gemeente t.o.v de jeugd van de gemeente?

## Toepassing/verdieping

14. Dr. W ter Horst, schrijver van het boek “Christelijke geloofsopvoeding” onderscheidt in de geloofsopvoeding “de schillen” en “de kern”. Onder de eerste schil verstaat hij, het leren van manieren, gewoonten, woorden die je gebruikt, kortom: je weet hoe je je hoort te gedragen . De tweede schil gaat over normen en waarden, overtuigingen, standpunten, kortom: je weet hoe je hoort te denken. Daar mag het volgens vd Horst niet bij blijven. Het belangrijkste is de kern: het inwijden in het geheim van een hart dat toegewijd is aan God.
  - a. Herken je het verschil tussen de schillen en de kern?
  - b. Wat zou ter Horst bedoelen met de volgende opmerking: *Geloofsopvoeding is voor een geloofsgemeenschap een belangrijke manier om zelf anders te worden; om beter te gaan geloven.*
  - c. Wat zegt onderstaand gedicht over geloofsopvoeding



*Wanneer je een schip wilt gaan bouwen  
Breng dan geen mensen bijeen  
Om timmerhout te sjouwen  
Of te tekenen alleen*

*Voorkom dat ze taken ontvangen  
Deel evenmin plannen mee  
Maar leer eerst mensen verlangen  
Naar de eindeloze zee*

15. We lezen in psalm 127 dat bouwen zonder God tevergeefs is. Maar met God zijn er grote mogelijkheden.
- Welke bemoediging lees je in de volgende zinnen:  
*Twee vissen en vijf broden in mijn handen zijn een paar sandwiches met vis,  
Twee vissen en vijf broden in de hand van God was voedsel voor een menigte*
  - Wat zou dit kunnen betekenen voor “een gezin van God “
16. In een krantenartikel stond : “De nieuwe generatie weet niks over het geloof.”
- Is dat zo?
  - Is de nieuwe generatie ook jouw verantwoordelijkheid? Zo ja , hoe dan?
17. Voor jongeren is de zoektocht naar hun identiteit een heel belangrijk aspect van hun volwassen worden. Zij hebben daartoe dringend behoefte aan rolmodellen, identificatiefiguren, nabije volwassenen in gezin en kerk.
- Zijn wij daartoe bereid en beschikbaar?
  - Hoe kan de wijkkring daar een bijdrage in leveren?
  - Wat betekent het voor de gemeente om Gods gezin te zijn? ( zie ook de laatste alinea van de achtergrond)

## Lied opwekking voor kinderen nr 5

Kom in de kring van Gods gezin,  
geef mij een hand en kom,  
want er is plaats voor iedereen,  
kom in de kring.

Kom in de kring van Gods gezin,  
zoals Rebecca kwam  
in het gezin van Abraham,  
kom in de kring.

Kom in de kring van Gods gezin,  
net zoals Petrus kwam  
bij de discipelen van de Heer,  
kom in de kring.

Kom in kring van Gods gezin,  
net zoals Paulus kwam  
in de gemeente van de Heer,  
kom in de kring.



## Reactie

Wij willen daarom graag reacties horen! Bv wat er bij praktijkvragen uitkomt .Laat eens wat van je horen en mail naar de commissie Jaarthema: [jaarthema@cgk-gn.nl](mailto:jaarthema@cgk-gn.nl) of bel tel. 050-8504993.