

Laten we elkaar liefhebben

Verbonden zijn

Jaarthema: Leven uit de bron

Bijbelgedeelte: 1 Joh 1:1-7, 1 Joh 4:7-10 en Hand. 2: 42-47

Groiegroepen CGK Groningen

Seizoen 2008/2009, nr. 8

Inleiding

In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het *sociale* leven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over de vraag hoe het evangelie van invloed is op onze sociale relaties.

Doel van dit gesprekspapier is om aan bij te dragen aan strategisch doel 2: “de gemeente wordt gekenmerkt door sterke onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar”. Onderlinge verbondenheid, wat houdt dat precies in? Is er in de gemeente echte verbondenheid met elkaar? Of is er eenzaamheid door gebrek aan echt contact?

De Bijbelse boodschap is duidelijk: “Laten wij elkaar liefhebben”. Maar de ervaring is dat we het best moeilijk vinden om dit in de praktijk te brengen. Hoe kunnen we elkaar liefhebben? In dit gesprekspapier willen we kijken wat dit inhoudt. We nemen daarbij als uitgangspunt een stukje uit de 1^e brief van Johannes en Handelingen 2:42-47.

Ontmoeting met elkaar

- ☛ Verbinding maken met een ander hoe doe jij dat ?
- ☛ Wat houdt jou het meest af van het contact zoeken met anderen?

Gebed

Achtergrond

Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Hij zegt veel over de liefde. In zijn eerste brief waarschuwt hij tegen mensen die de mond vol hebben over hun liefde voor God, maar het liefhebben van hun naasten niet erg belangrijk vinden

Johannes spreekt over verbonden zijn. Door liefde kan verbinding ontstaan. Hij begint bij het begin. Het begint bij God. Verbondenheid is een vrucht van de verkondiging van Jezus Christus. Johannes zegt dat verbondenheid alleen mogelijk is met hen die geloven in de Vader en de Zoon (1 Joh 2:23) In de kerk zijn mensen “in Christus” met elkaar verbonden omdat ze “in Christus” met God verbonden zijn. De komst van Jezus betekent niet alleen dat mensen verzoend worden met God, maar ook dat ze opnieuw worden opgenomen in de gemeenschap of op een nieuwe manier met de mensen om hen heen omgaan. Johannes heeft recht van spreken want hij heeft alles van heel dichtbij meegemaakt, gehoord, ervaren, zelfs Jezus aangeraakt. Jezus was een echt mens. Johannes verkondigt geen theorie maar een persoon. Een persoon waar je mee kunt verbinden.

Johannes zegt dat verbondenheid ontstaat door de verkondiging van Christus, maar Johannes draait het ook om, en zegt dat we elkaar nodig hebben en zelf gebruikt worden voor de verbondenheid met God. Door de onderlinge verbondenheid heen ontstaat de verbinding met God

Uitgewerkt in de praktijk:

a) *God* maakt verbinding met *ons*, daardoor kunnen wij ons actief inzetten om verbinding te maken met elkaar:

1. elkaar groeten (= in de ander zien dat er een verlangen is om Christus te kennen, zie in hem iets van Christus, door de ogen van Christus: dat is iemand die Jezus wil volgen
2. geloofsgesprekken voeren met elkaar (= verbinding met elkaar door over het werk van de Heer in jouw leven te praten, hoe dat gestalte krijgt, de moeilijke en mooie momenten delen
3. voor elkaar bidden

b) *Wij* voelen ons verbonden met *elkaar* en door ons samen over te geven aan de verkondiging, en het samen nadenken over Gods woord, ontstaat verbinding met God

Het nieuwtestamentische woord voor verbondenheid is *koinōnia*. Twee of meer personen hebben gemeenschap met elkaar, wanneer zij iets gemeen hebben. De basis van *koinōnia* is de gemeenschap met de Vader en de Zoon (Joh.17:21,22; 1 Cor.1:9). In Handelingen 2:42 geeft *koinōnia* de saamhorigheid en eenheid aan die door de Heilige Geest tot stand wordt gebracht. Men heeft samen met anderen deel aan dezelfde geestelijke werkelijkheid, d.i. de Vader en de Zoon. Het gevolg daarvan is een gemeenschappelijk beleven en versterken van de vreugde (1Joh 1:4), die het geloof geeft (zie ook 2 Joh.:12; 3 Joh.:3,4). Onze God is een God van verbondenheid. Hij is de drie-enige. In Hem is eeuwige verbondenheid. Hij is de God van het verbond. Hij is uit op een verbondsrelatie met de mens (Gen 15 en 17 , Ex 34)

In onze samenleving draait er heel veel om verbinding maken (“connecting people”): internetten, mobiel bellen, sms-jes sturen, hyven en ga zo maar door. Het gaat allemaal om het zoeken van verbondenheid. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, aan mensen om zich heen. Tegelijkertijd zijn we volgens trendwatcher Matthias Horx zonder er erg in te hebben in de tijd van het “supermega-egoïsme” aanbeland. Dit komt doordat de belangrijkste waarde in deze tijd is dat iedereen “zijn eigen baas” is. Iedereen mag zelf zijn keuzes maken. Iedereen is onafhankelijk. Zo kan verbondenheid binnen de kerk kan ook gedegradeerd worden tot: “we hebben dezelfde interesse”, “we hebben dezelfde leeftijd”, “we hebben dezelfde mening”, Eigenlijk dus gewoon “je eigen ding doen.” Consument zijn. Dat kan in de kerk ook. Ook de kerk is beïnvloed door een hyper individualistische wereld. Johannes wijst op een verbondenheid die heel wat meer inhoudt. Deze verbondenheid wordt ervaren in de gemeente van Handelingen 2.

Als er geen verbondenheid is kan er eenzaamheid ontstaan. Eenzaam zijn is wensen dat je meer of intiemere sociale relaties zou hebben. Eenzaamheid is een aspect van onverbondenheid. De zonde vervreemd ons van elkaar. We verlangen naar verbondenheid omdat we zo geschapen zijn als, relationeel wezen, naar het beeld van de drie-enige God.

Bezinning vanuit de bijbel

 Lezen 1 Johannes 4:7-10

1. Hoe weet je, en waaraan merk je, dat God van je houdt?
2. In vers 8 staat, “God is liefde.” Wat zegt dit over liefde?
3. “Wie niet lief heeft kent God niet.” Praat er eens over door wat dit inhoudt. Lees hierbij ook 1 Johannes 4:20 en 21.

 Lezen 1 Johannes 1:1-7

4. Welke overeenkomst zie je met het begin van het Johannes evangelie?
5. Wat blijkt het doel van Johannes brief te zijn? Hoe kan deze brief meewerken aan dat doel?
6. Wat heeft Johannes gehoord, gezien en aangeraakt (vers 1)? Zou je zelf ook uit je eigen ervaring op die manier kunnen getuigen?
7. Wat wil Johannes bereiken met zijn getuigenis (vers 3)?
8. Bespreek hoe volgens dit gedeelte echte verbondenheid met elkaar ontstaat.

 Lezen Handelingen 2:42-47

9. Dit gedeelte is een beschrijving van een gemeente die gekenmerkt wordt door een grote onderlinge verbondenheid.
 - (a) Wat gebeurde er met de gemeenschap die hier beschreven wordt?
 - (b) Hoe kwam het dat de gemeenschap deze uitwerking had?
 - (c) Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je met onze gemeente?

Verdieping/toepassing

10. In de kerk zijn mensen “in Christus” met elkaar verbonden omdat ze “in Christus” met God verbonden zijn .
 - (a) Wat betekent dit in de praktijk voor jouw kijk op gemeenteleden ?
 - (b) Hoe helpen gemeenteleden jou om je verbondenheid met God te beleven?
 - (c) Wat kan dit uitwerken voor de mensen die God nog niet kennen (zie Johannes 17:23)

11. We lezen in de bijbel over verschillende ontmoetingen die Jezus met mensen had. Praat met elkaar door over:
- (a) de manieren waarop Jezus laat merken dat Hij mensen lief heeft;
 - (b) de verandering die in die mensen optrad na deze ontmoeting;
 - (c) wat wij daarvan kunnen leren voor de ontmoetingen die wij met elkaar hebben op onze groeigroep.
12. God zegt, “Hebt elkaar lief.” Herken je de neiging om het gebod om elkaar lief te hebben te verwarren tot een gebod om elkaar te respecteren?
13. In de visie van onze gemeente staat, “De mate van verbondenheid die de Bijbel ons voorhoudt, is alleen mogelijk in een kleine groep. Dat is de plaats bij uitstek om elkaar op te bouwen in geloof en dienstbaarheid.”
- (a) Ben je het eens met de stelling dat “de mate van verbondenheid die de Bijbel ons voorhoudt alleen mogelijk is in een kleine groep”?
 - (b) De visie verbindt “verbondenheid” met de activiteiten “opbouwen van het geloof” en “dienen van elkaar”. Zou jij dat ook doen? Of wordt verbondenheid volgens jouw in andere activiteiten gerealiseerd?
14. De Britse theoloog Graham Tomlin schreef recent een boek met de titel *Een kerk die prikkelt*. De gemeente uit Handelingen 2 was zo’n gemeente.
- (a) Een vraag die Tomlin aan de kerk stelt is, “Is onze kerk gewoon het zoveelste clubje van gelijkgestemden die zingen, religiositeit en preken waarderen? Of is er iets in het leven of de godsdienst van de kerk wat een naar binnen kijkende voorbijganger doet verlangen naar wat we hebben?” Beantwoord deze vraag met betrekking tot onze gemeente.
 - (b) Tomlin stelt dat *de kerk in het westen faalt om onderscheiden te leven, om een alternatief te hebben voor de levensstijlen die de omliggende cultuur biedt. Er mist een link tussen de woorden die worden geuit en de levensstijl die daaruit voorkomt*. Hoe zou een onderscheiden- of alternatieve levensstijl er uitzien als we dit toepassen op het onderwerp van vandaag: verbondenheid.

Lied

Wie liefheeft kent God
want God is liefde
wie niet liefheeft kent God niet
want God is liefde

Leer mij uw liefde
waar ik ook ben
leer mij uw liefde
zodat ik U ken

Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld
© 1990 EMI Music Holland BV

1 Al kon ik alle talen spreken
van hemel en aarde,
wanneer de liefde zou ontbreken,
wat had het voor waarde?
Mijn woord was niets dan loos gerucht,
luid schallende metalen,
schel klinkende cymbalen,
beroering in de lucht.

2 Al kon ik in de toekomst lezen,
geheimen ontvouwen
en met een blik het ware wezen
der dingen doorschouwen;
had ik volmaakt geloof, zodat
ik bergen kon doen wijken:
hoe nietig zou ik blijken,
als ik geen liefde had.

Gezang 92 uit het liedboek

Reactie

De gesprekspapieren worden dit jaar geschreven door verschillende mensen, die allemaal gemeen hebben dat ze de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan willen laten sluiten bij de gebruikers. Daarom horen we graag je reactie! Wat is er bij de praktijkvragen uitgekomen? Is de vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Is het gesprekspapier te lang of te kort? Laat wat van je horen en mail naar de Commissie Jaartheme: jaartheme@cggk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.

