



De bron raakt niet uitgeput

Drinken uit de bron

Jaarthema: Leven uit de bron

Bijbelgedeelte: Johannes 4: 5- 41 en Ezechiël 47

Groepgroepen C.G.K. Groningen

Seizoen 2008/2009, nr. 3

Inleiding

In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het geestelijk leven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over wat er gebeurt als we drinken uit de bron. Daarom hebben we als onderwerp voor dit gesprekspapier gekozen voor een vergelijking tussen het leven vanuit een put en het leven vanuit een bron. Een bron staat nooit droog, een put wel.

Ontmoeting met elkaar

☛ Uitgeput. Wat kan jou het gevoel geven dat je uitgeput bent?

Gebed

Denkkader

Het maakt een groot verschil of je uit een bron of uit een put leeft. Als je uit een put leeft, blijf je altijd dorst hebben, moet je altijd weer gaan putten. Je moet ook altijd dieper putten om je emmer vol te krijgen. En uiteindelijk raak je uitgeput.... de put is leeg.... je krachten zijn op. Er wordt in onze wereld veel geleefd vanuit een put. Daarom zijn velen uitgeput. Als je uit een bron leeft dan kun je altijd terecht voor verfrissing, voor nieuwe levenskracht. Vanuit de bron ontstaat een rivier die steeds groter en breder wordt. De bron geeft leven in en rondom de rivierbedding.

Wat is nu het verschil tussen “het goede leven putten uit jezelf en de omstandigheden” en “het goede leven verwachten uit een bron” ?

- Als je uit een put leeft: Dan zoek je de liefde, dan zoek je de erkenning, dan zoek je aandacht.
- Als je uit een bron leeft: Dan ga je zelf liefhebben, dan ga je het goede in anderen erkennen, dan leef je mee met anderen.
- Als je uit een put leeft: Dan zoek je het geluk buiten jezelf: in drank en vertier, in het toeval, de lotto, in succes zonder inzet. Dan tracht je mensen te overladen en te overtroeven met cadeaus, prestaties, materiële bezittingen.
- Als je uit een bron leeft: Dan ga je investeren in een goede relatie, je neemt risico, je zet je in. Dan schenk je aandacht aan de mens, ga je hem waarderen om wat hij is. Je leert tevreden zijn met wat je hebt

Jezus biedt zich aan als een bron van levend water. Wie in Hem durft geloven leeft uit een bron.

Bezinning vanuit de bijbel

📖 Lezen Johannes 4: 5-18

1. Hoe herken je in de vrouw een persoon die leeft uit een put?
2. Hoe is Jezus gedrag al kenmerkend voor iemand die leeft uit de bron?
3. Wat zegt Jezus over het verschil tussen een put en een bron?

📖 Lezen Johannes 4:19-30

4. Welke verandering zie je direct al bij deze vrouw?

📖 Lezen Johannes 4:39-41

5. Wat zie je hier ontstaan?



📖 Lezen Ezechiël 47 (probeer uit 2 verschillende vertalingen voor te lezen)

6. Probeer met elkaar je het beeld van dit visioen goed voor te stellen Bv door te tekenen wat hier beschreven staat. Laat het beeld op je inwerken. Let op de volgende woorden: sippelen, ondoorwaarbare, Dode zee, vissers, moerassen en poelen, elke maand, eetbaar en geneeskrachtig.

Verdieping

7. Welk deel uit de visioen van Ezechiël 47 treft jou het sterkst ? En waarom? Deel dit met elkaar.
8. De vrouw zegt: “Heer, Gij hebt geen emmer en de put is diep” Hieruit klinkt een nuchtere constatering: “Dat wat U me aanbiedt, kunt u helemaal niet waarmaken” Twijfel aan Jezus. Die twijfel komt voort uit het feit dat je zelf het antwoord zoekt op de vraag hoe hij zal gaan doen wat Hij zegt. Een putgedachte! Velen van ons denken ook zo over Jezus wat betreft bepaalde facetten van ons leven. Herkenbaar? Op welk facet heb jij hier last van? Maak dit tot onderwerp voor het gebed voor elkaar.
9. Vul op dit papier de volgende zinnen voor jezelf aan en deel dit vervolgens met elkaar:
 Wat mij belemmert om meer uit de bron te drinken is.....
 Wat mij motiveert om meer uit de bron te drinken is.....
10. Jezus zegt tegen de vrouw: “Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt wat eeuwig leven geeft”. Leg hier het effect van de bron uit Ezechiël 47 eens naast. Wat mag je als christen verwachten?
11. In Johannes 7 :37-39 sluit Jezus aan bij het Loofhuttenfeest met hetzelfde aanbod van levend water. Waarom bij het Loofhuttenfeest?
12. Jezus vraagt aan de vrouw ”Geef mij te drinken”. Geweldig als Jezus jou nodig wil hebben. Waar zou jij God blij mee kunnen maken? Hoeveel liefde heb je hem de afgelopen week gegeven?
13. De rivier stroomt en wordt steeds hoger. Wij Nederlanders wij bouwen dijken om rivieren waar het water hoger komt. Geldt dit ook voor onze houding ten opzichte van deze rivier?
14. De rivier zorgt voor leven. Zien we dit ook in onze gemeente? Wat is de betekenis van de poelen en moerassen uit Ezechiël 47:11?
15. In Ezechiël wordt gesproken over de tempel als oorsprong van de bron. Vergelijk dit met Openbaringen 21: 22 en 22:1-2.
16. Waaruit zou de “genezing” door die bladeren kunnen bestaan? Zie Ezech. 47:12 en Openb. 22:2. En voor jou zelf, op welk stukje van jou zou je een geneeskrachtig blad willen ontvangen?

Zingen 🎵 Lied suggestie Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer

Reactie

De gesprekspapieren worden dit jaar door verschillende mensen geschreven. Wij willen de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de gebruikers. Wij willen daarom graag reacties horen ! Laat eens wat van je horen en mail naar de commissie Jaar Thema jaarthemea@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.