

Rechters

Redding en ontreding

Groiegroepen C.G.K. Groningen
Seizoen 2007/2008, nr. 3

Bijbelstudie: Richteren 6: 1-40

Achtergrond

Jozua 24: 21 vermeldt de nadrukkelijke beslissing van het volk Israël om de HERE te willen dienen. Maar in het eerste hoofdstuk van het boek Rechters lees je dat men bij het in bezit nemen van het beloofde land niet (volledig) uitvoerde wat God bevolen had. In 2: 10-13 staat dat na de dood van de generatie die nog iets van de woenstijntocht had meegemaakt het volk Israël de goden van Kanaän ging dienen.....

Voor ons is die bloedige opdracht van het uitroeien van de bevolking van Kanaän in het boek Jozua iets onvoorstelbaars. Het botst met onze door Christus gestempelde beschaving. Als je het plaatst in die tijd, dan was een dergelijke handelwijze minder vreemd. Het kwam ook bij andere volken voor. Als je luistert naar de bijbel (o.a. Genesis 15: 16) dan zie je dat dit optreden getekend wordt als de uitvoering van een rechtvaardig oordeel van God. De dingen die in Kanaän gebeurden waren werkelijk "hemeltemgend". Het gaat om dezelfde zaken die het oordeel brachten over Sodom en Gomorra. Het zat binnen de eigen samenleving sociaal vreselijk fout, vreemdelingen waren vogelvrij en werden soms gruwelijk misbruikt, de godsdienkende kinderofters en was doordrenkt van allerlei bizarre seksuele uitpattingen, etc. Op het moment dat Sodom en Gomorra getroffen werden was bij God de maat voor de overige Amorieten (verzamelnaam voor de bevolking van Kanaän) nog niet vol. Er was nog genade-tijd.....

Als je het boek Rechters leest, dan zie je waar het niet uitvoeren van die bloedige opdracht toe heeft geleid. Israël werd verleid om mee te doen met de vreselijke praktijken van de bevolking van Kanaän. De dingen die voor ons moeilijk zijn aan het boek Rechters, hebben direct te maken met de invloed van de heidense omgeving op het volk Israël. Te denken valt aan het moreel verwerpelijk gedrag van rechter en volksheld Simson (13-16), aan de afgoderij in het noorden (17-18) en het bizarre slot van Rechters dat begint in hoofdstuk 19 met een grove schending van het vreemdelingenrecht en groepsverkrachting. De boodschap is duidelijk: het gaat van kwaad tot erger....

In hoofdstuk 2: 11-19 wordt het patroon uitgetekend: ongehoorzaamheid van het volk, onderwerping door een vijand, smeekbeden tot de Heer, uitredding door een bevrijder. Tot zeven (getal van de volheid!) keer toe wordt dit patroon ingevuld met de beschrijving van een concrete geschiedenis.

Het woord "rechter" is voor ons moeilijk inhoudelijk weer te geven. Het was iemand die door God gegeven werd om redding te brengen in een vastgelopen situatie. Deze redding was militair van aard en de redder hield na de redding gezag over het volk. Meestal was zo'n rechter een locale figuur die slechts voor één of enkele stammen optrad. Je zou bijna denken aan de "warlords" van Somalië en de locale leiders in Afghanistan. Een soort sjeiks die het in een bepaald gebied voor het zeggen hebben.

Het gedrag van het volk bleek helaas ook door het ingrijpen van God via de rechters niet blijvend te verbeteren. Het boek sluit af met totale verworping (de hoofdstukken 17-21: afgoderij in het noorden en immoraliteit in het zuiden). De laatste zin verzucht: "In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was".

Het boek Rechters geeft een nadrukkelijke geestelijke typering van wat er van Israël geworden is. Dat is een triest verhaal. Wat we door deze beschrijving bijna zouden vergeten is het grote wonder, dat door de trouw van God Israël dwars door alle toestanden heen een vaste plek heeft gekregen in het beloofde land. Israël is als land bepaald nog geen eenheid, maar de Israëlieten kregen wel meer en meer de controle.

Om te beginnen

- ☛ In hoeverre herken je in je eigen leven een soort pendelbeweging van zonde, verlossing, dankbaarheid, vervlakking, zonde enz.?
Kunnen wij die beweging te boven komen?
Zo ja, hoe dan?
Zo nee, hoe voorkom je dat je jezelf maar bij die hardnekkige werkelijkheid neerlegt?

Bezinning vanuit de bijbel

 Lezen Rechters 6: 1-10

1. *Wat valt je op in dit gedeelte?*

 Lezen Rechters 6: 11-24

2. *Wat vind je van de reactie van Gideon in vers 13?*

3. *God brengt meestal redding via mensen (zie vers 14). Zou je situaties kunnen bedenken waarin de Here God jou misschien wil inzetten om hulp te bieden?*

4. *Gideon ervaart Gods opdracht als veel te zwaar voor hem (vers 15). Welke bezwaren ervaar jij als je dingen wilt doen waarvan je denkt dat God die van je vraagt?*

5. *Welke betekenis heeft voor jou de belofte van Gods bijstand (vers 16; Mattheüs 28: 20)?*

 Lezen Rechters 6: 25-32

6. *God vraagt van Gideon dat hij eerst schoon schip maakt in eigen huis. Het altaar van Baäl (betekent "heer") en de aan Asjera (vrouwelijke partner van Baäl) gewijde paal (symbool van de vruchtbaarheid) moeten worden opgeruimd.*

a. *Wat vind je van het optreden van Gideon?*

b. *Wat vind je van de reactie van zijn stadgenoten?*

c. *Wat vind je van de reactie van de vader van Gideon?*

7. *Welke dingen moet jij wellicht "in eigen huis" opruimen voordat je aan andere taken toe bent?*

 Lezen Rechters 6: 33-40

8. *Wat vind je ervan dat Gideon aan God zo'n bijzonder teken vraagt?*

9. *Zouden wij God ook om tekenen mogen vragen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, mag dat dan altijd of zijn er ook grenzen of misschien zelfs wel gevaren?*

 Lezen Rechters 8: 22-27

10. *Gideon liet van de buit een priestergewaad maken. Waarschijnlijk bevatte dit priestergewaad net als de kleding van de hogepriester een zak met orakelstenen. Door -na gebed- op de tast een steentje uit die zak te nemen meende men de wil van God te vernemen. Een licht gekleurd steentje betekende b.v. "ja", een donker gekleurd steentje "nee". Men "raadpleegde God", maar in een totaal andere setting (en bij andere vraagstukken!) dan dat dit gebeurde door de hogepriester! Je ziet hier hoe het verlangen naar geestelijke leiding ontspoord omdat men vergeet dat God ons verstand en zijn Woord gegeven heeft. De Here wil dat wij groeien naar geestelijke volwassenheid. Dit houdt mede in dat je afhankelijk van God een route durft te kiezen zonder dat je daarvoor allerlei bijzondere bevestigingen nodig hebt.*

a. *Welke vormen van "afgoderij" bedreigen de kerk van Christus in onze tijd?*

b. *Op welke manier kunnen wij Gods leiding op het spoor komen voor ons eigen leven?*

Om over door te praten

In hoeverre worden wij als christenen beïnvloed door onze (niet-christelijke) omgeving? Moeten we meer afstand nemen tot die omgeving? Waarom wel/niet?

Wat zouden wij (meer) kunnen doen om onze omgeving op een goede manier te beïnvloeden?

Zingen

♫ Gezang 78

1. Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

oktober 2007 – L.C. Buijs