

# Gelddbesteding

Bijbelstudie: Deuteronomium 14: 22-29

Groiegroepen C.G.K. Groningen  
Seizoen 2005/2006, nr. 8

## Doel van dit gesprekspapier

We denken na over de besteding van ons geld in het licht van gegevens uit de bijbel.

## Ontmoeting met elkaar

- ☛ Welke invloed heeft de bijbel (kerk/geloof) op jouw omgaan met bezit?
- ☛ Welke dingen zijn voor jou als christen moeilijk als het gaat om de besteding van je geld?

## Gebed

### Inleiding

De wet van Mozes is bij ons vaak niet zo populair. Sommige geboden staan inderdaad ver af van onze huidige maatschappij. Er zijn ook christenen die door negatieve ervaringen meteen de kriebels krijgen van allerlei regels en regeltjes. We vergeten over het algemeen graag het woord van Jezus dat niet het kleinste deel van de wet is afgeschaft (zie Mattheüs 5: 17-20). We beklemtonen daarentegen liever dat wij *niet* onder de wet staan maar onder de genade leven (b.v. Romeinen 6: 14).

Nu bedoelt Jezus naar mijn gedachte niet dat we alles altijd letterlijk precies zo zouden moeten doen als er in de wet geschreven staat. En Paulus wil echt de wet niet buiten werking zetten. Het gaat om het luisteren naar wat God ons in zijn (wets)woord duidelijk wil maken. Een letterlijke toepassing van zo'n wet in een heel andere situatie kan radicaal aan de bedoeling van die wet voorbijgaan. Een "geestelijke" interpretatie kan dat natuurlijk eveneens! Het komt aan op zorgvuldig luisteren naar God (Woord en Geest) en naar elkaar.

Als het gaat om geld en goed, dan valt in de wet van Mozes op hoezeer God opkomt voor de zwakken in de samenleving. Hij wil een rechtvaardige samenleving, waarin elke mens een gelijkwaardige positie heeft. Het moet voor Gods volk een eer zijn om dat na te streven. Het is geen communisme met een geforceerd gelijkheidsbeginsel, maar een uitdagend volksideaal waarin mensen inderdaad leven als broers en zussen.

Enkele grondbeginselen:

**De tienden** O.a. in Deuteronomium 14: 22-29 en 26: 12-15 kun je lezen dat er tiende delen van alle inkomsten moeten worden afgestaan aan God (offers, feesten, tempeldienst, priesters en levieten) én ten behoeve van de armen en vreemdelingen (een soort sociale dienst).

**De eerstelingen** O.a. in Deuteronomium 15: 19-23, 18: 4 en 26: 1-11 horen we over het aan God geven van het eerste, mooiste en beste van alles wat je ontvangt. Dit principe leert ons dat we God niet mogen afschepen met de "restjes". Door het beste aan Hem te geven erkennen we Hem als Gever van alle goede gaven. We moeten beseffen dat we alles aan Hem te danken hebben.....

**Overlaten voor wie het nodig heeft** De rand van de akker mocht b.v. niet geoogst worden (o.a. Deuteronomium 24: 19-22, Leviticus 19: 9-10; vergelijk Ruth 2). Het land is van God en elk mens mag daarvan profiteren, de armen voorop.... We moeten leren met minder rond te komen en anderen wat extra's te gunnen. Mooi daarbij is "het recht der armen". Ze hoeven geen "dankjewel" te zeggen, maar hebben recht op een deel van de opbrengst. Ze moeten het wél zelf oogsten. Ze worden ingeschakeld!

**Aalmoezen** Naast de voorgeschreven bijdragen waren er vrijwillige giften.

**Doel** Naar mijn gedachte gaat het erom dat we in alle dingen van ons leven God en de naaste in beeld moeten hebben.

## Gespreksvragen

1. Welk verband zie jij tussen de "sociale premies" die wij moeten afdragen en de bijbelse tienden?
2. Is het geven van 10% van alle inkomsten een verplichting voor christenen? Waarom wel/niet?
3. Wat is het "beste" dat jij aan God zou kunnen/moeten geven? Hoe doe je zoiets in de praktijk? Wat maakt dit moeilijk, wat maakt het gemakkelijker?
4. Wat heeft het principe van het "overlaten voor anderen" te maken met het kopen van producten uit derdewereld landen tegen een rechtvaardige prijs (b.v. Max Havelaar)?
5. Op welke dingen zou jij geld kunnen en willen besparen om dit te geven aan wie het harder nodig heeft dan jij? Wellicht kun je als groeigroep samen iets doen!

## Verdere bezinning vanuit de bijbel

 Lezen Lucas 18: 18-30 (vergelijk Lucas 8: 14, 12: 13-21)

6. Bespreek de stelling:  
*“Voor iemand met veel geld is het moeilijk écht als christen te leven”.*

 Lezen Spreuken 30: 8-9

7. Bespreek de stelling:  
*“Wie geld te kort komt is vaak nog meer met geld bezig dan wie rijk is”.*

 Lezen 1 Timotheüs 6: 6-10 en 17-19

8. Bespreek de stelling:  
*“Geven is een goede therapie tegen materialisme”.*

 Lezen Maleachi 3: 10 en 1 Corintiërs 16: 2

9. Kloppen de volgende uitspraken? Zet er een + of - voor.

*“Geven moet volgens een vast plan gebeuren”*

*“Als iemand weinig verdient, hoeft hij niet te geven”*

*“We moeten regelmatig geven”*

*“Er moet een verband zijn tussen onze inkomsten en giften”*

*“Geven wordt door God beloond”*

Bespreek deze uitspraken met elkaar.

Welke dingen wil je naar aanleiding van deze bezinning anders vorm gaan geven? Maak een plan en zet niet meteen te grote stappen....

 Lezen 2 Corintiërs 9: 6-15

10. Welke dingen vallen je in dit gedeelte op?  
11. Wat motiveert jou tot (meer) geven? Wat remt je in het geven?

## Dankgebed en voorbede

### Zingen

 Gezang 473

1.  
Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

3.  
Neem mijn stem opdat mijn lied  
U mijn Koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.

5.  
Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw Heilig Geest er woon’.

2.  
Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

4.  
Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

10.  
Neem ook mijne liefde, Heer,  
’k Leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.